

# η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του Α.Σ.Κ.Ε.



Μάρτιος 2015

αρ. φύλλου 160

Γραφεία : Τζώρτζ 12, 7<sup>ος</sup> όροφος, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 106 77,  
τηλ. 210-3822315, fax 210-3819887 , ιστοσελίδα <http://www.aske.gr>

## Η αρχική ελπίδα σκουριάζει

### με ευρώ και Ε.Ε. τίποτα δε γίνεται

Το κύριο, το μοναδικό, ίσως, πολιτικό γεγονός που ενδιαφέρει τους έλληνες πολίτες είναι το τι θα επιτύχει η νέα, και μάλιστα αριστερή, όπως διατείνεται, κυβέρνηση της χώρας. Η αρχική ελπίδα που έφερε η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και ο ενθουσιασμός για την «υπερήφανη» στάση που επέδειξε στις πρώτες επαφές με τους άτεγκτους δανειστές-εχθρούς («έχουμε πόλεμο» μας λένε...) έχουν ήδη μειωθεί και, αντίθετα, μεγαλώνει η ανησυχία των πολλών για το τι ακριβώς συμβαίνει. Η χώρα μας βρίσκεται σε νευραλγικό γεωπολιτικό σημείο, τελεί διαχρονικά υπό ασφυκτική εξάρτηση, λειτουργεί συνήθως ως πιόνι τους ανταγωνισμούς των «μεγάλων» και σχεδόν ποτέ δεν αποκτήσαμε ηγεσίες ελληνικές, δικές μας. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς και τώρα!

- Ο ακήρυκτος πόλεμος ΗΠΑ-Γερμανίας γίνεται συνεχώς εντονότερος για την κυριαρχία στην Ευρώπη και επέκταση επιρροής σε Ασία και Λατινική Αμερική (χώρες των BRICKS), παραμερίζοντας για αργότερα αυτόν με τη Ρωσία και ακόμα πιο μακριά με την Κίνα (γι' αυτό και επιτρέπονται τα μικρά ανοίγματα προς αυτές του Τσίπρα...). Ο πόλεμος αυτός διεξάγεται όμως δι' αντιπροσώπων. Το 2009-10 με τον αξιολύπητο τώρα Γιωργάκη, το 2015 με Τσίπρα-Βαρουφάκη και με θύματα πάντα την Ελλάδα. Το Ευρώ τελικά αποδυναμώνεται και τώρα άρχισε να κινείται η Νοτιοδυτική πλευρά της Ε.Ε. (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία κ.λπ.) κατά της Γερμανίας, που ωρύεται εναντίον μας και μας απειλεί με πλήρη ταπείνωση και... Grexit.

Ταυτόχρονα ανοίγεται μέτωπο εναντίον της Τουρκίας του Ερντογάν, που ανόητα «διώκει» τον πρώην σύμμαχό του «αμερικανό» Γκιουλέν και, μέσω των τζιχαντιστών, προσπάθησε να ελέγξει Συρία και Ιράκ, επιτρέποντας έτσι κάποιες (πρόσκαιρες;) επιτυχίες Καμμένου και Κοτζιά σε βάρος της Τουρκίας.

Μέχρις εδώ (για αργότερα θα δούμε) οι ΗΠΑ

(συνέχεια στη σελ. 2)

## Γιατί αποτυγχάνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές αποτελεί ένα συμβιβασμό που δεν έγινε με αμοιβαίες υποχωρήσεις, όπως διακηρύσσουν οι κυβερνητικές πηγές, αλλά με πλήρη υποχώρηση της ελληνικής πλευράς. Και μόνο η δέσμευση της κυβέρνησης για αποφυγή κάθε μονομερούς ενέργειας δείχνει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αν δεν έχει την έγκριση των δανειστών. Η μετονομασία της τρόικας είναι για αφελείς και φανατικούς. Η πλήρης συμμόρφωση με τις επιταγές «των θεσμών», συνοδευόμενη από κάποιες ενστάσεις στην αρχή, αναντίρρηση στη συνέχεια, συνιστά ασφαλώς πλήρη αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόβαλε ως ο ριζοσπαστικός πολιτικός οργανισμός που όχι μόνο θα έσωζε την Ελλάδα, αλλά και θα σηματοδοτούσε μια ριζική αλλαγή πολιτικής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση!

Παρά τη σύναψη αυτής της Συμφωνίας (και ακριβώς λόγω αυτής!), ωστόσο, οι μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει είναι φανερές. Σχεδόν απελπιστική έλλειψη ρευστότητας, ελλειψής εισπραξη φόρων, αδυναμία εξεύρεσης άλλων ρεαλιστικών τρόπων για την αντιμετώπιση της οικονομικής ασφυξίας.

Παρότι φαίνεται ότι είναι πρόωρο ακόμη, θα μπορούσε κανείς να προβλέψει την τελική αποτυχία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όχι τόσο επειδή οι δανειστές είναι πολύ σκληροί στις διαπραγματεύσεις, αντιμετώπιση που θα έπρεπε βέβαια να περιμένουν, ούτε λόγω των αναπόδεικτων συνωμοσιών των πολιτικών τους αντιπάλων, θεωρία στην οποία έχει προσφύγει τελευταία, αλλά για άλλους λόγους που αφορούν το ίδιο τους το κόμμα.

(συνέχεια στη σελ. 3)

## Όστε έτσι, λοιπόν.

Στις 19 του μηνός αργά το βράδυ ο σ. Τσίπρας δήλωσε: «Η διαδικασία μπήκε στις ράγες». Πολύ ωραία (!), όμως παρέλειψε να προσθέσει ότι τις ράγες τις έχουν θέσει οι τροϊκανοί και ότι ράγες είναι τα μνημόνια.

Καλό ταξίδι, μόνο να δούμε πόσοι θα σας ακολουθήσουν...

(συνέχεια από τη σελ. 1)

## Η αρχική ελπίδα σκουριάζει

σημειώνουν επιτυχίες, η πρεσβεία τους στην Αθήνα βαθμολογείται με άριστα και, πάντως, αποκαλυπτόμενοι μας βοηθούν να κατανοήσουμε (και, ελπίζουμε, να σχεδιάσουμε το μέλλον μας ελληνικά) τι περίπου, έστω, εκτυλίσσεται στη χώρα μας.

### Η νίκη και η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου

**Ο ΣΥΡΙΖΑ** σημείωσε περήφανη εκλογική νίκη, όντως, πέρα από κάθε προσδοκία και των ιδίων. Ακόμη και η κομματική εφημερίδα του «Αυγή» προέβλεπε (προπαγανδιστικά, φυσικά) 35% νίκη με 30% για Ν.Δ.! Μέσα σε τρία (3) χρόνια προωθήθηκε από 4% στο 37%, ενώ αντίστροφα και φυσιολογικά, λόγω των κατορθωμάτων του Γιωργάκη (προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς) και Βενιζέλου του ΠΑ.ΣΟ.Κ από 44% στο 4,5%, με προωθητή και απωθητή την ίδια «δύναμη», φυσικά.

Ο Α. Τσίπρας (πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς...) σχημάτισε κυβέρνηση και αμέσως άρχισε να μεταθέτει τεχνηέντως και αθόρυβα, μέσα στους ελπιδοφόρους πανηγυρισμούς, για το απώτερο μέλλον τις «άμεσες προτεραιότητες» του προεκλογικού προγράμματος, με ταυτόχρονες οβιδιακές μεταμορφώσεις όλων των προηγούμενων εξαγγελιών (βλέπε άλλο άρθρο), αφήνοντας έκπληκτους και τους πλέον πιστούς προεδρικούς. Τοποθέτησε υπουργό Οικονομικών, προς γενική έκπληξη και αμηχανία, τον επίσης φυτευτό από την ίδια πηγή Γ. Βαρουφάκη και μαζί κήρυξαν τον υπέρ όλων των βασιτισμένων (;) λαών της Ευρώπης αγώνα και επανάσταση κατά της Γερμανίας, με μοναδικό όπλο το «αγραβάτωτο» αλλά σινιέ(!) στύλ (όπως στην Μεγάλη Επανάσταση του 1789 από τους, πραγματικά όμως, «ξεβράκωτους» Γάλλους...), ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, που το παίγνιο χόντρυνε...

**Τα αποτελέσματα** είναι πλέον γνωστά και πολύ γρήγορα θα φανεί και πόσο πιο επώδυνα θα είναι για τον ελληνικό λαό, παρά τους πράγματι περίτεχνους λόγους που εκφωνούνται συνεχώς, για να καλύπτουν τη ζοφερή πραγματικότητα που επελαύνει ταχύτατα. Ο αποπροσανατολισμός που επιχειρείται με τις επιτροπές για το αχρεώστητο χρέος, για τις γερμανικές αποζημιώσεις, για τους ενόχους των μνημονίων, για εκλογές ή δημοψηφίσματα, απλώς θα δικαιώνει το Μανώλη Γλέζο για τις μεσαιωνικές μοναστηριακές ευρωπαϊκές μετονομασίες και δε θα αποτρέπουν από τις άμεσες, με τροπολογία, δημεύσεις των αποθεματικών των δημόσιων οργανισμών και ασφαλιστικών ταμείων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και τα νέα δεινά που θα μας επιφέρει η επανελθούσα τρόικα, με όποια ονομασία...

Δυστυχώς αναμένονται ακόμη χειρότερα στο εσωτερικό ελληνικό μέτωπο. Μπορεί να μην επιχει-

ρηθεί αμέσως τώρα απεμπόληση των εθνικών δικαίων για τα Σκόπια, Θράκη, Αιγαίο, Κύπρο, όμως ήδη **τα πολιτικά φρικιά** στα Υπουργεία Παιδείας, Μετανάστευσης (!), Δικαιοσύνης, Προστ. του Πολίτη και στη Βουλή(!) κινούνται αποκάλυπτα εναντίον της χώρας και των Ελλήνων. Ελπίζουμε νομοθετικά να μην τα καταφέρουν, όμως εγκαινιάζονται νέες αντισυνταγματικές πρακτικές και είναι πιθανό να βρεθούμε προ εκπλήξεων, πολύ δυσάρεστων.

Έχουμε γράψει επανειλημμένα, όμως, ότι το μεγαλύτερο μέρος (και όχι μόνο το Αριστερό Ρεύμα) των μετεχόντων σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και μέσα στους προεδρικούς, δεν είναι όπως οι παλιοί πασόκοι, που δέχονταν τα πάντα, φτάνει να μπορούσαν να πλουτίσουν. Φαίνεται ότι αντιστέκονται και περιμένουν (υποθέτουμε) να εκτεθούν αποκάλυπτα όσοι μας οδηγούν στην πλήρη υποταγή και αποδοχή της κατοχής και τότε θα κινηθούν ή θα εξαναγκάσουν τους άλλους να το τολμήσουν... Το ευχόμαστε...

**Οι ANEΛ του Καμμένου** εξακολουθούν να εμφανίζονται συνεπείς στις εξαγγελίες τους για τα εθνικά θέματα, στα οποία μαζί με τον Κοτζιά (για την ώρα) δείχνουν να ανθίστανται με την επίνευση των ΗΠΑ και την αυθάδη οργή των Σουλτζ, Σόιμπλε και Ραχόι! Υπάρχουν όμως επιφυλάξεις για τη στάση τους στα μνημόνια και στα εσωτερικά επίσης σοβαρά θέματα, στα οποία επελαύνουν τα πολιτικά (και όχι μόνο;) φρικιά του ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζουμε αυτές να αρθούν σύντομα και να αντεπεξέλθουν στον πόλεμο, που αναμένεται σύντομα, εναντίον τους...

### Λίγα λόγια για την τάχα Αντιπολίτευση

Γενικά, Αντιπολίτευση και ιδιαίτερα Αξιωματική ουσιαστικά δεν υπάρχει και απλά διακηρύσσει, χαιρέκακα, ότι θα «στηρίζει» την κυβέρνηση «στο δρόμο της προς το ρεαλισμό» (!), οδηγώντας σε απόγνωση τα (προεδρικά) στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που θα συνεργάζονται μ'αυτούς στην ψήφιση όποιου νομοσχεδίου θα επιτρέψει το ΤΡΙΟ κατά Σαπέν, ή Τρόικα κατά τη Μέρκελ, ή θεσμοί κατά Τσίπρα και ΣΙΑ. Ειδικότερα :

**Η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά** περνάει, «άδικα» κατά κάποιο τρόπο, δύσκολες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι, σχεδόν, έχει δίκιο ο Σαμάρας, όταν επιμένει πως σχεδόν, «νίκησε». Τι περίμεναν οι διαμαρτυρόμενοι, που οι περισσότεροι εξ'αυτών πρωτοστατούσαν για στροφή προς το μνημόνιο πολύ πριν από το Σαμαρά; Ότι θα πλειοψηφούσαν μετά τα όσα θα είχαν «επιτύχει»;

Εννοείται ότι ο Σαμαράς, δικαίως, πολύ δύσκολα θα επιβιώσει (μετά τα όσα διέπραξε) και μόνο όσο το θέλει ο Κ. Καραμανλής, ο οποίος πά-

ντως διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στην ηγεσία της Ν.Δ. Προσοχή: «στην ηγεσία της Ν.Δ.». Αν κριθεί ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και αν οι Αμερικανοί βρεθούν σε αδιέξοδο για διάδοχη λύση, όπως έγινε με το τέλος της χούντας το 1974, θα σχηματιστεί άλλο κόμμα, ευρύτερης εμβέλειας υπό τον Καραμανλή. Είναι, πράγματι, πιθανό αυτό το σενάριο, όμως κανείς δεν μπορεί, τώρα, να προβλέψει ποιες λαϊκές ελληνικές δυνάμεις θα αναδυθούν, πέρα και έξω από τους ξένους και εγχώριους σχεδιασμούς.

**Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ.** δεν υπάρχει ελπίδα, είτε με Βενιζέλο είτε με όποιον άλλο ακόμα και με το ...Γιωργάκη, τώρα μάλιστα που κινδυνεύουν Λαλιώτης, Βάσω κ.λ.π. αμέτρητοι, ελπίζουμε. Αρκετά έφαγαν!

**Το Ποτάμι** θα κρατήσει λίγο ακόμη, μήπως και χρειαστεί να καλύψει τυχόν απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ (...), όμως **αυτή η γελοιότητα** δεν μπορεί να επιβιώσει, παρά τη γερμανική προστασία και το εγχώριο (Μπόμπολας και λοιποί) πατρονάρισμα.

**Το ΚΚΕ** κυριαρχείται από αμηχανία, λογικό επακόλουθο της ρητής, παλαιότερα, δήλωσης της κοινοβουλευτικής, πλέον εκπροσώπου, του Α Παπαρήγα ότι, ουσιαστικά, δε συμμετέχει και δεν πιστεύει στην κοινοβουλευτική διαδικασία εκδήλωσης εξουσίας. Το μόνο που το ενδιαφέρει είναι πάντα ο επαναπατρισμός των οπαδών του που ενίσχυσαν το ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό καταγίνεται σε αντικυβερνητικές εκδηλώσεις και δηλώσεις ουσιαστικά υπέρ του ευρώ(!) Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος της «Αυγής» για τις πρόσφατες δηλώσεις του γραμματέα του σ. Κουτσούμπα : «η έξοδος από το ευρώ δε συνιστά φιλολαϊκή λύση»!!.. Παρ' όλ' αυτά (συνέχεια από τη σελ. 1)

#### **Γιατί αποτυγχάνει ο ΣΥΡΙΖΑ**

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι, πρώτα-πρώτα, ένα κόμμα ομοϊδεατών αλλά ένα συνονθύλευμα κομμάτων, πολιτικών ομάδων και προσώπων που αδυνατούσαν να προωθήσουν την πολιτική τους από μόνοι τους και επιδιώκουν να ικανοποιήσουν, οι περισσότεροι, τις προσωπικές φιλοδοξίες τους μέσω της συγκροτήσης ενός μεγαλύτερου πολιτικού οργανισμού. Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων και των προσώπων είναι, τις περισσότερες φορές, αγεφύρωτες.

Τα πράγματα, έπειτα, έκαναν χειρότερα για την επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ οι προεκλογικές υποσχέσεις που ήταν αδύνατο να εκπληρωθούν (π.χ. πλήρης διαγραφή ή περικοπή χρέους, όταν ήταν γνωστό ότι το μεγαλύτερο μέρος του ανήκει πλέον σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.)

Ο κυριώτερος όμως λόγος για τη διαφαινόμενη αποτυχία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι, κατά τη γνώμη μας, ότι ήθελε να αντιμετωπίσει το πρό-

θα είναι το μόνο κόμμα στη Βουλή που θα μπορεί να κάνει κάποια αντιπολίτευση.

**Η «Χρυσή Αυγή»** αναμένει την δίκη της και εν τω μεταξύ προσπαθεί να επωφεληθεί από τη διαφαινόμενη διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ να την ενισχύσει, εκούσια με τις πρωτοβουλίες της Προέδρου της Βουλής, και ακούσια(;) με τις θέσεις και ενέργειές του υπέρ των λαθρομεταναστών, ώστε να καταστεί, ει δυνατόν, η επιθυμητή αντιπολίτευση...

#### **Για το ΑΣΚΕ**

Κανένας, εκτός του ΑΣΚΕ, δεν αναφέρεται στην ένταξη της Ελλάδας στις διαμάχες ΗΠΑ-Γερμανίας και στα αποτελέσματα της ενδεχόμενης έως βεβαίας «οδηγίας» των ΗΠΑ στην, τελικά, συμμόρφωση της χώρας μας (όπως έγινε με το Γιωργάκη και το Σαμαρά) στα νέα μνημόνια... Εννοείται ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για το καλό της Ελλάδας. Απλώς μας χρησιμοποιεί, μέσω των ηγεσιών μας, που ελέγχει, στις αντιμαχίες της και στο τέλος μας εγκαταλείπει σε χειρότερη μοίρα, όταν επιτύχει τις νέες ισορροπίες που επιδιώκει με τους «αντιπάλους» της (όπως άλλωστε πάντα πράττουν οι ισχυροί στους υποτακτικούς τους). Αυτά θα πρέπει να τους διαμήνυσε η βοηθός υπουργός των ΗΠΑ κ. Νουλάντ και η «επανάσταση» τελείωσε.

Τώρα που αυτά γίνονται πιο εύληπτα στους Ελληνες πολίτες, τώρα που όλοι βλέπουν τι σημαίνει για μας **Ε.Ε.** και **Ευρώ** και ιδίως **Γερμανία**, είναι καθήκον του ΑΣΚΕ να διευρύνει την ενημέρωση και να εξηγήσει με όσα μέσα μπορεί, **τι πραγματι συμβαίνει και να καλέσει στην ενίσχυση του Αγώνα για Κοινωνική και Εθνική απελευθέρωση. Με καλές σχέσεις με όλους και όχι με εναλλαγή πατρώνων. Μόνο τότε...**

βλημα του χρέους και να εφαρμόσει ένα κοινωνικό πρόγραμμα **ακολουθώντας τους κανόνες της Ε.Ε.** Αλλά η Ε.Ε. δημιουργήθηκε ακριβώς για να επιβάλει την αντίθετη οικονομική πολιτική στα μέλη της και δε θα άφηνε ποτέ ένα μέλος της, και μάλιστα το πιο αδύναμο αυτήν την εποχή, να εγκαινιάσει μια αιρετική πολιτική.

#### **Και κάτι παρήγορο**

Στην απονομή, επι τω νέω έτει, των βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών βραβεύτηκε ο **Γ. Καραμπελιάς** για το βιβλίο του «**η ανολοκλήρωτη επανάσταση του Ρήγα Φεραίου**», όπου αναδεικνύονται οι ελληνικές, και ελληνοβυζαντινές επιδράσεις στις ιδέες και τη δράση του. Φαντάζεται κανείς τις αντιδράσεις των διάφορων ρεπούσηδων, που, δυστυχώς, αφθονούν και αναθαρρούν στις μέρες μας. «**Δεν πάνε να λένε. Το ουσιώδες είναι που...έσκασαν**»

**ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ**

Εκφράσεις όπως “βαδίζουμε σε τεντωμένο σχοινί”, “ασφυξία”, “εκβιασμός”, “με τη θηλιά στο λαιμό”, είναι συνηθισμένες το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή με την καινούργια κυβέρνηση. Βέβαια από την αρχή της κρίσης μόνο τέτοια ακούμε από όλους όσους μας κυβέρνησαν. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Το ΑΣΚΕ από την αρχή είχε διακηρύξει ότι η “λύση” ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή σκίζουμε τα μνημόνια, διώχνουμε την Τρόικα, καταργούμε τη λιτότητα, αλλά μέσα στην ΕΕ, με το ευρώ “εθνικό νόμισμα”, είναι ή αφέλεια ή κοροϊδία.

Ήταν ήδη γνωστό από την πρώτη στιγμή της κρίσης, ότι οι «εταίροι»- δανειστές «θέλουν αίμα» (ο κ. Βαρουφάκης), «θέλουν να μας ταπεινώσουν» (η κ. Παναρίτη, πρώην βουλευτής Επικρατείας του ΓΑΠ) και οι προηγούμενες Κυβερνήσεις είχαν “στηθεί στα τέσσερα”. Έτσι δυστυχώς και η νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, παρά τις αρχικές δηλώσεις, λεονταρισμούς και φρούδες ελπίδες συμπαράστασης από κάποιους ευρωπαίους, άρχισε να κάνει βήματα προς τα πίσω, πριν καν συμπληρώσει ένα μήνα. Όμως όταν σε παίρνει ο κατήφορος ..., και ο Θεός ο ίδιος δε σε σταματά.

**Οι μετονομασίες** της Τρόικα σε Θεσμούς, του Μνημονίου σε Πρόγραμμα και της ολοκλήρωσης του προηγούμενου Μνημονίου σε Παράταση, μόνο ειρωνικά σχόλια και χλευασμό από γερμανούς και λοιπούς ευρωπαίους προκαλούν. Το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μπάζει από παντού και θυμίζει σκάφος που βυθίζεται. Η ουσιωδέστερη οπισθοχώρηση είναι το περίφημο κούρεμα του χρέους, δηλαδή η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του. Πριν δυο χρόνια το ΔΝΤ είχε διακηρύξει ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Πολλοί και διάσημοι οικονομολόγοι υποστήριζαν και υποστηρίζουν αυτό, το αυτονόητο, αλλά η λέξη “κούρεμα” έγινε απ' αυτούς που θέλουν να μας έχουν αιωνίως υπό κατοχή, λέξη ταμπού. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι αδύνατον ένα χρέος 331 δισεκατομμυρίων να αποπληρωθεί από την Ελλάδα, όσο και αν μας γδάρουν. Και τα δισέγγονά μας θα το χρωστούν και μάλιστα συνεχώς αυξανόμενο. Όμως το ΔΝΤ ανέκρουσε πρύμναν και δυστυχώς και ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταβάλλοντας ριζικά τη θέση του, προσαρμόστηκε στις γερμανικές επιθυμίες, καθώς ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε ότι πλέον η ελληνική πλευρά δεν διατυπώνει αίτημα διαγραφής χρέους.

**Στο εσωτερικό, ο Αλ. Τσίπρας υποσχέθηκε πριν από τις εκλογές**, μεταξύ άλλων, δωρεάν ρεύμα 3.600 Kwh σε 300.000 φτωχές οικογένειες, κουπόνια σίτισης σε 300.000 άπορες, δωρεάν ια-

τρική περίθαλψη στους πάντες και μείωση έως και μηδενισμό της συμμετοχής στα φάρμακα, 25.000 διαμερίσματα σε πρώτη φάση με επιδότηση ενοικίου 4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, άμεση επαναφορά του δώρου Χριστουγέννων σε συνταξιούχους με συντάξεις έως 700 ευρώ, κάρτα μετακίνησης με μειωμένη συμμετοχή σε ανέργους και φτωχούς, κατάργηση της εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, ρύθμιση των φορολογικών οφειλών σε 84 δόσεις και μέχρι 20% του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη, αντίστοιχη διαδικασία για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και θέσπιση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών κατά 30%-35%, απαλλαγή της πρώτης κατοικίας από τη φορολόγηση, αφορολόγητο ύψους 12.000 ευρώ, διαγραφή μέρους οφειλών για φτωχούς δανειολήπτες και αναπροσαρμογή των οφειλών των υπολοίπων, αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έως 300.000 ευρώ, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα. Ακόμη δημιουργία 300.000 θέσεων εργασίας με πρόγραμμα 8 δισ. τα δύο πρώτα χρόνια, διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων επιδόματος εργασίας, αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων και του εργατικού δικαίου, κατάργηση των ομαδικών απολύσεων, επαναπρόσληψη των απολυθέντων δημοσίων υπαλλήλων εκτός των επιόρκων, ανατροπή αμαρτωλών συμβάσεων για δημόσια έργα, αναστολή των ιδιωτικοποιήσεων και επανέλεγχος των ήδη υφιστάμενων, που είχαν επιβληθεί από τους Ράιχενμπαχ και Φούχτελ, τέλος στο ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας. Έλεγχος και τάξη στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συχνότητες και πληρωμή των υποχρεώσεων από τους καναλάρχες. Εξεταστική επιτροπή για τα δάνεια του ελληνικού κράτους και την αξιοποίησή τους, καθώς και για τα μνημόνια Νο 1, Νο 2. Επιστροφή των κλεμμένων από μίζες και διαφθορά πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων. Αναζήτηση ευθυνών για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων και αποπληρωμή τους.

Οι υπέροχες έως ονειρικές αυτές εξαγγελίες (με τις οποίες κέρδισε τις εκλογές !), που περιλαμβάνουν και άλλες δράσεις οι οποίες απαιτούν δαπάνες, χαρακτηρίζονται από το βλοσυρό, εκδικητικό και αυταρχικό μέχρι αναίδειας Σόιμπλε, ως μονομερείς ενέργειες, που αποτελούν λόγο στραγγαλισμού της ελληνικής οικονομίας με διακοπή κάθε χρηματοδότησης. Έτσι η Κυβέρνηση αναιρεί ή αναβάλλει για το απώτερο μέλλον (στην καλύτε-

ρη περίπτωση), τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις της, με τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου.

**Εκτός των άλλων ο κ Τσίπρας υποσχέθηκε τέλος της λιτότητας.** Αν και ο κ. Βαρουφάκης μας ζήτησε να διάγουμε λιτό βίο (όπως αυτός άραγε;), ο ίδιος την είχε χαρακτηρίσει τοξική για την ελληνική οικονομία και προανήγγειλε το τέλος της και την αρχή της αύξησης της παραγωγής με την ανάπτυξη, που θα έφερνε το τέλος της κρίσης. Δυστυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον, κανένα μέτρο δεν άρθηκε προς αυτή την κατεύθυνση και δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Ο βουλευτής και στελεχος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος, κάλεσε τα μέλη του κόμματος να μην έχουν αυταπάτες πως τελείωσε το Μνημόνιο, γιατί αυτή η συμφωνία δεν μας επιτρέπει να την καταργήσουμε και ότι μάλλον η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει πολλά από αυτά που υποσχέθηκε. **Είναι φυσικό, από τη στιγμή που επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, και παραμένει, η παραμονή στην ΕΕ και το ευρώ της πάση θυσία...**

**Όμως αυτοί που δεν έχουν δικαίωμα να μιλούν είναι η παλιά αμαρτωλή συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.** Τόσο ο Σαμαράς, όσο και ο Βενιζέλος, βούλιαξαν την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας στην ανεργία και τη μιζέρια. Εκτελώντας κατα γράμμα τις έξωθεν εντολές, υπηρέτησαν τα ξένα συμφέροντα εις βάρος των ελληνικών. Η διαπλοκή και η διαφθορά των δύο αυτών κομμάτων, η οποία έγινε πολλές φορές, παλαιότερα και πρόσφατα, προφανής, (σε πέντε χρόνια ήλεγξαν μόνο πέντε φοροφυγάδες της λίστας Λαγκάρντ. Παπαντωνίου, Τσοχατζόπουλος, Τσουκάτος, Μαντέλης και πάρα πολλοί άλλοι που είναι στο απυρόβλητο, καταχράστηκαν τεράστια ποσά και υπέγραψαν, προς ίδιο όφελος, αμαρτωλές συμβάσεις), έφερε την ελληνική οικονομία σ' αυτήν την κατάντια. Παρ' όλα αυτά έχουν το θράσος να ισχυρίζονται πως η πορεία τους ήταν μονόδρομος. Δυστυχώς, και μακάρι να βγούμε ψεύτες, σ' αυτόν τον μονόδρομο βαδίζει και η νέα κυβέρνηση.

## **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε. ;**

Καταρρεύσανε μέσα σε λίγες μέρες μύθοι και στερεότυπα που χτίστηκαν δεκαετίες τώρα από τους ευρωπαϊστές, μεταξύ των οποίων ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα και οι αριστεροί πολιτικοί του πρόγονοι, για τις νομοτέλειες και τους μονοδρόμους της συμμετοχής της χώρας μας στην ΕΟΚ, αρχικά, στην Ε.Ε στη συνέχεια και τέλος στο ευρώ. Οι «ευρωπαϊκές αρχές» της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, του ορθού λόγου, της ισότητας των χωρών-εταίρων τελικά εν μιά νυκτί αποδείχθηκαν «πουκάμισο αδειανό», δηλ. προπαγανδιστικά συνθήματα, με τη συμβολή, είναι αλήθεια, της νέας διακυβέρνησης που μας υποσχέθηκε το τέλος των μνημονίων και της τρόικας εντός του ευρώ και της Ε.Ε. (!!!). Των υπαίτιων δηλ. που, μαζί με τις ΗΠΑ με το ΔΝΤ της, ευθύνονται για το καθεστώς της νέας κατοχής που βιώνουμε, με τη σύμπραξη της εγχώριας ελίτ.

### **Η διάλυση της ελληνικής παραγωγής και η υπερχρέωση**

Από το 1981 με την ΕΟΚ ξεκίνησε η διάλυση της ελληνικής παραγωγής και η αντικατάσταση των ελληνικών με ξένα εισαγόμενα αυξάνοντας ραγδαία την ανεργία και τον ξένο δανεισμό. Στην έκδοσή μας **ΑΣΚΕ-4 το 2006 (Η Ελλάδα στην ΕΟΚ-Ε.Ε. Η αποχώρηση από την Ε.Ε. όρος επιβίωσης και προόδου)** αναφέρεται (σελ. 57,58,59,60,65) :

*«Την πρώτη περίοδο της ένταξης της χώρας μας στην ΕΟΚ οι εταίροι μας πέτυχαν το άνοιγμα της αγοράς μας, τον εξοστρακισμό πολλών ελληνικών προϊόντων και την κυριαρχία των δικών τους. Αυτό το επέβαλαν με την κατάργηση των δασμών, την επι-*

*δότηση των εισαγομένων από την ΕΟΚ προϊόντων και το σταδιακό έλεγχο των δικτύων πώλησης επώνυμων ελληνικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων, τις οποίες αγόραζαν <...> Παράλληλα μας επέβαλαν ποσοστάσεις, δηλ. ανώτατα όρια παραγωγής σε προϊόντα, όπως π.χ. το γάλα, ο χάλυβας, το βαμβάκι, που είτε τα παρήγαν οι άλλοι εταίροι, ιδιαίτερα οι βόρειοι, είτε τα εισήγαν από τρίτες χώρες, με τις οποίες η ΕΟΚ είχε συνάψει ειδικές συμφωνίες. **Με αυτό τον τρόπο μετέτρεπαν την παραγωγή σε κατάρα<...>** Επιδοτούσαν την απόσυρση των αγροτικών μας προϊόντων. Επιδοτούσαν την πρόωρη συνταξιοδότηση των αγροτών, υπό την προϋπόθεση να πουλήσουν τα χωράφια τους. Επιδοτούσαν την καταστροφή των ελληνικών ψαράδικων σκαφών, με το πρόσχημα της προστασίας των αλιευμάτων. **Επιδοτούσαν, ... επιδοτούσαν για να μην παράγουμε.<...>** Ο λόγος που οι «εταίροι» μας δέχθηκαν τη χώρα μας στη ζώνη του ευρώ δεν οφείλεται στην (κατά Σημίτη) «ισχυρή Ελλάδα». Ο λόγος ήταν ότι με το ευρώ η ελληνική οικονομία θα καταποντιζόταν. Θα έχανε όση ανταγωνιστικότητα της είχε απομείνει κι έτσι τα εισαγόμενα κοινοτικά και άλλα ξένα προϊόντα θα είχαν πλήρως δική τους την ελληνική αγορά. Από την άλλη θα υπήρχε μόνιμη πίεση για μείωση μισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών, στο όνομα της χαμένης ανταγωνιστικότητας<...> **Αφαιρέθηκε από τη χώρα μας το δικαίωμα άσκησης νομισματικής πολιτικής, δηλ. το δικαίωμα να ορίζει την ισοτιμία του νομίσματός της σε σχέση με τα ξένα νομίσματα, να ορίζει τα επιτόκια και τους όρους δανεισμού, ώστε να ευ-** →*

**ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε. ;**

*νοεί τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων, τον τουρισμό, να αποθαρρύνει τις εισαγωγή ξένων προϊόντων και να ευνοεί την ελληνική παραγωγή.»*

**Τα πράγματα χειροτέρευαν από τότε**

Η διαφορά του τότε με το τώρα είναι ότι με όπλο το ευρώ και την Ε.Ε. κυριάρχησε και πάλι η Γερμανία, που έχοντας στο DNA της τα γονίδια του κατακτητή, επιχειρεί πλέον την γεωπολιτική κυριαρχία στο χώρο της Ευρώπης περιθωριοποιώντας τις άλλες ισχυρές χώρες της ευρωζώνης (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία) και ασκώντας ασφυκτικό πολιτικό και οικονομικοκοινωνικό έλεγχο στις περιφερειακές χώρες. Η λιτότητα που έχει επιβάλει στην ευρωζώνη και λογικά πλήττει και την ίδια, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο οικονομικό όσο γεωπολιτικό εργαλείο κυριαρχίας. Γι' αυτό, άλλωστε, αντιδρούν οι ΗΠΑ στη γερμανική μονοκρατορία (και όχι στη διαλυση της ευρωζώνης), δυστυχώς, με μόνιμο θύμα τη χώρα μας, αφού τώρα ζούμε το δεύτερο πολιτικό εγχείρημα, μετά απ' αυτό του ΓΑΠ, που του υπέδειξαν να αποτρέψει το ευρώ ως αποθεματικό χρήμα εις βάρος του δολαρίου. Αφού το πέτυχε, παρέδωσαν τη χώρα στα νύχια της Γερμανίας.

**Ανάπτυξη κατά τη γερμανική Ε.Ε. σημαίνει**

την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας και του ορυκτού πλούτου καθώς και των δημοσίων επιχειρήσεων με εξευτελιστικές τιμές σε κερδοσκοπικά-αρπακτικά κεφάλαια, με εργαζόμενους με μισθούς (200-300 ευρώ) και συνθήκες οιονεί δουλείας.

Αφαιρείται έτσι κάθε μέσο ανάπτυξης από το δημόσιο, καταρρέει η αγοραστική δύναμη και η εσωτερική αγορά, τα δημόσια έσοδα, τα ασφαλιστικά ταμεία, η δυνατότητα επενδύσεων για παραγωγικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τις υπέρογκες δόσεις των δυσθεώρητων δανείων, που καταλήγουν σχεδόν το σύνολό τους στους δανειστές, με συνέπεια να μεγαλώνουν τα ελλείμματα και οι ανάγκες δανεισμού και να μας οδηγούν στα νύχια των «εταίρων»-δανειστών, δηλ. στη Γερμανία και στις ΗΠΑ, που μας θέλουν εσαεί «αγκιστρωμένους».

**Ανάπτυξη μέσα στο ευρώ και την Ε.Ε. :**

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ **το ζήτημα της ανάπτυξης της χώρας, που είναι ζωτικής σημασίας, ήταν ιδιαίτερα ελλειμματικό.** Επίσης η επιστολή Βαρουφάκη προς τους «θεσμούς» στο κεφάλαιο **Πολιτικές για την προώθηση της ανάπτυξης** μόνο στις ιδιωτικοποιήσεις αναφέρεται.

Με το ευρώ η κυβέρνηση δε διαθέτει ρευ-

στότητα για δημόσιες επενδύσεις, δεν της επιτρέπουν οι «θεσμοί» να αυξήσει την αγοραστική δύναμη των πολλών για να ενισχύσει την ζήτηση, την εσωτερική αγορά και την ανάπτυξη. Αλλά ούτε και την ανάπτυξη μπορεί να χρηματοδοτήσει, επειδή η ρευστότητα των τραπεζών εξαρτάται από τη βούληση Σόιμπλε-Ντράγκι. Τι τελικά μπορεί να κάνει σ' αυτό το πλαίσιο μια κυβέρνηση της Αριστεράς, όπως αυτοαποκαλείται ;

Ομολογείται έτσι με την αποσιώπηση ότι, όταν δεν ελέγχεις το νόμισμα, την εσωτερική αγορά και τη διακίνηση αγαθών και κεφαλαίων, είσαι έρμαιο του κάθε εκβιαστή, αρπακτικού «θεσμού» και «εταίρου». **Δηλ. δεν έχεις εθνική κυριαρχία.**

**Προοδευτική πολιτική μέσα στο ευρώ και την Ε.Ε.:**

Καμιά κυβέρνηση, όσο καλές προθέσεις κι αν έχει, δεν μπορεί, όσο η χώρα παραμένει μέλος της Ε.Ε. και πολύ περισσότερο της ευρωζώνης, να πάρει κανένα προοδευτικό, φιλολαϊκό μέτρο. Οι λεγόμενες κοινοτικές αποφάσεις είναι δεσμευτικές συνοδευόμενες με πρόστιμα και ποινές σε περίπτωση απειθαρχίας. Τώρα με τα μνημόνια οι εκβιασμοί και οι απειλές «θεσμών» και «εταίρων», κυρίως, των Γερμανών και των υποτακτικών τους, είναι διαρκείς και απροκάλυπτες. Ο πόλεμος αυτός γίνεται αμείλικτος με τη συνδρομή των εγχώριων και ξένων ΜΜΕ τους.

Τα μνημόνια ή τα «συμβόλαια για την ανάπτυξη» ή όπως αλλιώς θα βαφτισθούν δεν εμπιπτουν στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του Δικαίου της Ε.Ε., επειδή έτσι θέλουν οι Γερμανοί. Τα θεωρούν διμερείς συμφωνίες δανειστών και δανειζόμενου. (σχετικές δηλώσεις Μοσκοβισί, Κατάινεν των «θεσμών»)

*«Η κρίση ρευστότητας χρησιμοποιείται για να πιέσει τους Έλληνες να αρχίσουν πολύ γρήγορα συζητήσεις για την αξιολόγηση και να την ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα - χωρίς καν να περιμένουν το τέλος Απριλίου»* δήλωσε κυνικά στο Reuters αξιωματούχος της ευρωζώνης. (27-2-2015)

**Συνέπεια όλων αυτών είναι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θα ήθελε να πάρει μέτρα υπέρ του λαού να μην μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, να χάσει τη λαϊκή υποστήριξη, οπότε ή θα ανατραπεί ή θα παραδοθεί.** Τα παραδείγματα περισεύουν. Η Ιρλανδία που, όπως αποκάλυψε ο τότε υπουργός οικονομικών της, εκβιάστηκε από την ΕΚΤ με τον Τρισέ ότι, αν δεν υπογράψει το μνημόνιο, θα διακόψει τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Η Κύπρος που, μετά την απορριπτική απόφαση της Βουλής εκβιάστηκε ωμά : «Είτε αποδέχαστε την πρόταση είτε πτωχεύετε», είτε ο Γερμανός →

υπουργός Οικονομικών στον Κύπριο ομόλογό του και η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ συμφώνησε...

Στην Ελλάδα ο Α. Παπανδρέου (ασύγκριτου αναστήματος σε σχέση με τους σημερινούς πολιτικούς ηγέτες) ως αντιπολίτευση διεκήρυσσε κατά της ένταξής μας στην ΕΟΚ. Όταν έγινε πρωθυπουργός, μέσα στη γενικότερη ασυνέπιά του και την εξαπάτηση του κόσμου, αποδέχθηκε την ένταξη. Τελικά η ΕΟΚ άλωσε το κόμμα που ο ίδιος ίδρυσε και δι-

άδοχός του εκλέχθηκε ο εκλεκτός της ΕΟΚ, ο Κ. Σημίτης, ο τελευταίος άνθρωπος που ο Ανδρέας θα ήθελε να τον δει πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

### **Το ερώτημα όμως παραμένει**

Όσοι διαφωνούν με τη 4μηνη συμφωνία που υπέγραψε ο κ. Βαρουφάκης τι ακριβώς προτείνουν, επειδή κανείς απ' αυτούς δε μίλησε για έξοδο από την Ε.Ε. και το ευρώ. Μήπως ότι θα φοβηθεί ο Σόμπλε ή θα βοηθήσει ο Ομπάμα; Ή κάτι άλλο;

### **Μια επικίνδυνη διπολική ολιγαρχία**



Του Α. Φρυδά πτυχ. Νομικών και Πολιτικών Σπουδών

**ΚΑΤΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ και οι Κυπριακές Αερογραμμές!**

Και τι απέμεινε να πούμε για τούτη την ανάπηρη χώρα; Πώς να παραστήσουμε τελικά την κατρακύλα της μεταπραξικοπηματικής Κύπρου. Όπου και αν κοιτάξει βλέπεις τα κουρέλια της αποσύνθεσης και όπου σταθείς νιώθεις την βαριά μυρωδιά του επαίτη. Μια απέραντη ντροπή, όπου η όψη της υπερακορντίζει τον χειρότερο εφιάλητη. Σε τούτη τη χώρα δεν ακούς τίποτ' άλλο, παρά γρυλλισμούς τρέλας και παρατεταμένα βελάσματα και ογκηθμούς ανθρωπόμορφων θεριών! Εδώ λοιπόν, σε τούτο το πολυεθνικό ζωοπανηγυρο βιώνουμε το πολύκλαυστο εύρος του απίστευτου, του τραγικού και του γελοίου. Και μηρυκάζουμε τη χαρακτηριστική μπόχα της πολιτικοβαρβατίλας. Εδώ βλέπουμε όλα τα ντερτίπια της ντόπιας πολιτικής ολιγαρχίας που, πότε με τις ντουντούκες τις πλεκτάνης, ή αλλιώς πως, γυαλίζει δουλικά τα σκήπτρα των Ελιτάρων της Ευρώπης:

- Μια ξιπασμένη δράκα (;) επαίσχυντων τυράννων, που χθες λεηλάτησε τον Κυπριακό λαό και με την παρωδία των Κυπριακών Αερογραμμών, που σήμερα διατάζει την τελευταία έφοδο στο βρώμικο δικομματικό μαντρί της πολιτικής τους.
- Μια συνδυασμένη πολιτική ολιγαρχία πορτοφολάδων και μολεμένη από χολέρα ιδεοληψιών και μια διπολική κάστα μεγαλομασκαράδων που υπερχρέωσε την χώρα, όπου οι «ημέτεροι» καταβρόχθισαν τους κόπους και τον ιδρώτα του λαουτσίκου, με την ηρεμία και τη σιγουριά των λεόντων της ζούγκλας.
- Μια δουλόπρεπη πολιτική φάρα, Σατραπεία ανδρικήλων που προσκυνάει και προσκυνούσε της Τουρκίας τους στρατηγούς και τον εποικισμό, ανήμπορη και πρόθυμη γονυπετούσα και πουλώντας τους φυσικούς μας πόρους και ό,τι άλλο διατάζει η συμμορία των Βρυξελλών και των Αμερικάνων.

«Δεν είναι πατρίδα μου όλοι αυτοί. Το δηλώνω για όποιον σε τούτα τα χώματα θέλει να μ' ακού-

σει. Τούτοι για μένα, είναι οι χειρότεροι εχθροί που πέρασαν από αυτόν τον τόπο.»\*

Τούτοι, όλοι αυτοί, δεν μας σφάζουν με τις χαντζάρες, όπως έκαναν οι τουρκαλλάδες. Μας σφάζουν με το βαμβάκι, αφού πρώτα μας κάνουν πολύ, μια μάζα ευκολομάσητη, γλοιώδη. Μας ξεκληρίζουν σιγά, σιγά και με μέθοδο! Και που είναι ο αγωνιστικός πυρετός του χθεσινού ανθρώπου; Πού είναι το «αδούλωτο» ελληνικό Κυπριακό πνεύμα; Πού είναι οι φτωχοί; Που είναι οι άνεργοι; Πού είναι οι απελπισμένοι, οι πεινασμένοι; Πού είναι οι ληστεμένοι; Πού είναι οι αντάρτες;

Μήπως σύντομα η πλάση επιτέλους γεννήσει πάλιν ποιητές-μαχητές που με φρίκη θα αναρωτηθούν: «Τόσες δυστυχίες και τόσο λίγοι πραγματικοί αγωνιστές; Είναι λοιπόν κουφά της καρδιάς μας τα αυτιά; Γι' αυτό είναι βαρύς ο αγέρας σαν μολύβι;...» \*\*

Υ.Γ. Το ξέρω! Όλα αυτά που γράφω είναι λόγια, λόγια, λόγια που πάνε στο βρόντο. Είναι ξερόχηλα λόγια που δαιμονίζουν μόνο την άδεια καρδιά μου.

Συγγνώμη ... Σημειώσεις: \*Πάμπλο Νερούντα  
\*\*Ναζίμ Χικμέτ (παραφρασμένο)

### **Ο θαυμάσιος κ. Βαρουφάκης!**

Ο Γιάννης (δε θα προσαρμόσουμε τη γλώσσα μας στις επιτηδεύσεις του, φυσικά) Βαρουφάκης, ειδικός ... στα μακροοικονομικά φυτευτός, κι αυτός πόρρωθεν, έπαιξε με επιτυχία τον επιβληθέντα ρόλο του: Ανακάτεψε τους μεγαλόσχημους (τρομάρα τους!) της Ε.Ε., αποκάλυψε τη μικρότητά τους και σκόρπισε τη σφηκοφωλιά. Καιρός να επιστρέψει στην Αουστράλια ή στο Τέξας ή όπου άλλου θέλει, ώστε να μην εξευτελιζόμαστε και όλοι εμείς μαζί του.

Αυτό θα του είπε, άλλωστε, και η βοηθός Υπουργός των ΗΠΑ Νούλαντ (διάσημη για το «fuck European»). Η ταπείνωση της Γερμανίας επετεύχθη και οι Ελληνες μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους προς τον αφανισμό.

Αν μας ξαναχρειαστούν, εδώ θα είμαστε, το πόνι στα παίγνια τους. Υπάρχουν κι άλλοι να ξαναπαίξουν το ίδιο παιχνίδι

**Παρακαλούνται**

**τα μέλη και οι φίλοι του ΑΣΚΕ που παίρνουν την «Ενημέρωση» και που μπορούν να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του ΑΣΚΕ οι ίδιοι ή μέσω φίλων τους, να «κατεβάζουν» τις ανακοινώσεις και κείμενα του ΑΣΚΕ και να τα διαδίδουν όπου μπορούν.**

**Είναι γνωστό ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από τα γνωστά ΜΜΕ! Δεν είμαστε δικοί τους ούτε των πατρώνων τους!!**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του ΑΣΚΕ μετα τις εκλογές****Το αποτέλεσμα των εκλογών. 27/1/2015**

Το εκλογικό αποτέλεσμα της 25<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2015 είναι, σε πρώτη έστω ανάγνωση, ελπιδοφόρο. Τιμωρήθηκαν οι πρωταίτιοι της καταστροφής, ηττήθηκαν οι συνεχιστές τους, μειώθηκαν οι ψήφοι στήριξης του αίσχους της «Χ.Α.», έφυγαν από τη Βουλή πολλοί πολιτικά και προσωπικά ανάξιοι και, το κυριότερο, αναδόθηκε μια αριστερή πρόταση εξουσίας με την προσθήκη μιας, μικρής, δύναμης συνέπειας και εθνικού προσδιορισμού.

Όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτά εντάσσονται πιθανόν στο πλαίσιο των αντιθέσεων ΗΠΑ Γερμανίας... Επαναλαμβάνεται το πολιτικό παίγνιο (sic) του 2009, όταν ανατέθηκε στο ΓΑΠ, με προσάναμμα την Ελλάδα, να βάλει φωτιά στην Ευρωζώνη, με τα γνωστά (στο πετσί μας) αποτελέσματα της σαδιστικής αντεπίθεσης της Γερμανίας εναντίον μας. Η νέα επιλογή, ικανότερη ασφαλώς αυτής του 2009, ωθήθηκε για να συνεχισθεί κατ' αναλογία το ίδιο σχέδιο επίθεσης (μακάρι), αλλά (δυστυχώς) και για τη «διευθέτηση» των εθνικών ζητημάτων.

Όμως αυτός ο υπερατλαντικός (και βρετανικός) σχεδιασμός είναι υψηλού ρίσκου για τους εμπνευστές του. Μεγάλο (τουλάχιστο) μέρος των υποτιθέμενων από την εδώ πλευρά «εκτελεστών» του σχεδίου είναι πολύ διαφορετικό από αυτό του 2009 και, κατά ισχυρή πιθανότητα, με δικό τους, αντιθετικό σχεδιασμό, που γνωρίζουν καλά ότι τίποτα δεν μπορεί να κατορθωθεί μέσα στην Ε.Ε. και το Ευρώ της και γενικότερα με όποιους λεόντειους εταιρισμούς. Και έτσι τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, υπέρ του Ελληνικού λαού!

Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί αλλιώς (...) το πισωγύρισμα θα είναι πολλών δεκαετιών...

**Ερχεται και η τρόικα. 11/3/2015**

**« . . . να κατρακυλήσεις πιο βαθιά  
στου Κακού τη σκάλα,..»**

Δυστυχώς κάθε μέρα επιβεβαιώνεται ότι μέσα στην Ε.Ε. και το ευρώ δεν υπάρχει ούτε ο «έντιμος συμβιβασμός» του κ. Βαρουφάκη και των δημοσκόπων, ούτε καν συμβιβασμός. Μόνο ταπείνωση και υποταγή στη γερμανική κυριαρχία, δηλ. στην κατοχή με τα μνημόνια. Κάθε μέρα. Ούτε και τους πιο ανώδυνους νόμους δεν τους επιτρέπουν, πλέον, να ψηφίζουν (!!!) Το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» θα είναι μόνο αντικείμενο των ιστορικών του μέλλοντος.

Αυτό είναι το τίμημα, για την Ελλάδα και τον

**Τα «καλά» Σχολεία**

Το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ των ΗΠΑ θεωρείται το κορυφαίο του κόσμου.

Ομάδα επιστημόνων και ερευνητών του δημοσίευσαν «έγκριτη» μελέτη που αποφαινόταν πως... δεν υπάρχει κλιματολογική μεταβολή στον πλανήτη γη, άρα και οι ρυπογόνες ανθρωπίνες, δραστηριότητες δεν προκαλούν προβλήματα...

Όταν όμως κάποιοι δύσπιστοι ερεύνησαν το θέμα, ανακάλυψαν ότι οι χρηματοδότες της «ερευνας» και των επιστημόνων της ήσαν οι εταιρείες πετρελαιοειδών και λοιπών που δηλητηριάζουν το σύμπαν..! Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα καλά αριστοκρατικά συνήθως ξενόγλωσσα σχολεία, που ετοιμάζουν τους μελλοντικούς ηγέτες.

Θυμίζουμε ότι στο Αμερικανικό Κολλέγιο, όταν συνελήφθη μαθητής, γόνος προυχόντων να «κλέβει» στις εξετάσεις, δεν τιμωρείται αυτός, αλλά απλώς(!) απολύεται ο διδάσκων που τον συνέλαβε!!

ελληνικό λαό της πρόδωσης της πολιτικής ελίτ με τα συμφέροντα χωρών ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού. Της κυβερνητικής με τα κακείθεν, που μας ζητούν να στηρίξουμε τη Γερμανία και την ευρωζώνη για τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, όχι για τα ελληνικά. Αλλωστε, ο κ. Βαρουφάκης ως θεωρητικός υποστηρίζει: «Να μην καταρρεύσει το ευρώ, είναι η απάντησή μου <...> η κατάρρευση του ευρώ θα επιφέρει μεγάλα δεινά για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ήπειρο<...> Εν συντομία, η Ευρώπη θα μπει σε πολιτικές και οικονομικές περιπέτειες». Δεν έγινε, συνεπώς, τυχαία υπουργός. Εκφράζει απολύτως τις αμερικανικές θέσεις, γι' αυτό άλλωστε επισύρει τη μήνιν της Γερμανίας. Όσο η κυβέρνηση υποχωρεί τόσο «βρυχάται» επικοινωνιακά. «Κατάσχεση γερμανικών περιουσιών για το Δίστομο» «Σύσταση επιτροπής για τις γερμανικές αποζημιώσεις». «Εκλογές ή δημοψήφισμα», λες και θα τους επέτρεπαν να θέσουν είτε το ευρώ υπό την αίρεση του ελληνικού λαού, είτε αυτός να εκφραστεί με συντριπτική πλειοψηφία αντιγερμανικά. Ο κατήφορος δεν έχει τέλος. Νέο μνημόνιο, (συγγνώμη, «συμβόλαιο για την ανάπτυξη») με νέο δάνειο, γερμανικής έμπνευσης, βρίσκεται επί θύραις προς ανακούφιση των τέως συνεταιρών Σαμαρά-Βενιζέλου, που περιμένουν πώς και πώς τη δικαίωση (!) των δικών τους μνημονιακών αμαρτημάτων, του «Ποταμιού» που βλέπει στροφή του Τσίπρα στο «ρεαλισμό», και του ΚΚΕ, που τώρα... θυμήθηκε να κάνει αντιπολίτευση.

Το ερώτημα είναι πόσο θα κρύβεται ο ΣΥΡΙΖΑ των κ.κ. Τσίπρα και Βαρουφάκη, ότι δηλ. είναι δυνατόν να εφαρμόσει οποιαδήποτε προοδευτική ή αναπτυξιακή πολιτική εντός Ε.Ε. και ευρώ. Οχι πολύ.

Μακάρι ! **«...για τ' ανέβασμα ξανά που σε καλεί  
θα αιστανθείς να σου φντρώσουν, ω χαρά!**

**Τα φτερά,  
τα φτερά τα πρωτινά σου τα μεγάλα!»**

Σημ.: Οι ανακοινώσεις στις 1/2, 11/2, 17/2 και 25/2, λόγω έλλειψης χώρου είναι στην ιστοσελίδα μας.