



Γραφεία : Τζώρτζ 12, 7^{ος} όροφος, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 106 77,
τηλ. 210-3822315, fax 210-3819887 , ιστοσελίδα <http://www.aske.gr>

ΩΔΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΔΥΝΕΣ

Η προεδρία Τραμπ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ήδη προκαλεί παγκόσμιες ανακατατάξεις και αναταράξεις. Η έντονη αμφισβήτηση της προεδρίας του, εσωτερικά και εξωτερικά, τον οδήγησε σε κινήσεις, φαινομενικά αλλοπρόσαλες ή αντίθετες με τις προεκλογικές εξαγγελίες του, όπως ο βομβαρδισμός Συρίας-Μοσούλης με θύματα αμάχους, η όξυνση με τη Βόρεια Κορέα κ.λπ. Σκοπός των κινήσεων αυτών είναι να συσπειρώσει την αμερικανική κοινή γνώμη (και τους ψηφοφόρους του) υπογραμμίζοντας την ισχύ των ΗΠΑ έναντι Ρωσίας-Κίνας και ταυτόχρονα να προσεταιρισθεί Γαλλία και Βρετανία, που θέλουν διακαώς μερίδιο της Συρίας με αποπομπή του Ασαντ, όπως και η Τουρκία. Από την άλλη **προστατεύει τους Κούρδους της Συρίας από την Τουρκία με αμερικανικά στρατεύματα κατα μήκος των συριακοτουρκικών συνόρων, ενώ η Ρωσία ήδη έχει αναγνωρίσει διπλωματικά το PYD, δηλ. το πολιτικό σκέλος των Κούρδων της Συρίας.** Χαρακτηριστικό της περιόδου Τραμπ είναι ότι η παλαιστινιακή Χαμάς διέκοψε τις σχέσεις της με ισλαμιστικές οργανώσεις, που έχουν χαρακτηρίσει Αίγυπτος, Ισραήλ, ΗΠΑ και λοιποί δυτικοί ως τρομοκρατικές, και διατύπωσε θέσεις πιο ήπιες για το Ισραήλ.

Γεγονός είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει αποκρυσταλλωμένες θέσεις, ακόμη, σε πολλά θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, ενώ αναθεωρεί θέσεις του, όπως π.χ. αρχικά ήταν η κατάργηση της οικονομικής συμφωνίας ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού (NAFTA), ενώ τώρα λέει ότι θέλει να την αναθεωρήσει. Αυτό προκαλεί αμηχανία και φόβο στους δυτικούς «συμμάχους» για «εκπλήξεις» στα κατεστημένα συμφέροντά τους **στο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού και της παγκοσμιοποίησης!** Συνεχίζονται αμείωτες οι προσπάθειες των συμφερόντων αυτών για την υπονόμευση και την πτώση του.

Μετά το BREXIT το οικοδόμημα της γερμανικής, πλέον, «Ενωμένης Ευρώπης» τρίζει από παντού, παρόλο που η Γερμανία θέλει να τιμωρήσει τους Βρετανούς απαιτώντας, ως όρο να (συνέχεια στη σελ. 2)

Εθνικά θέματα σε κίνδυνο

Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε

Δυστυχώς, στα εσωτερικά, οικονομικά και κοινωνικά (ακόμη χειρότερα στα εσωτερικά εθνικά, δηλαδή στην επίθεση στον Ελληνισμό...), δεν υπάρχει καμιά πολιτική ελπίδα, όχι για κάποια βελτίωση σχετικά προσεχή, αλλά ούτε καν μακροπρόθεσμη με βάση τα σημερινά πολιτικά δεδομένα. **Όσα λέγονται, και όχι μόνο από αυτήν την απίθανη κυβέρνηση που μας επέβαλαν, είναι απλώς ανοησίες, όσο παραμένουμε στην Ε.Ε. και θέλουν όλοι οι κρατούντες και τα όργανά τους (μαζί ανοικτά πλέον, και το ΚΚΕ!) μάλιστα πάση θυσία (των άλλων) το ευρώ, όσο κουβεντιάζουν για το «χρέος» προς τους δανειστές (στις τράπεζές τους βρίσκονται πολλαπλάσια ποσά αυτών των ιδίων των κρατούντων...), ενώ «αγνοείται» ότι η Γερμανία μας χρωστάει πολύ περισσότερο!**

Δυστυχώς καμιά πολιτική ελπίδα, ούτε άλλου είδους(...), με βάση την περίεργη ατμόσφαιρα «απάθειας», απογοήτευσης και μελαγχολίας, παρά την απόγνωση και την οργή.

Δεν είναι όμως αυτό το θέμα του κειμένου που ακολουθεί, αλλά οι εξωτερικοί κίνδυνοι που ογκούνται γύρω μας, που μεγιστοποιούνται, βέβαια, από όσα παραπάνω αναφέρθησαν, και πώς αυτοί θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, έστω και μόνο κατ'αρχάς για επιβράδυνση της εξέλιξής τους.

Προβλήματα στους γείτονες

φόβος ότι θα τα πληρώσει, πάλι, η Ελλάδα

Βορειοδυτικά η... **Αλβανία** ονειρεύεται εξάπλωσή της προς όλες τις κατευθύνσεις, στηριζόμενη ονομαστικά στο παράδειγμα (συνέχεια στη σελ. 4)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΣΚΕ

Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα ορισθεί η Σύνοδος Μελών και στενών (με πρωτοβουλία δική τους) Φίλων του ΑΣΚΕ, με το σύνθημα περιεχόμενο.

Ειδικά τώρα θ'αρχίσει η αναλυτικότερη ανάπτυξη των ιδεολογικών και πολιτικών θέσεών μας εν όψει και των γενικότερων, εσωτερικών κι εξωτερικών, εξελίξεων.

ΩΔΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΔΥΝΕΣ

(συνέχεια από τη σελ. 1)

πληρώσουν 100 δις(!) προκαταβολικά για να συζητήσει τις εμπορικές σχέσεις Βρετανίας-Ε.Ε! **Προφανώς για να φοβηθούν όσοι άλλοι σκέπτονται την αποχώρηση από τα γερμανικά δεσμά.** Η Γαλλία και η Ιταλία, με τη 2^η και 3^η αντίστοιχα σε μέγεθος οικονομία στην Ε.Ε., περιθωριοποιούνται ραγδαία, με το ευρώ να λειτουργεί πλέον ως γερμανικό νόμισμα και για το λόγο αυτό αυξάνεται και ραγδαία ο **αντιευρωπαϊσμός, που, ευτυχώς, στη Γαλλία εκφράζεται πλέον και από την Αριστερά.** Η νίκη Μακρόν θα είναι πύρρεια, όταν μάλιστα θα εφαρμόσει το ακραίο νεοφιλελεύθερο πρόγραμμά του. Τελικά η ακροδεξιά λειτουργεί ως άλλοθι για να εκλέγονται οι πιο απεχθείς υπηρέτες της γερμανικής «Ενωμένης Ευρώπης» στο όνομα της Δημοκρατίας, που πρώτοι οι ίδιοι την έχουν καταπατήσει προ πολλού.

**ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ Σκόπια-Αλβανία**

Το Φλεβάρη φέτος Ρεπουμπλικάνος βουλευτής είχε δηλώσει : «Υπάρχει μια τέτοια διαίρεση στη χώρα τους που δεν θα είναι ποτέ σε θέση να ζήσουν μαζί στο μέλλον (οι διάφορες εθνοτικές ομάδες). Και για το λόγο αυτό, οι Κοσοβάροι και οι Αλβανοί από την ΠΓΑΜ θα πρέπει να είναι μέρος του Κοσσυφοπεδίου και το υπόλοιπο της ΠΓΑΜ θα πρέπει να είναι μέρος της Βουλγαρίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας με την οποία πιστεύουν πως σχετίζονται». **Στα Σκόπια αλωνίζει ο Σόρος, που τα δι-αβόητα ιδρύματά του (Open Society Foundation, με δεκάδες ΜΚΟ και ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στη Βουδαπέστη) επεμβαίνουν σε διάφορες χώρες (και στην Ελλάδα, όπου χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, το Athens Pride των «έμφυλων ταυτοτήτων», τις ΜΚΟ των «παράτυπων» μεταναστών, τους «αναρχικούς» που δεν τους αγγίζουν, και ό,τι προωθεί την «πολυπολιτιστική κοινωνία» τους). Τα ιδρύματά του χρηματοδοτήθηκαν αφειδώς από τη διοίκηση Ομπάμα με στόχο την χυλοποίηση των κοινωνιών, την άμβλυνση της εθνικής συνείδησης και την επιβολή της παγκοσμιοποίησης χωρίς αντιδράσεις, κατά το πρότυπο των ΗΠΑ.**

Οι «απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου» (Γκρουέφσκι, Ιβανόφ κ.λ.π.), ενώ προωθήθηκαν αρχικά από το Σόρος, τώρα έχουν έρθει σε πλήρη αντίθεση μ' αυτόν. Η αμερικανική παρέμβαση ευνοεί ουσιαστικά την αλβανική πλευρά (ήδη έχει εκλεγεί Αλβανός πρόεδρος της Βουλής). Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύνους εμφύλιας σύγκρουσης και διάλυσης του κρατιδίου.

Ανάλογες καταστάσεις αστάθειας επικρατούν και στην Αλβανία, χώρα που ουσιαστικά διοικεί το οργανωμένο έγκλημα (ναρκωτικά, πορ-

νεία κ.λ.π.) και που τα αλβανικά πολιτικά κόμματα αντί άλλης πολιτικής στρέφονται και σε διεκδικήσεις κατά της χώρας μας, και όπου σημαντικό ρόλο παίζει η συμμαχία με την Τουρκία .

Η Τουρκία

Οι τουρκικές απειλές κατά της εδαφικής μας ακεραιότητας αυξάνονται, αναβαθμίζονται και συγκεκριμενοποιούνται (Αγαθονήσι) και όσοι ισχυρίζονται ότι αυτά προέρχονται από τα εσωτερικά της προβλήματα μας παραπλανούν. Ο Ερντογάν, φαινομενικά παντοδύναμος, για να διατηρήσει την ισχύ του επιδιώκει να ηγεμονεύσει στην ευρύτερη περιοχή. **Ο μέγας κίνδυνος για τη χώρα μας είναι σε περίπτωση απώλειας της Τουρκίας στο κουρδικό και στο συριακό να της ανάψουν το πράσινο φως για Αιγαίο-Θράκη...**

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΣΜΙΑ, ΑΚΟΜΗ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ

Το 4^ο μνημόνιο είναι γεγονός. Ό,τι δεν κατάφεραν από το 2010 οι πιο ακραίοι μνημονιακοί νεοφιλελεύθεροι το κατάφερε ο Τσίπρας και η παρέα του μέσα σε 2 χρόνια. Να φέρει δηλ. δύο αλληπάλληλα μνημόνια που τσακίζουν στο διηνεκές τους πιο αδύνατους και ξεπουλάνε ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχει απομείνει, δημόσιο και ιδιωτικό, γράφοντας το **Σύνταγμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στα παλιά τους τα παπούτσια.** Δεν έχει καμιά σημασία η ανάλυση των μέτρων. Είναι απάνθρωπα και, ακόμη και με τη δική τους νεοφιλελεύθερη λογική, αδικαιολόγητα. **Είναι, όμως απαραίτητα για τη συνέχιση της κατοχής της χώρας ως πειραματόζωου** εσαεί από τους ξένους, που δίνουν εύσημα στην «αριστερή» κυβέρνηση για τα «κατορθώματά» της.

Η μεθόδευση για την επιτυχία των «κατορθωμάτων» τους είναι προφανής, με ψεύτικες υποσχέσεις, που έδιναν από το 2012, πασπαλισμένες με αριστερές «πινελιές». Με αυτές πείσανε σημαντικό τμήμα του Ελληνικού λαού, που πίστεψε στην **ηθική της Αριστεράς,** και όταν έγιναν κυβέρνηση, φρόντιζαν να τις διαψεύσουν στην πράξη με αποκορύφωμα το δημοψήφισμα του 2015. Αυτό δεν τους εμπόδισε να υπόσχονται διαρκώς και να πράττουν τα εντελώς αντίθετα κάνοντας τα ψέμμα-τα πολιτική τακτική. **Η μεθοδευμένη αυτή τακτική προκαλεί αισθήματα απογοήτευσης και παραίτησης (την «κατανόηση» κατά Τσίπρα), όταν μάλιστα η εναλλακτική λύση της ΝΔ του Μητσοτάκη δε θα διαφέρει απ' αυτήν των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.** **Το νέο παραμύθι είναι τα «αντίμετρα» και ότι δε θα εφαρμόσουν τα μέτρα που ψήφισαν τώρα αν δε «λυθεί» το χρέος.** Μέτρα που δήθεν θα μας βγάλουν από την επιτροπεία και τα μνημόνια και θα τα εφαρμόσουν πιθανότατα άλλοι, ενώ το χρέος →

θα είναι το άπιαστο καρτό του πειραματόζωου. Η «ελάφρυνση» του χρέους, αν ποτέ γίνει, θα συνοδευτεί από νέα μνημόνια, που θα αλυσσοδέσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες εσαεί, όπως προκύπτει και από τη διαρροή των «πρακτικών» του πρόσφατου EUROGROUP, καταστροφικά και για την προπαγάνδα της κυβέρνησης.

Καθεστώς πλέον

Η συμπεριφορά των κυβερνητικών στελεχών αποπνέει αλαζονεία και ουσιαστική απάρεσκεια σ' ό,τι αντιβαίνει στην πολιτική τους. Συμπεριφέρονται σαν να τους ανήκει η εξουσία και κάνουν ό,τι μπορούν για να παραμείνουν, παρά τα μέτρα προεκλογικού χαρακτήρα, που κατά καιρούς εξαγγέλλουν και δεν υλοποιούν (γήπεδο ΠΑΟ, νέες προσλήψεις, συμβασιούχοι κ.λ.π.), και που πιθανότατα λειτουργούν ως προπέτασμα.

Αναδεικνύουν «νέα τζάκια», όπως αυτό του «περίεργου» κ. Ιβάν με το χάρισμα χρεών (πού άραγε βρήκε τόσα χρήματα;) στον ευαίσθητο χώρο της Β. Ελλάδας, με τις νέες «παράγκες», την αποκάλυπτη και διακηρυγμένη διαπλοκή (Μέγκα, ΔΟΛ, κ.λ.π.), τις υμνωδίες για Τσίπρα και τις κατηγορίες κατά Μητσοτάκη. Τα φαινόμενα της νέας διαπλοκής είναι διάχυτα, ενώ προετοιμάζουν κουρέμα χρεών σε ΜΜΕ, για να τα πάρουν μπир παρά οι νέοι νταβατζήδες.

Υπολογίζουν ότι οι ΗΠΑ, με τη διοίκηση Τραμπ, για την ώρα δε θα προωθήσει τη ΝΔ του Μητσοτάκη, που μαζί με τον Τσίπρα και λοιπούς είναι εκχωρημένοι στη δικαιοδοσία της Γερμανίας της Μέρκελ, πλην Κοτζιά-Καμμένου (γεωστρατηγικός τομέας) που βρίσκονται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ μάλιστα δια του εδώ πρεσβευτή της Τζέφρι Πάιατ ευνοούν τη συνέχιση της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, εφ' όσον κάνει «μεταρρυθμίσεις», που όλοι γνωρίζουν πλέον τι σημαίνουν.

Η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση

Είναι μονίμως αμήχανη, επειδή για τους περισσότερους απ' αυτούς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν τους έχει αφήσει πολιτικό χώρο με την ακραία μνημονιακή πολιτική της και τον άκρατο ευρωπαϊσμό της.

Η ΝΔ του Μητσοτάκη κάνει ό,τι μπορεί για να... στηρίξει τον Τσίπρα, μια και αυτός ασκεί τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της ΝΔ καλύτερα, αλλά με «πόνο ψυχής». Η αντιπολίτευση της ΝΔ που εγκαλεί την κυβερνητική πλειοψηφία για τη... Βενεζουέλα δείχνει ένδεια πολιτικής. Οι προ μηνών συναντήσεις Μητσοτάκη με τους επικεφαλής των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης με σκοπό την αναζήτηση «προθύμων» αλίευσε μόνο τα εγκώμια Λεβέντη, που πριν λίγο καιρό εγκωμιάζε...τον Τσίπρα.

Φαίνεται ότι επιχειρήθηκε παρασκηνιακή συνεννόηση Τσίπρα-Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση με στόχο την ουσιαστική κατάργηση του άρθρου 3 για την επικρατούσα θρησκεία (Ορθοδοξία) που ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αντάλλαγμα το άρθρο 16, δηλ. την πλήρη αποδυνάμωση της δημόσιας ανωτάτης εκπαίδευσης και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ομως το εγχείρημα αυτό φαίνεται ότι αποτράπηκε με την παρέμβαση Καραμανλή-Ιερωνύμου. Η τωρινή ηγεσία της ΝΔ είναι ανεπαρκής και δεν αναμένεται, ακόμη κι αν γίνει κυβέρνηση, να έχει ευοίωνα μέλλον. Ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός που προβάλλει δεν αποτελεί πλέον «προσόν» σε μια καθημαγμένη χώρα.

Το ΠΑΣΟΚ –ΔΗ.ΣΥ. της Φώφης δέχεται πλέον ανοικτά την επίθεση των σημαντικών, που θέλουν τη συμπόρευση με τη ΝΔ και η αρχική αισιοδοξία για εκλογική άνοδο ως «τρίτος πόλος» εξανεμίζεται. Ο Γιωργάκης εντάχθηκε στη ΔΗ.ΣΥ. μόνο και μόνο για να προταθεί από κοινοβουλευτικό κόμμα και να εκλεγεί ξανά πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Αυτός ο χώρος βρίθει από αρχηγούς, μεγαλοστελέχη και προσωπικές φιλοδοξίες, στερείται όμως ψηφοφόρων...

Η Χρυσή Αυγή παρά τις δικαστικές διώξεις εξακολουθεί, σε μικρότερο βαθμό, τις βιαίες επιθέσεις. Αλλωστε αυτοί μόνο με την άσκηση σωματικής και λεκτικής βίας μπορεί να υπάρχουν.

Το ΚΚΕ επιβεβαίωσε πλέον πανηγυρικά και με Συνέδριο την πίστη του στο ευρώ, άρα και στην Ε.Ε., άρα και στα μνημόνια που αυτή επιβάλλει. Μάλιστα σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Κουτσούμπας είπε ότι όταν θα γίνει ο κατά ΚΚΕ σοσιαλισμός(;) δεν είναι στο χέρι του να προτείνει νόμισμα!!! Τι άλλο θ' ακούσουμε ακόμη. Δυστυχώς, δεν λογίζεται πλέον αντιμνημονιακό κόμμα. Έχει γίνει το άλλοθι του συστήματος.

Ποτάμι και Λεβέντης δε φαίνεται ότι θα μακροημερεύσουν. Φυλλορροούν...

Για τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, παλαιά και νέα, ουδέν νεώτερον.

Η εποχή της απογοήτευσης, της παραίτησης, της «κατανόησης» δε διαρκεί αιώνια.

Το «τέλος της Ιστορίας» των θεωρητικών της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, που ενστερνίζονται οι εγχώριοι ευρωπαϊστές υπηρέτες της, με φετίχ το ευρώ και την Ε.Ε., δεν επέρχεται. Ο Ελληνικός λαός αργά ή γρήγορα θα ξεπεράσει όλους αυτούς που επισωρεύσανε τόσα δεινά στους Έλληνες και την Ελλάδα. **Ορος απαραίτητος για να εμπνεύσει την ανάγκη του Αγώνα για Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση.**

(συνέχεια από τη σελ. 1)

Εθνικά θέματα σε κίνδυνο

Ερντογάν, ουσιαστικά διεκδικώντας να γίνει αυτή το στήριγμα των ΗΠΑ στα Βαλκάνια, ερμηνεύοντας ή παρερμηνεύοντας τις προθέσεις των πολιτικών του Τραμπ, και μάλιστα παρά τις εσωτερικές οξείες αντιθέσεις, πολιτικές και οικονομικές. Στα βόρεια μας **τα Σκόπια** (τεχνητό κράτος κατά Τραμπ) απειλείται με διάλυση (η επιδιωκόμενη πολιτική διευθέτηση εκεί από απεσταλμένο του Τραμπ είναι προσωρινή) και στη **Βουλγαρία** εντείνεται η μάχη επιρροής Ρωσίας-ΗΠΑ.

Το πιο άμεσο όμως πρόβλημα και πιο επικίνδυνο για μας είναι τα προβλήματα της Τουρκίας, δηλαδή Ερντογάν, και οι επιπτώσεις τους στα Ελληνοτουρκικά. Οι απροκάλυπτες απειλές σε Θράκη, Αιγαίο, Κύπρο του Ερντογάν και των υποτακτικών του, με τις οποίες φαίνεται να θέλει να προκαταβάλει τις προθέσεις του Τράμπ στην περιοχή, πριν να τις αποκρυσταλλώσει σε πολιτική, υπό άλλες συνθήκες θα σήμαιναν εισαγωγή σε πόλεμο! Και το ερώτημα είναι πώς αντιδρά και, σοβαρότερο, πώς **πρέπει** να αντιδράσει η Ελλάδα, παρά το ότι δεν είναι, φυσικά, γνωστά όλα τα σχετικά, διπλωματικά και στρατιωτικά.

Πώς θα έπρεπε να αντιδρά η Ελλάδα

Παραδόξως σε πρώτη ματιά, ο Κοτζιάς και ο Καμμένος αντιδρούν σχετικά ικανοποιητικά και μάλιστα παρά τη σφοδρή επίθεση που δέχονται από το βαθύ ΣΥΡΙΖΑ και τις συνιστώσες του, που συντάσσονται αυτόματα με τους εχθρούς της Ελλάδας και βγάζουν φλύκταινες και μόνο στο άκουσμα λέξεων, όπως έθνος, πατρίδα, Ελλάδα και Ελληνισμός. Και, δυστυχώς, δεν είναι οι μόνοι...

Εδώ, όμως, χρειάζεται μια διευκρίνιση: Η στάση των 2 υπουργών συμβαδίζει, σε σχέση με Τουρκία και, πιθανόν, τα Σκόπια, με τις κακές αμερικανοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες όμως μπορεί να αλλάξουν (όπως πρόσφατα με τις Ισραηλινοτουρκικές...). Το αντίθετο συμβαίνει με τις αλβανοαμερικανικές, γι' αυτό και οι διώξεις και ο ξεριζωμός του μεγάλου ελληνικού προαιώνιου πληθυσμού στη Βόρεια Ηπειρο, που αντιμετωπίζονται όπως οι αντίστοιχες του 1955 και εξής στην Πόλη και Ιμβρο-Τένεδο, με τη γνωστή εξέλιξη... Όσο για τις «αντιδράσεις» των συνιστωσών πρόκειται για φαινόμενα κεκτημένης ταχύτητας(!) και δυσκολίας άμεσης προσαρμογής στην αλλαγή πλεύσης των αφεντικών τους, που τώρα είναι κατά της παγκοσμιοποίησης και **υπέρ των εθνών**.

Υπάρχουν, πάντως, κάποιοι τρόποι ανάσας

Θα αργήσει, δυστυχώς, η εποχή που οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι να μην επιλέγονται από

«προστάτες», «φίλους» ή και εχθρούς μας (όπως μας διδάσκει και ο μεγάλος Οδυσσέας Ελύτης: «**ηλθαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μας [...]**»), κάτι που πράγματι είναι δύσκολο να συνειδητοποιηθεί, μια που, ακόμη, πολλοί το θεωρούν... αδιανόητο!, ώστε να έχουμε εθνικό σχέδιο αποτροπής ή αντιμετώπισης των όποιων εξωτερικών κινδύνων. Πράγματι φαίνεται ότι αργεί. Όμως υπάρχει ένας, τουλάχιστον, χώρος Ελλήνων που «δεν υπόκειται στη συνεχή πλύση εγκεφάλου ότι... δεν υπάρχει, φυσικά(!), κανείς από τους πολιτικούς μας που δε θα ήθελε το καλό της Ελλάδας, ανεξάρτητα από κ.λπ.»!! **Είναι ο χώρος της Ελληνικής ομογένειας.**

Υπάρχουν, ζουν και εργάζονται εκατομμύρια Ελλήνων όπου γης, πολλοί στις χώρες της Ευρώπης, κυρίως όμως, σχετικά ελεύθεροι από την παραπάνω πλύση εγκεφάλου, σε Καναδά, Αυστραλία και, κυριότατα, στις ΗΠΑ, όπου η όποια παρέμβασή τους θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική και ενδεχομένως επωφελής για την Ελλάδα, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλες περιπτώσεις, όπως Αρμενίων και Εβραίων.

Δε χρειάζεται εδώ να απαριθμήσουμε τις πάμπολλες και ποικίλες παρεμβάσεις αυτές, τονίζοντας όμως την ιδιαίτερη σημασία **αυτών που άπτονται στην ενημέρωση και προώθηση των εθνικών μας θεμάτων**, όταν μάλιστα δρουν εκεί πλαστογράφοι της ιστορίας, όπως τα λόμπι των Σκοπίων και Τουρκίας(!). Γι' αυτό άλλωστε εδώ και αρκετά χρόνια είχε συσταθεί Υπουργείο για τους ομογενείς, χωρίς πάντως να λειτουργεί συνήθως σταθερά και αποτελεσματικά, κάτι που ισχύει, δυστυχώς, ιδιαίτερα σήμερα, για τους γνωστούς και ...ευνόητους λόγους. Εννοείται, φυσικά, ότι οι όποιες δράσεις εκεί θα είναι διαφανείς και, επίσης φυσικά, όχι αντίθετες, προς τις χώρες που κατοικούν και τα καλώς νοούμενα συμφέροντά τους.

Κάποια προβλήματα της ομογένειας στις ΗΠΑ.

Ημεγαλύτερη σε αριθμό, οικονομική επιφάνεια και, δυναμικά, ισχυρότερη για πρωτοβουλίες υπέρ των Ελλήνων πολιτών, της Ελλάδας και γενικότερα του Ελληνισμού (χωρίς, φυσικά, να «στρέφεται» κατά της δεύτερης πατρίδας τους) Ομογένεια είναι αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της ισχυρότερης, για τουλάχιστο μια γενεά ακόμη, δύναμης του πλανήτη και κύριας υπεύθυνης για τα συμβαίνοντα ανά τον κόσμο. Όμως, παρά τη μεγάλη συνεισφορά, ατομικά και συλλογικά (κυρίως μέσω εθnikοτοπικών συλλόγων-αδελφοτήτων), ιδιαίτερα στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο, οικονομικά και με προσφορά σε έργα ευποιίας (σχολεία, →

νοσοκομεία κ.λπ), δεν επιχείρησε ή δεν κατόρθωσε να επιτύχει, με μια ενιαία οντότητα, ό,τι άλλες ομογένειες, όπως π.χ. οι Αρμένιοι και οι Εβραϊκής θρησκείας ή καταγωγής αμερικανοί πολίτες.

Τούτο κατά κύριο λόγο οφείλεται στο ότι ο Ελληνισμός των ΗΠΑ έχει ως κύριο συνδετικό πόλο την Ελληνορθόδοξη εκκλησία, με επικεφαλής αρχιεπίσκοπο ως εκφραστή της. **Και εδώ ίσως εντοπίζεται, δυστυχώς, το πρόβλημα.**

Από το 1919 οι ΗΠΑ αρχίζουν να αποκτούν παγκόσμιες προθέσεις και σχεδιασμούς, που συγκεκριμενοποιούνται μετά το τέλος του 2^{ου} Παγκοσμίου Πολέμου (1945). Από το 1919 δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, ίσως λόγω της επικράτησης των Μπολσεβίκων στην Ορθόδοξη Ρωσία. Εκτοτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο τελεί υπό την «προστασία» τους, ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης είναι της επιρροής τους (τουλάχιστον), όπως και οι υπ' αυτόν Ελληνορθόδοξες εκκλησίες ανά τον κόσμο προφανώς. Έτσι η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής αναγκαστικά, ανεξάρτητα από τις όποιες γενικότερες προθέσεις της, προσαρμόζεται στο πλαίσιο αυτό, όπως και το οικουμενικό Πατριαρχείο... Δεν είναι παράδοξο, λοιπόν, να συμβαίνουν πολλά, φαινομενικά, «παράδοξα». Δύο παραδείγματα αρκούν:

- Στην αρχή της αρχιερωσύνης του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφτηκε την Κρήτη (υπάγεται, δυστυχώς..., απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου) και από το Ηράκλειο εξεδήλωσε την «πικρία» του που δεν είχε προσκληθεί στην... Ελλάδα! Και από τις ΗΠΑ, όταν η Τουρκία

ανακήρυξε το παράνομο «Τουρκοκυπριακό κράτος», ο ελληνορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, αντί κάποιας διαμαρτυρίας εδήλωσε ότι το (παράνομο) συμβάν αυτό είναι «**μια χρυσή ευκαιρία για την επίλυση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων**»!! Και κάτι ακόμη πιο σοβαρό. Ακούστηκε μάλιστα ότι έγινε απόπειρα να εγκαταλειφθεί η ονομασία **Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής** και να ονομάζεται του λοιπού ... Ανατολική Ορθόδοξη. Ευτυχώς απεφεύχθη κάτι τέτοιο και ισχύει η διεθνώς ισχύουσα ονομασία.

Μπορούν να γίνουν πολλά...

Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός γενικότερα βρίσκονται αντιμέτωποι με τους έσχατους κινδύνους και εξωτερικά και εσωτερικά (με τους εφαρμοστές των σχεδίων του Σόρος και λοιπών εξωτερικών, κυρίως αμερικανικών, «ιδρυμάτων» και Μ.Κ.Ο.). Είναι, πλέον, παγκοίνως γνωστό ότι δε μπορούμε να περιμένουμε τίποτα καλό από τις γνωστές, κυβερνητικές και τις περισσότερες «αντιπολιτευτικές» πολιτικές δυνάμεις, που εκφράζουν, σχεδόν απροκάλυπτα, ξένες πρεσβείες και «ιδρύματα». Μέχρι, λοιπόν, να αποκτήσουμε **Ελληνικές** πολιτικές δυνάμεις και **Ελληνες** εκφραστές τους, ας αναλάβουν πρωτοβουλίες (και με δικές μας παροτρύνσεις) οι ανά τον κόσμο ομογένειες, και ιδιαίτερα αυτή των ΗΠΑ, όχι αντιθετικά προς τον ορθόδοξο πόλο-δεσμό, αλλά ανεξάρτητα, και προσθετικά, επηρεάζοντάς τον... ελληνικά, και παρεμβαίνοντας, όσο οι θεσμοί τους το επιτρέπουν, ιδιαίτερα τώρα που αναπροσαρμόζεται η πολιτική των ΗΠΑ παγκοσμίως, απαλλάσσοντάς μας τουλάχιστον από τον... Σόρος και τους εδώ (και επ' αμοιβή) εκφραστές του.

Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία

Οι σε δύο γύρους προεδρικές εκλογές στη Γαλλία είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Δεν ήταν δυνατό, βέβαια, να εκλεγεί Πρόεδρος η κ. Λεπέν, όποιος και να ήταν ο αντίπαλός της. Ενδιαφέρον, αντίθετα, ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου όπου το σοσιαλιστικό(!) κόμμα του απερχόμενου Προέδρου Ολάντ υπέστη πανωλεθρία (6%!) και τα παραδοσιακά κεντρώα και δεξιά κόμματα έχασαν το μεγαλύτερο μέρος των οπαδών τους ως αποτέλεσμα της πρόσδεσής τους στη γερμανική πολιτική της λιτότητας που τους επιβλήθηκε. **Σε αντίθεση προς αυτούς η απροσδόκητη επιτυχία του ακροαριστερού, όπως γενικά θεωρείται, Μελανσόν είναι, τουλάχιστο, αξιοπρόσεκτο γεγονός** και ενδεικτικό των αλλαγών που συντελούνται στις πολιτικές τάσεις στη Γαλλία και φαίνεται ότι οφείλεται στον υπερτονισμό της αντίθεσης προς την Ε.Ε. και το ΕΥΡΩ της και τον τονισμό της υπεράσπισης της ανάγκης ύπαρξης

εθνικής πατρίδας. Όσο για το νέο πρόεδρο Μακρόν, που στον 1^ο γύρο προηγήθηκε ελαφρώς, αποτελεί ένα επιμελώς απροσδιόριστο πολιτικά νέο «προϊόν», άλλωστε χωρίς κόμμα(!), δημιουργήμα της τραπεζικής (και όχι μόνο) δυναστείας των Ρότσιλδ, κάτι που προδιαγράφει την πολιτική του, απροκάλυπτα νεοφιλελεύθερη οικονομικά και κοινωνικά, όχι όμως τυπικά και την υποταγή του στη Γερμανία.

Το ποια θα είναι η νέα πολιτική εικόνα της Γαλλίας και τι θα προοιωνίζει, γενικότερα, θα φανούν στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου, οπότε θα επανέλθουμε.

Βαριά η καλογερίκη..!

ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ βουλευτής Τρικάλων δήλωσε μετά την ψυχρολουσία του Γιουρογκρούπ: «Αισθάνομαι αγανακτισμένος: πάει στράφι το ξεζούμισμα των λαϊκών στρωμάτων»... Σε ερώτηση όμως αν πρόκειται γι' αυτό να παραιτηθεί, απάντησε: «Γιατί να παραιτηθώ; Για να καλογερέψω;»!!!

ΕΥΡΩ-Ε.Ε. Οι φοβίες και η πραγματικότητα

Οι φοβίες, που έχουν καλλιεργηθεί σε πολλούς από αυτό το θηριώδες σύστημα των ευρωπαϊκών (πολιτική-πολιτειακή ηγεσία, ΜΜΕ, πνευματική-επιχειρηματική ελίτ κ.λπ.) για το ενδεχόμενο επιστροφής στο εθνικό νόμισμα και της αποχώρησης από την Ε.Ε., έχουν τις περισσότερες φορές πάρει υπέρμετρο και μεταφυσικό χαρακτήρα ως αποτέλεσμα της συστηματικής πλύσης εγκεφάλου επι χρόνια. Ευτυχώς είναι πολλοί και αυτοί που απελευθερώνονται, αφού βλέπουν τη σκληρή πραγματικότητα, δηλ. ότι με ευρώ και Ε.Ε. πάμε από το κακό στο χειρότερο. **Στην Ελλάδα εκείνοι που επωφελούνται από το ευρώ είναι ελάχιστοι.** Αυτοί που έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό και οι δοτοί πολιτικοί, μεγαλοστελέχη τραπεζών, ΜΜΕ, πολυεθνικών κ.λπ. Δεν ξεπερνούν το 1% του πληθυσμού και είναι, φυσικά, φανατικά πολέμιοι της επιστροφής σε εθνικό νόμισμα. **Ομοψ:**

1) Ιστορικά οι νομισματικές ενώσεις μεταξύ χωρών ευνοούν τις πιο ισχυρές εις βάρος των πιο αδύνατων, γι' αυτό αργά ή γρήγορα καταρρέουν, επειδή τα "σκληρά" νομίσματα διαλύουν παραγωγικά, οικονομικά και κοινωνικά αυτές τις χώρες. Αυξάνουν το δανεισμό τους και καταχρεώνονται. Πριν από το ευρώ, μετείχε η χώρα στη Λατινική νομισματική Ένωση (ιδρυτικά μέλη Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Βέλγιο το 1865) από το 1868. Αυτή πρακτικά διαλύθηκε περί το 1920, αφού προκάλεσε πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές. Τι συμβαίνει σήμερα με το ευρώ είναι πασίγνωστο. Η Ελλάδα πειραματόζωο, οι Έλληνες σε απελπισία, και η Γερμανία κυρίαρχη.

2) Προφανώς από αυτές τις αναδιανομές πλούτου, που επιφέρουν αυτές οι νομισματικές ενώσεις, επωφελούνται οι άρχουσες τάξεις εις βάρος των πιο αδύνατων. Να θυμηθούμε τον εσμό των ευρωπαϊστών, δηλ. τις ελίτ που θέλουν το ευρώ πάση θυσία (των άλλων, φυσικά). Περιλαμβάνονται όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα (του ΚΚΕ μη εξαιρουμένου, αφού η εμμονή του στο ευρώ επιστεγάστηκε με το πρόσφατο Συνέδριό του), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (εκπροσωπεί μόνο τους ευρωπαϊστές;), η "πνευματική" και επιχειρηματική ελίτ.

3) Ισχυρίζονται πολλοί, πιθανόν καλοπροαίρετα, ότι χρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, υπονοώντας ότι αυτό θα εκπονηθεί από τις μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις, που θα «ομοιοήσουν» και θα εργασθούν υπέρ της Ελλάδας και της ελληνικής κοινωνίας. Εκφεύγει όμως της προσοχής τους ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς, υπάρχει το μοναδικό παγκοσμίως φαινόμενο οι πολιτικές ηγεσίες να υπηρετούν ξένα συμ-

φέροντα και να αναδεικνύονται μόνο εφ' όσον είναι της έγκρισης των ξένων. Τα τελευταία χρόνια η εξάρτηση έγινε πλέον απροκάλυπτη. Τα παραδείγματα αφθονούν. Το βέβαιο είναι ότι το μόνο «εθνικό» σχέδιο που τους... επιτρέπουν να εφαρμόζουν είναι τα... μνημόνια. **Μόνο πολιτικές δυνάμεις πραγματικά ελληνικές μπορούν να ηγηθούν και να εμπνεύσουν έναν αγώνα για αποτίναξη της κατοχής για Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση από τα δεσμά μας.**

4) Οσοι καλοπροαίρετα(;) πιστεύουν ότι πρέπει να... παλαιψουμε μέσα στην... Ευρώπη (εννοούν την Ε.Ε.) για να αλλάξει από μέσα (κατά Τσίπρα, όψιμο θαυμαστή της Μέρκελ) πλανώνται πλάνην οικτράν, που, δυστυχώς, εκτός της σοσιαλδημοκρατίας συντηρεί και μια ψευδεπίγραφη Αριστερά εδώ και αλλού, πλην φωτεινών εξαιρέσεων (Μελανσόν). Η Ε.Ε. είναι μέρος της νεοφιλελευθέρης αρχιτεκτονικής μαζί με το ΔΝΤ (ΗΠΑ), ΟΟΣΑ κ.λπ. που προέκυψε μετά τη διαβόητη «Συναίνεση της Ουάσιγκτον» (The Washington Consensus) το 1989 (διάλυση της Σ.Ε.) με τα 10 σημεία της αποδόμησης του κράτους πρόνοιας που αποφάσισαν να εφαρμόζουν. Στη χώρα μας εφαρμόζονται επαυξημένα και ενισχυμένα και πλήττουν μόνο τους πιο αδύνατους, τους πιο φτωχούς, τους άνεργους, τα «σκουπίδια της ευημερίας» τους.

5) Είναι μύθος ότι με τη συμμετοχή μας στην Ε.Ε. προστατεύουμε τα σύνορά μας, επειδή είναι και ευρωπαϊκά. Η πολυ περισσότερα εθνικά μας θέματα. «*Η Ελλάδα έχει δίκιο στο Αιγαίο, αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον να αναμιχθούμε*» έλεγε ο προεδρεύων, τότε, στις Βρυξέλλες Γάλλος υπουργός Αμυνας Alain Richard. Ακολούθησαν τα Ιμια, του θλιβερού ευρωπαϊστή Σημίτη, όπου οι χώρες της Ε.Ε. έλαμψαν δια της απουσίας τους, όπως τώρα με τις διαρκείς και αναβαθμισμένες τουρκικές απειλές στο Αιγαίο, τη Θρακη, την Κύπρο. Η μήπως δε θυμόμαστε το περιβόητο ευρωπαϊκό «κεκτημένο», που λένε ότι θέλουν να εφαρμόσουν τώρα στο Κυπριακό, πώς το αντιλαμβάνεται η Ε.Ε., που πίεζε αφόρητα το 2004 τον αείμνηστο Τάσσο Παπαδόπουλο να δεχθεί το διαβόητο σχέδιο Ανάν, με τον τότε επίτροπο Γκίντερ Φερχόιγκεν να διαπιστώνει «**ορισμένες αποκλίσεις**» αλλά και την «**εποικοδομητική στάση της Τουρκίας**»!! Η μόνη ευρωπαϊκή στήριξη είναι οι μνημονιακές περικοπές στην Εθνική Αμυνα!

Οσοι τρέφουν αυταπάτες για το ευρώ και την Ε.Ε. ας θυμηθούν τον Ζαν Πολ Σαρτρ: «**Ο Ευρωπαίος έχει σταθεί ικανός να γίνει άνθρωπος μόνο μέσω της δημιουργίας δούλων και τεράτων**» και ελπίζουμε να «μην πέσουν απ' τα σύννεφα», τώρα.

Η πραγματική ενημέρωση προϋπόθεση ελευθερίας και δημοκρατίας, όμως παραμένει, δυστυχώς, ζητούμενο

Τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, θεωρούνται η 4^η εξουσία σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, με επίσημα διακηρυγμένη λειτουργία τον έλεγχο των άλλων εξουσιών, ως «εκπρόσωπος» της λεγόμενης **κοινής γνώμης**, την οποία υποτίθεται εκφράζει καθημερινά, και με δημιουργούς της τους δημοσιογράφους. Προϋπόθεση όμως υγιούς, ελεύθερα διαμορφούμενης κοινής γνώμης είναι η κατά το δυνατόν **πλήρης ενημέρωση**. Πρώτιστη λειτουργία των ΜΜΕ επομένως είναι αυτή, η **ανεξάρτητη ενημέρωση**, με βάση την οποία οι Έλληνες πολίτες θα διαμορφώνουν γνώμη και (θεωρητικά έστω) θα αποφασίζουν για ό,τι θα καθορίζει τη μοίρα τους.

Φυσικά κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, ούτε κατά διάνοια, στη χώρα μας, όπου καμμία από τις εξουσίες δεν επιλέγεται να υπηρετήσει την ελληνική κοινωνία. Μοναδικό μέλημά τους να υπηρετήσουν, με δόλωμα τη δοτή εξουσία ή μερίδιό της, πιστά τους «προστάτες», δηλαδή τους ιδιοκτήτες (ευτυχώς δεν είναι μόνο ένας και σπάνια ομονοούν...) **του προτεκτοράτου** (protect= «προστατεύω») - **Ελλάς**, μοναδικό φαινόμενο με πολλούς αφέντες. Προϋπόθεση της επιτυχίας αυτής της εξάρτησης, επικυριαρχίας ή και κυριαρχίας είναι η **συσκότισή της**, κάτι που αποτελεί «καθήκον» όλων τους. Γι' αυτό επαναλαμβάνουν σε όλους τους τόνους, όλοι τους ότι **«όλοι οι πολιτικοί μας θέλουν το καλό της πατρίδας»(!)**, ότι **«όλα θα πήγαιναν καλά, αν ομνοούσαν μεταξύ τους»**, ότι **«δεν διαπραγματεύονται καλά οι... άλλοι»** ή ότι **«τα μέτρα είναι δυσάρεστα, αλλά η αδήριτος ανάγκη τα επιβάλλει, αλλιώς πάμε στο γκρεμό ή στο χάος»** κ.λπ.!! **Και το ακόμη χειρότερο, αν η κατάσταση διαφαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη, πρέπει να οδηγήσουν τους πολίτες σε απογοήτευση, παραίτηση και συμφιλίωση με το κακό που τους έρχεται.**

Τα ΜΜΕ επί το έργον τους

Το έργο αυτό αποτελεί το κύριο καθήκον των (μεγάλων, κυρίως) ΜΜΕ, που το επιτελούν συνεχώς με **προπαγάνδισή**, είτε με μαύρη (βραχύχρονης ή και αμφίβολης «επιτυχίας») είτε **«γκρίζα»** («ναι μεν, αλλά...») είτε **«λευκή»** (επίθεση στην κακή κατάσταση, μέτρο ή θέμα και με κάποιες λέξεις, ιδίως στο τέλος, που έντεχνα την υπονομεύουν), την πλέον επικίνδυνη. Και τα μέσα αυτών των «δράσεων»(!) είναι τα δημοσιεύματα που επιλέγονται, τα σχόλια και οι επιλεκτικές (κατά την περίπτωση) **συνεντεύξεις**, όπου οι «δημοσιογράφοι» δίνουν τα ρέστα τους, ιδιαίτερα

αν αναφέρονται η Ε.Ε. και το (ταμπού για όλους) Ευρώ.

Αρκεί ένα μόνο παράδειγμα (σχετικής επιτυχίας) των παραπάνω, που αφορά σε ένα νέο επεκτεινόμενο, λόγω και της επιχειρηματικής και δημοσιογραφικής ικανότητας του εκδότη και διευθυντού του, με τηλεοπτικές επιτυχίες του και σε μη δικά του Μέσα, εκδοτικό και ραδιοφωνικό Μέσο, που φημίζεται για την πολυφωνία και την «ουδετερότητά» του.

Σε τελευταία συνέντευξή του με τον Αλέξη Τσίπρα, πριν από την ψήφιση του 4^{ου} Μνημονίου (που ο εν λόγω δημοσιογράφος σημειωτέον δε «δέχεται» την ονομασία «4^ο Μνημόνιο», αλλά απλώς συμπλήρωμα του 3^{ου}), μετά από κάποιους «διαξιφισμούς»(...) επέτρεψε άνευ σχολιασμού(!) ή, έστω, διευκρινιστικών παρεμβάσεων στο συνεντευξιαζόμενο να περάσει άκοπα τις νέες θέσεις του, απαράδεκτες έως εξοργιστικές. **Π.χ ο Α.Τ. υποστήριξε ότι η κατάσταση στη χώρα δεν είναι τόσο κακή όπως υποστηρίζουν οι αντίπαλοί του και ως απόδειξη ανέφερε ότι ήσαν πολυάριθμοι αυτοί που έφυγαν από την Αθήνα το Πάσχα(!) και ότι γενικά οι πολίτες επιδεικνύουν, αν όχι στήριξη στην κυβέρνηση, σίγουρα πάντως κατανόηση!!** Και μετά από λίγο για να απαλύνει την οργή για την επερχόμενη καταστροφή και τα φληναφήματα περί των «αντιμέτρων» πέταξε την απειλή(!) ότι, αν δεν επιτευχθεί η «ελάφρυνση του χρέους», δε θα ισχύσουν και δε θα εφαρμοστούν τα αδιανόητα που θα ψήφιζε! Ο δε δημοσιογράφος, αντί να ρωτήσει από ποιον δε θα εφαρμοστούν και, τουλάχιστον, αν η προειδοποίηση αυτή θα συμπεριλαμβάνεται στις 941 σελίδες του νέου Μνημονίου, έκλεισε τη συνέντευξη με την κατακλείδα «κρατώ τη δέσμευσή σας ότι δε θα εφαρμοστούν, αν κ.λπ». Τη **«δέσμευση»** του Τσίπρα!

Και την επόμενη της συνέντευξης αυτής, δημοσιογράφος του ιδίου σταθμού, ο πιο σφοδρός επικριτής του νέου Μνημονίου, έκλεισε την επίθεσή του με το επιφώνημα, **«ευτυχώς το καλό είναι ότι έχουμε επιτέλους συμφωνία»!!!** Ωραίο...

Προσθήκη της τελευταίας στιγμής: Ο παραπάνω εκδότης-δημοσιογράφος, ο εγκυρότερος εκφραστής του βαθέος συστήματος παρουσίασε την «απόπειρα δολοφονίας» - τρακατρούκα του κ. Παπαδήμου, χωρίς να διατυπώσει κανένα από τα εύλογα ερωτήματα και «απορίες»!!!

Εχουμε μεγάλο πρόβλημα Ενημέρωσης στη χώρα μας και, όταν το συνειδητοποιήσουμε, θα βρούμε τρόπο, ο καθένας μας, να αντιδράσουμε, να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε...

«Μελέτη» του ΣΕΒ, υπέρ του Ευρώ

Ο ΣΕΒ, προ μηνών, μας παρουσίασε «μελέτη» για να υποστηρίξει πόσο καλό είναι το ευρώ και πόσο κακή είναι η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, όπου, **μεταξύ άλλων**, εμφανίζει πίνακα εισαγωγών-εξαγωγών τροφίμων, όπου το εμπορικό τους έλλειμμα προκύπτει κυρίως από τις τεράστιες εισαγωγές κρέατος (βόειο κυρίως από Γαλλία και Ολλανδία) και ζωοτροφών (έλλειμμα σ' αυτά τα είδη 1,4 δις το 2015) αν και έχουμε πλεόνασμα 1,1 δις από τα οπωροκηπευτικά. **Τα ερωτήματα προς τους κυρίους αυτούς που θέλουν να είναι «στον σκληρό πυρήνα της ευρωζώνης»** (θυμίζουμε ότι **πριν από την ένταξή μας στην ΕΟΚ η χώρα ήταν πλεονασματική στα αγροτικά προϊόντα**) είναι: **α.** Γιατί δε στηρίζεται με το ευρώ η εγχώρια παραγωγή κρέατος και ζωοτροφών για να γίνει πλεονασματικό το εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων;

β. Πώς πληρώνουμε τα ελλείμματα αυτά;

Οι απαντήσεις είναι προφανείς. Με το ευρώ, την Ε.Ε και τα μνημόνια δεν μπορείς να στηρίξεις την εγχώρια παραγωγή, επειδή δεν υπάρχουν χρήματα, δε σου το επιτρέπουν οι δανειστές με τους υπέρογκους φόρους και εισφορές στους αγρότες και, ακόμα κι αν δεν υπήρχαν οι δανειστές, δε σου το επιτρέπουν οι κανόνες της Ε.Ε. (πλαφόν κ.λπ.) για «ελευθερο εμπόριο και ελεύθερο και ανόθευτο ανταγωνισμό», δηλ. μπορεί να είχες επάρκεια εγχώριας παραγωγής κρέατος αλλά να απαγορεύεται να μην κάνεις και εισαγωγές ξένου κρέατος ξοδεύοντας ευρώ. Έτσι τα ελλείμματα αυτά η χώρα θα τα δανείζεται, προς δόξαν της «ανάπτυξης» χωρίς επενδύσεις. Αλλωστε οι κύριοι του ΣΕΒ «επενδύουν» αλλού, εκεί που έχουν τους προσωπικούς τους λογαριασμούς, ελέω Στουρνάρα, Προβόπουλου και σία, και όχι στην Ελλάδα.

Περίεργες, κατάφωρα αντιδημοκρατικές, δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, με τη γνωστή πολιτική καταγωγή και σχέσεις, γενικώς **μιλάει πολύ**, συχνά εύστοχα, ειδικά στα Εθνικά θέματα, όχι όμως πάντοτε σύμφωνα με τον, περιορισμένο, θεσμικό του ρόλο και μάλιστα αυτόν του εκπροσώπου όλων των Ελλήνων πολιτών, ευρωπαϊστών και μη.

Πολύ συχνά, τόσο συχνά που προκαλεί απορίες, και μάλιστα μερικές φορές εντελώς ξεκρέμαστα, δηλώνει: **«οριστικά και αμετάκλητα θα παραμείνουμε στην Ε.Ε. και στον σκληρό πυρήνα της, το Ευρώ»!!**

Τι θα πει «οριστικά και αμετάκλητα», κ. Πρόεδρε; Πρώτον, δεν είναι μόνο δική μας υπόθεση η παραμονή στην Ε.Ε. και το Ευρώ. Θα

υποχρεώσετε τους «εταίρους» μας να συνεχίσουν το θανάσιμο (για πολλούς) εναγκαλισμό τους και πώς; Και αν, με τον ένα ή άλλο τρόπο, θα διαλυθεί αυτό το (καλό, για σας, προφανώς) κατασκεύασμα, θα μείνουμε μόνο εμείς να κρατούμε την πολυάστερη σημαία τους;

Και δεύτερον, και κυριότερο, η κορυφαία αυτή πολιτική επιλογή (η κύρια πηγή όλων των σύγχρονων δεινών μας, κατά πολλούς, που συνεχώς αυξάνονται...) δεν είναι υπόθεση του Ελληνικού λαού (που σημειωτέον ποτέ δε ρωτήθηκε); **Και όταν ακουσθεί το μεγάλο ΟΧΙ, τι θα γίνει; Θα κηρυχθεί...δικτατορία; Πολύ αμφιβάλλουμε, τουλάχιστον σχετικά με σας.**

Επομένως...

Για να μας ευθυμίσουν, έστω για λίγο : Ερωτικές φωλιές προσφοράς Α. Τσίπρα

Δεν είναι, ορθότερο δε θα έπρεπε να είναι, «ευχάριστο» να διασκεδάζουμε, έστω και πικρά με τα κατορθώματα, τις δεσμεύσεις(!), τις υποσχέσεις του (κακή τη μοίρα) πρωθυπουργού της χώρας, όποιου και να'ναι. Ομως υπάρχει μια, μοναδική στον κόσμο, εξαίρεση, ο Α. Τσίπρας, για την οποία ευθύνεται μόνο ο ίδιος.

Στο Συνέδριο της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ(28/4^{ου}) ο εν λόγω απίθανος παρλαπίπας διακήρυξε: **«Γι' αυτούς που έχουνε φτάσει στα 30 τους και, όταν ξυπνάνε το πρωί, βρίσκονται ακόμη στο παιδικό τους δωμάτιο· που δεν μπορούν να χαρούν τις ερωτικές τους σχέσεις· που δεν μπορούν να νιώσουν αυτοδύναμοι.** Και αυτήν την κατάσταση

είμαστε αποφασισμένοι να την αλλάξουμε με σχέδιο και με ουσιαστικές παρεμβάσεις. Το επόμενο διάστημα έχουμε σχεδιάσει και βάζουμε μπροστά ένα μεγάλο πρόγραμμα για την αξιοποίηση κτηρίων ιδιοκτησίας Δημοσίου, για να στεγαστούν σε αυτά νέοι άνθρωποι» (πρώτα, στο «Ράδιο Αρβύλα»)

Ανευ σχολίων. Για τις χιλιάδες απορίες, διευκρινίσεις, προαπαιτούμενα κ.λπ. ας απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του κ. Φλαμπουράρη, καθ' ύλην αρμόδιου.

Μία ερώτηση μόνο: Η απουσία αναφοράς, για κάποια τυχόν εργασία δικαιολογείται επειδή η υπόσχεση απευθύνεται σε συριζαίους νεολαίους;

Κύριε των δυνάμεων! Τους δανείζουμε για να μας αγοράζουν!

Όλοι οι κρατούντες ζητούν συνεχώς ξένες επενδύσεις για να έλθει η «Ανάπτυξη»(!) και ιδιωτικοποιήσεις για ξένο χρήμα και... ρευστότητα! **Και τι μαθαίνουμε;** Η Γερμανική (φυσικά) Fraport άρπαξε **μπιρ παρά**, τα, προσοδοφόρα, αεροδρόμια, αλλά με δανεικά από μας, από συστημική τράπεζα που εμείς της πληρώνουμε

τις ανάκεφαλοποιήσεις της. Και η Fraport πήρε τα χρήματα, δεν κατέθεσε τίποτε ακόμα στο Δημόσιο και απαιτεί εμείς να πληρώσουμε το κόστος υποδομών και υπηρεσιών!! Ακόμη και την πυρόσβεση!

Είναι δυνατόν; Έτσι γίνονται και οι άλλες επενδύσεις; Τρελαθήκαμε;