

η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του Α.Σ.Κ.Ε.



Ιούνιος 2019
μέχρι 22/6
αρ. φύλλου 180

Γραφεία : Τζώρτζ 12, 7^{ος} όροφος, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 106 77,
τηλ. 210-3822315, fax 210-3819887 , ιστοσελίδα <http://www.aske.gr>

ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΧΙ ΚΑΤ'ΑΝΑΓΚΗΝ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΕΣ...

Οι ανταγωνισμοί στα Βαλκάνια την Εγγύς

Ανατολή εντείνονται.

Ένταση και στο εσωτερικό Ε.Ε. και ΗΠΑ

Απασχολημένοι στο μικρόκοσμο της χώρας και, ιδιαίτερα, στις «δυσκολίες» της αλλαγής στο πολιτικό σκηνικό, δεν παρακολουθούμε με τη δέουσα προσοχή τα τεκταινόμενα στον κόσμο που μας περιβάλλει και που σχετίζεται στενά με τα εδώ συμβαίνοντα, μια που η εξάρτησή μας γίνεται συνεχώς και στενότερη, αντί να αμβλύνεται στη χώρα μας, **θεωρούμενη από τους κεντροευρωπαίους ως αποικία** πλέον και από τους **Αμερικανούς «στρατηγικούς» σύμμαχους!**

Ο οικονομικός ανταγωνισμός ΗΠΑ-Ε.Ε (δηλ. Γερμανίας) μετασχηματίζεται σε γεωστρατηγικό και ενεργειακό, η Ρωσία κερδίζει, προσεκτικά, έδαφος και η Κίνα έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή μας, με την Ελλάδα να μετατρέπεται σε σάκο του μποξ των λιλιπούτειων Σκοπίων, της σπαραζόμενης Αλβανίας και του μεγαλομανούς της Τουρκίας, που επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο δεξιοτέχνη παίκτη στην περιοχή. Και το δράμα της «Ελληνικής» πολιτικής φάρας μεγεθύνεται από το γεγονός της ασίγαστης διαμάχης περί του Τραμπ, που ήδη ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία, και από την παραπαίουσα Ε.Ε., ιδιαίτερα μετά τις ευρωεκλογές και το Brexit. **Οι επιρροές και διαταγές έρχονται έτσι αλληλοσυγκρουόμενες** και τώρα που οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις σε Κύπρο και Αιγαίο εξελίσσονται σε καθαρά επιθετικές ενέργειες και ιταμές προκλήσεις (στη Θράκη) οι πολιτικές «δυνάμεις» εδώ λειτουργούν ως παιδιά εν παιδοτόπω, δυστυχώς. (συνέχεια στη σελ. 2)

ΚΑΛΕΣΜΑ, για τους φίλους του ΑΣΚΕ

Καλούμε τους φίλους του ΑΣΚΕ και όσους ενδιαφέρονται για τις θέσεις μας, **στις 29/6, Σάββατο, στις 6:00μμ** στα Γραφεία μας. Θα γίνουν τοποθετήσεις και συζήτηση για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. **Σας περιμένουμε.**

Τι δεν ακούμε να λένε οι πολιτευτές

και τι δεν τους ερωτούν οι «δημοσιογράφοι»

Είχαμε επισημάνει στο προηγούμενο φύλλο (179) της «Ε» την «απορία» γιατί στις ευρωεκλογές δεν ακουγότανε λέξη για την Ε.Ε. και το ΕΥΡΩ της, όταν είναι δεδομένο ότι το μισό, τουλάχιστον, του εκλογικού σώματος την αμφισβητεί, αν δεν αρνείται και ολικά την καταστροφική ένταξή μας σ' αυτήν. **Μήπως συμφωνούν με τις ανοησίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για την «οριστική και αμετάκλητη παραμονή μας σ' αυτήν»;**

Τα ίδια συμβαίνουν και στη νέα προεκλογική περίοδο που διανύουμε τώρα, που θα έπρεπε να τίθενται όλα τα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες και να λυθούν όλες οι απορίες για το πού το πάνε όλοι όσοι φιλοδοξούν να μας αντιπροσωπεύουν για τέσσερα χρόνια.

Ποιος αβρός(!) «δημοσιογράφος» τους ερώτησε ποιες οι σχέσεις (και οι όποιες δεσμεύσεις τους) με τους «εταίρους» και τους «φίλους» μας και στις δύο ακτές του Ατλαντικού; Και, ειδικά, τι γίνεται με το ...Soros και ποιοι στηρίζουν (ή εντάσσονται εις) τις αβυσσαλέες δραστηριότητες του στη χώρα μας;

Ποιοι αναφέρουν ή ερωτώνται για τις θέσεις τους απέναντι **στη μεγάλη νέα αντίθεση μέσα στο «Δυτικό κόσμο» ανάμεσα στην αποτρόπαια «Παγκοσμιοποίηση» των ασύδοτων «ανώνυμων» αγρών και κεφαλαίων, «επενδυτικών», τραπεζικών, χρηματιστηριακών κ.λπ. και την αυτόνομη, ανεξάρτητη ύπαρξη των κρατών-εθνών, όπου μπορούν να υπάρξουν άτομα, πρόσωπα και προσωπικότητες και να ανθίσουν άνθρωποι ολοκληρωμένοι, κύριοι της μοίρας τους;** Και γιατί όχι, άραγε;

Τι θα γίνει με τις περιώνυμες(!) ΜΚΟ, που φυτρώνουν κατά χιλιάδες μέχρι και την τελευταία γωνιά της χώρας, χρηματοδοτούμενες από το κράτος ή απευθείας από ξένες μυστικές ή φανερές υπηρεσίες (δεν είναι όλες, φυσικά, του Soros) και βυσοδομούν κατά των Ελλήνων; Μια φορά, πριν από 15 χρόνια, μόνο ο Στυλιανίδης, ως υφυπουργός Εξωτερικών, επιχειρήσε να ελέγξει τις εκατο-

(συνέχεια στη σελ. 3)

(συνέχεια από τη σελ. 1)

ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ**Εκρηκτικές εξελίξεις στα εθνικά θέματα**

Δοθέντων των τοιούτων πολιτικών μας ήταν επόμενο, όσο πλησίαζαν, έστω και χωρίς επίσημη τους, οι εθνικές εκλογές και θα ευρισκόμασταν σε μεταβατική πολιτική κατάσταση οι Μεγάλοι «φίλοι», «σύμμαχοι» και «εταίροι» μας δρομολόγησαν να μη χαθεί η «μεγάλη ευκαιρία» (Τσίπρας και Αναστασιάδης...), ώστε να φτάσουμε σε συμφωνία τύπου «Πρεσπών» («το διπλωματικό αριστούργημα» του Τσίπρα) με Αλβανία (δεν πρόλαβαν, ευτυχώς) και Τουρκία. Προετοιμάστηκε το έδαφος με τα «κοράκια» του Σύριζα, ακολούθησαν τα διάφορα Σημιτάκια, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο ανεκδιήγητος γκαουλάιτερ κ. Πάιατ και τις λεπτομέρειες (για Αιγαίο και Κύπρο) «συζήτησαν», φαίνεται, οι Τσίπρας και Ερντογάν, που ανέλαβε να δώσει την αφορμή με ολομέτωπες, πρωτοφανείς προκλήσεις στο Αιγαίο, Καστελόριζο και ΑΟΖ Κύπρου.

Κάτι όμως (Τραμπ; ΝΔ; Ο Στρατός;) συνέβη και το σχέδιο «σφάλωσε» και, το πιθανότερο,

θα πάμε στις εκλογές, τελικά.

Εννοείται, φυσικά, ότι οι «προστάτες» μας έδειξαν, τάχα, αιφνιδιασμένοι και αμήχανοι και το εγχείρημα παραπέμπεται για μετά τις εκλογές...

Θα δούμε. Πάντως η «υπηρεσιακή» Κυβέρνηση δεν πέτυχε με τις διάφορες κινήσεις της (ΚΥΣΕΑ κ.λπ) να δημιουργήσει κλίμα πανικού, να συσπειρώσει (!) τον κόσμο γύρω της(!), κανείς δεν τόλμησε να προτείνει έκτακτα μέτρα επαγρύπνησης ούτε... αναβολή εκλογών, οπότε έμεινε με το ΚΥΣΕΑ στο χέρι της. Ελπίζουμε τουλάχιστον.

Φανταζόμαστε η νέα κυβέρνηση, όπως και να σχηματιστεί, μονοκομματικά ή ευρύτερα, να έχει ήδη έτοιμα τα σχέδια και τα μέσα να αποτρέψει ή να αντιμετωπίσει όποια απόπειρα «Ιμίων» και οι όποιοι Σημιτήδες, ΓΑΠαίοι, Τσιπραίοι ή Τσακαλώτηδες, με τους χιλιάδες, δυστυχώς, συνακολούθους να μην ξαναφανούν στην Ελληνική Ιστορία.

ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26/5/2019

Η ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ αρχικά και εν συνεχεία στο κατασκευάσμα της Ε.Ε. και της Ο.Ν.Ε., δηλ. στο καταστροφικό ευρώ, αποτελεί διαχρονικά μόνιμη πληγή, που αποτρέπει κάθε δυνατότητα αυτοδύναμης ανάπτυξης και έχει καταστήσει τη χώρα μας παρία, πειραματόζωο σ'ένα «πείραμα» που αφαιρεί συστηματικά τον πλούτο και τα δικαιώματα του Ελληνικού Λαού, λόγω της ξενόδοουλης εγχώριας ελίτ που τους συνδράμει. **Γι' αυτό, άλλωστε, σε πρόσφατη δημοσκόπηση του Ευρωκοινοβουλίου οι μισοί Έλληνες εκφράστηκαν αρνητικά για την Ε.Ε., παρόλο που στην πολιτική σκηνή κυριαρχούν τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, που με τη συνδρομή των ΜΜΕ δεν αφήνουν ν' ακουσθεί άλλη φωνή, άλλη πρόταση κατά της Ε.Ε. και του ευρώ.**

Δυστυχώς το ίδιο συνέβη και στις 26 Μαΐου. Η τεχνητή πόλωση που δημιούργησαν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ και η μεγάλη απέχθεια κατά του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τις ευρωεκλογές. Χαρακτηριστικά επίσης των εκλογών αυτών είναι το ποσοστό του τηλεκόμματος του τηλεπωλητή (και φιλορώσου) **Βελόπουλου**, που περιόρισε τις ψήφους της απεχθούς Χ.Α., που από 3^ο σε δύναμη κόμμα έπεσε στην 5^η θέση, το αξιόλογο ποσοστό **της Ζ. Κωνταντοπούλου** με σύνθημα «Δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά», με ενδιαφέρον προεκλογικό πρόγραμμα, όχι όμως αναφανδόν κατά της Ε.Ε., και η «περίεργη», λόγω των επιρροών Σόρος υπερψήφιση του κόμματος του υπερτιμημένου (και νάρκισσου) **Βαρουφάκη**, που υπόσχεται ότι οι προ-

τάσεις του θα διασώσουν την Ε.Ε. και όχι την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία. Πρεσβεύει, μάλιστα, ότι **«τα σύνορα είναι ένας παραλογισμός αν τα κοιτάζεις από το διάστημα»!!!**

Έτσι η αντίθεση στην Ε.Ε. δεν εκφράστηκε και τα κόμματα που είχαν θέση κατά του ευρώ και της Ε.Ε. (ΛΑΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΜΛ-ΚΚΕ) συρρικνώθηκαν. Ιδιαίτερα η ΛΑΕ, που στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 για ελάχιστους ψήφους δε μπήκε στη Βουλή, δε μπόρεσε, λόγω της μετωπικής, διεθνικής και ακτιβίστικης νοοτροπίας πολλών στελεχών της, να μετασχηματισθεί σε αριστερό πατριωτικό κόμμα, που να εκφράζει καθαρές θέσεις στα εθνικά θέματα στα πλαίσια της εθνικής ανεξαρτησίας, συστατικό της οποίας είναι η αποχώρηση από την Ε.Ε. και το ευρώ της. Προβλήματα που επισημάνε μετεκλογικά και αυτοκριτικά ο Π. Λαφαζάνης.

Το ΚΚΕ, που εμμένει στη διατήρηση του ευρώ, παρέμεινε στάσιμο. Το ποσοστό των ευρωεκλογών (5,35%) είναι μικρότερο από αυτό των ευρωεκλογών του 2014 (6,11%) και των βουλευτικών του 2015 (5,47% και 5,55%).

Κατέρρευσε επίσης τα μικρά φιλοευρωπαϊκά κόμματα (Ποτάμι, Λεβέντης), που δεν είχαν σαφές πολιτικό στίγμα και ήταν δημιουργήματα των αρχηγίσκων τους, που και αυτοί ήταν τηλεδημιουργήματα. **Ο Λεβέντης** μέλος του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος με τη ΝΔ το 1989 προβλήθηκε με το κανάλι Κ67 ιδιοκτησίας του. **Ο Θεοδωράκης**, δημιουργία του Mega, διακρίθηκε για τους πολιτικούς ακροβατισμούς του και για την υπερψήφιση της αντε-

ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26/5/2019

θνικής συμφωνίας των Πρεσπών. **Ο Καμμένος** εισέπραξε τα επίχειρα της συμπόρευσής του με τον Τσίπρα και μετά την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, ο οποίος τον εξευτέλισε κρατώντας τους αναξιοπρεπείς υπουργούς των ΑΝΕΛ που «μεταπήδησαν» στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πολιτικό σκηνικό του 2015 άλλαξε άρδην. Τελικά όλα εδώ πληρώνονται.

Το ΚΙΝΑΛ της Φώφης, αν και παρέμεινε σε μονοψήφιο ποσοστό (7,72%) μικρότερο απ' αυτό της **ΕΛΙΑΣ** των ευρωεκλογών του 2014 (8,02%), πανηγυρίζει, επειδή κατέλαβε την 3^η θέση. Τι θα πράξει όμως μετά είναι ζωτικό ερώτημα, με το Γιωργάκη να θέλει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και τους άλλους (Λοβέρδος κ.λπ) με τη ΝΔ, κάτι που θα λειτουργεί διαλυτικά.

Η ΝΔ του Μητσοτάκη καρπόθηκε τελικά το μεγαλύτερο μέρος της απέχθειας κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα με αποτέλεσμα, τη μη αναμενόμενη από τους συριζαίους, διαφορά του 9,5%,

που οδήγησε τον Τσίπρα στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών, επειδή διέβλεπε ότι οι εσωκομματικές αντιδράσεις, λόγω απώλειας της ουσιαστικής δεδηλωμένης, μπορεί να οδηγούσαν στην πρόωρη πτώση της κυβέρνησης και στην αμφισβήτηση της ηγεσίας του.

Είναι απορίας άξιο πάντως ότι για να διώξεις ένα ψεύτη ανθέλληνα «αριστερό» νεοδεξιό, που προώθησαν οι ΗΠΑ των Ομπάμα-Σόρος, να ψηφίζεις ένα νεοφιλελεύθερο φιλογερμανό δεξιό, που θα συνεχίσει το πείραμα και θα αποτελειώσει ό,τι άφησε ανολοκλήρωτο ο νεοδεξιός.

Οι προεκλογικές υποσχέσεις είναι πλέον κανόνας να μην τηρούνται και να πράττουν τα εντελώς αντίθετα απ' αυτά που υπόσχονται.

Αν αναλογισθεί κάποιος ότι το δίλημμα είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης, ΗΠΑ ή Γερμανία, ποιον θα διαλέξει, αυτούς ή την Ελλάδα και τους Έλληνες ;

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ «ΕΡΧΟΝΤΑΙ»

Δεν είναι της ώρας να πάρουμε θέση στη μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στην άποψη ότι **τα πρόσωπα, οι προσωπικότητες «γράφουν» την Ιστορία** και στην αντίθετη ότι τα πρόσωπα, οι «πρωταγωνιστές» **είναι δημιουργήματα των περιστάσεων**, οι οποίες επισυμβαίνουν σχεδόν νομοτελειακά και οδηγούν σε εξίσου νομοτελειακά αποτελέσματα. Ανεξάρτητα όμως από το ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και ανεξάρτητα επίσης από το ότι για τις εξελίξεις σε μια σχεδόν απόλυτα εξαρτημένη και επομένως χωρίς αυτόνομες, δικές της, εξελίξεις χώρα δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο, **τα πρόσωπα με τις πράξεις ή παραλείψεις τους παίζουν κάποιο ρόλο.**

Αρα δεν είναι απλό πολιτικό «κουτσομπολιό» να σχολιάζεται η «μοίρα» αυτών που «παίζουν, έπαιξαν ή θα παίξουν» κάποιο ρόλο, έστω και μόνο για να διερευνηθεί τι ήθελαν και τι θέλουν «οι σκηνοθέτες» και «οι σεναριογράφοι» του Ελληνικού Δράματος.

Αυτοί που φεύγουν, οριστικά ή όχι, μια επιλεκτική σταχυολόγηση

Ο Αντώνης Σαμαράς τοποθετήθηκε σε συνδυασμό (θα εκλεγεί χωρίς σταυροδοσία, ως τέως πρωθυπουργός), όμως λέγεται ότι οδεύει προς την Κομισιόν της Ε.Ε. ως επίτροπος, ίσως και σε θέση κάποιου Αντιπρόεδρου της. Φεύγει, λοιπόν, από την εθνική σκηνή, όπου, ίσως, θα ήταν απαραίτητος, εν όψει των δραματικών εξελίξεων στα Εθνι-

κά θέματα και, επομένως, «ελευθερώνεται» ο **Κ. Μητσοτάκης**... Το γιατί είχε αυτήν την «μοίρα» θα εύρουμε άλλη ευκαιρία να το αναλύσουμε, κάτι που θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον... Το ίδιο συμβαίνει και με τον **Βαγγέλη Μεϊμαράκη**.

Φεύγει, χωρίς δικαίωση, και μάλιστα με σχεδόν ατιμωτική εκδίωξη, ο **Β. Βενιζέλος**, ο, αδικαιολόγητα, υπερφίαλος, ο αυτοκαταστροφικός και με «προβληματική κατασκευή». Πίστευε, ίσως, ότι η πραγματικότητα έπρεπε να υποκλίνεται μπροστά του και όχι το αντίθετο! Δεν είναι πολλοί που λυπούνται για την «τύχη» του...

Αποχωρεί ο **Κοτζιάς**, ελπίζουμε οριστικά, καθησυχασμένος και περιφρονούμενος ακόμη και από τους Συριζαίους που μανιωδώς τον χειροκροτούσαν... **Ευχόμαστε το «παράδειγμά» του να λειτουργήσει αποτρεπτικά στους όμοιούς του...**

Και παίρνει μαζί του, όχι ως παρέα του, φυσικά, και την πολιτική φούσκα, ως αποδείχτηκε, του **Π. Καμμένου**, το κλασικό παράδειγμα αυτού που **λείχει** εκεί που, αμέσως προηγούμενα, **έπτυε**, του «μεγάλου πατριώτη», που στήριζε μανιωδώς και πανηγυρικά αυτούς που εκκωφαντικά πρόδιδαν την πατρίδα. **Ουδείς ελυπήθη για την «τύχη» της κατάντιας του.** Και μαζί τους πήραν το «πολιτικό ανέκδοτο» του «ποταμιού» του **Θεοδωράκη** και της περιώνυμης **Τασούλας**, μούσας των λαθρομεταναστών κ.λπ.

Ευχόμαστε, μόνο, ως επωδός, να έχουν την ίδια τύχη στις ελπιζόμενες εθνικές εκλογές όλοι οι παρόμοιοί τους.

(συνέχεια από τη σελ. 3)

ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ**Αυτοί που μας έρχονται, επιλεκτικά**

Πρώτος «ερχόμενος», δικαιωματικά, είναι ο **Κ. Μητσοτάκης**. Δεν είναι, βέβαια, καινούριος τυπικά, όμως έρχεται, πιθανότατα, ως πρωθυπουργός, κάτι που κανείς, ούτε ο ίδιος, δε θα μπορούσε να το φανταστεί πριν από 3,5 χρόνια!

Δεν είναι το κείμενο αυτό κατάλληλο για σχολιασμό του πώς έφτασε ως εδώ και τι μπορεί να περιμένει κανείς, καλοπροαίρετος, απ' αυτόν. Όμως τον ακολουθεί η ιστορία της οικογένειας, η προϊστορία της υπουργικής του θητείας και κάποιες κινήσεις και δηλώσεις του τουλάχιστο αμφιλεγόμενες, όπως η φανερή αντίθεσή του στην αρχική αντιμνημονιακή ρητορική του Σαμαρά και ο σχολιασμός του κατάπτυστου άρθρου του τέως (και τότε) Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλου, άρθρου μνημείου της μειοδοσίας, ανάλογου αυτού του Κ. Σημίτη τώρα, για τα Εθνικά Θέματα.

Μακάρι να μην είναι κακοί οιωνοί...

Δεύτερος, απροσδόκητα εμφανιζόμενος και πολλαπλώς προωθούμενος είναι ο Μέγας Φανφαρόνος **Γ. Βαρουφάκης**. Απέτυχε να πλασαριστεί

στη... Γερμανία και τελικά καταδέχτηκε να ...εκτεθεί στη χώρα μας, ως ο εκλεκτός του Soros και διάδοχος του Σ. Θεοδωράκη(!) και, αν χρειαστεί, του Τσίπρα. **Ακρως επικίνδυνο άτομο!**

Ως τρίτο εισερχόμενο σε νέους ρόλους πρόσωπο είναι ο **Βελόπουλος**, ο αυτοχαρακτηριζόμενος φιλορώσος, πρώην βουλευτής του ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη. Πρόκειται για μια παραλλαγή του πρώην συναδέλφου του στο ΛΑΟΣ Αδ. Γεωργιάδη, μάλλον κακέκτυπη. Ίσως θα εύρισκε καλύτερη υποδοχή λόγω κάποιων σοβαροφανών απόψεων για την πρωτογενή παραγωγή, την αφαίρεση πολλών ψήφων από την απαίσια «Χρυσή Αυγή» κ.λπ, όμως η πώληση «αυθεντικών» επιστολών του Ιησού Χριστού δείχνει πρόσωπο εξόχως προβληματικό.

Αν οι ελπιζόμενες (...) εθνικές εκλογές μας επιφυλάσσουν κάποιες θετικές εκπλήξεις είναι πολύ αμφίβολο.

Ας είμαστε πάντως, όλοι, πιο προσεκτικοί **στην ψήφο μας, που πρέπει να είναι πάνδημη.**

Η τελευταία κυβερνητική εβδομάδα 2-9/6

Η πεμπτοσύνα, σύνοψη, επιτομή των εκδηλώσεων του Συριζαϊκού, Τσιπραϊού «**ΗΘΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ**»(!!!) ήταν η εβδομάδα 2 έως 9/6.

Το είχε επισημάνει πολύ ενωρίς ο παίζων το ρόλο της εσωτερικής αντιπολίτευσης Ν. Φίλης ότι το περίφημο «αριστερό ηθικό πλεονέκτημα» του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκπνεύσει προ πολλού και έτσι άφηγε... ελεύθερο το πεδίο για συνύπαρξη με το «βρόμικο ΠΑΣΟΚ» (και νυν ΚΙΝΑΛ...). Πού να είχε προβλέψει τι θα συνέβαινε την τελευταία εβδομάδα, πριν από την προκήρυξη των εκλογών.

Πράξη 1^η. Τα μεσάνυχτα της 26^{ης} Μαΐου ο Α. Τσίπρας διακήρυξε ότι την επόμενη των επαναληπτικών εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα επισκεπτόταν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ζητούσε την προκήρυξη εκλογών για σοβαρό εθνικό λόγο.

Ακολούθησε, προφανώς, πανικός στο κόμμα του, μια που έτσι θα έχαναν την ευκαιρία επίδειξης «ηθικού πλεονεκτήματος» διαφόρων δημόσιων, ιδιωτικών και προσωπικών «διευθετήσεων», και ανέβαλε την επίσκεψη-προκήρυξη κατά μίαν εβδομάδα και αμέσως άρχισαν τα όργια!

Πράξη 2^η. Εν ριπή οφθαλμού έφεραν προς ψήφιση το νέο Ποινικό Κώδικα, φροντίζοντας να έχουν απαλείψει ό,τι εύκολα θα οδηγούσε, πιθανόν, σε δίκες και καταδίκες και να μειώσουν τις ποινές για ό,τι αυτοί και προστατευόμενοί τους είχαν φυλακιστεί ή κινδύνευαν να καταδικαστούν σε φυλάκιση ή σε κάθειρξη. Επέτυχαν όμως σύμπραξη, ως φύλλου συκής, του ανύπαρκτου «ποταμιού».

Πράξη 3^η. Επειδή, προφανώς, δεν έφτανε ο

νέος Π.Κ., για ασφάλεια μεγαλύτερη έσπευσαν να ορίσουν (διορίσουν) νέους Πρόεδρο και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ η θητεία των ήδη λειτουργών αυτών λήγει στις 30 Ιουνίου και η προσυπογραφή και σφραγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι, τουλάχιστο, αμφίβολη.

Πράξη(!) 4^η Το τι έγινε την τελευταία αυτή εβδομάδα στη Βουλή από τους βουλευτές και διάφορους συμβούλους, παρατρεχάμενους κ.λπ με τροπολογίες (ευτυχώς δε μπορούσαν όλες να γίνουν δεκτές εκτός, από αυτές, τις πάμπολες, των Υπουργών), μετατάξεις, μονιμοποιήσεις στο προσωπικό της Βουλής και εκτός αυτής (π.χ. ο διαβόητος Γαβρόγλου πρόλαβε να μετατάξει 107 εκπαιδευτικούς σε κατάλληλες θέσεις, στο διάλειμμα του να σβήνει από τα απολυτήρια των μαθητών το μάθημα των Θρησκευτικών!) δεν περιγράφεται. Δεν έμεινε φίλος, σύζυγος, τέκνο κ.λπ που δεν «τακτοποιήθηκε»!!!

Ερωτηθείς για το όργιο αυτό ο κ. Βούτσης, μέσω του οποίου διεξήγετο αυτό το πανηγύρι, έδηλωσε: «δε φέρω κανένα ίχνος ευθύνης και ενοχής». Και ο Πρωθυπουργός, θορυβημένος από το σάλιο που δημιουργήθηκε εζήτησε να σταματήσει αυτό το ξεφάντωμα, αλλά εις μάτην. Αλλωστε είχε εκείνος σε ανύποπτο χρόνο τοποθετήσει τη σύντροφό του ως καθηγήτρια, μετα από περιπλανήσεις σε... κατώτερες σχολές, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο...

Και γράφονται αυτά, όχι για να διορθωθούν, κάτι που μπορεί να συμβεί ή και ΟΧΙ, αλλά για να καταστήσουμε, όσο μπορεί ο καθένας που εξοργίστηκε απ' αυτά, σαφές στους διαδόχους τους, **να τηρούν, τουλάχιστο, τα προσχήματα.** →

ΜΕΤΕΚΛΟΠΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ**Πλησιάζουμε, ελπίζουμε, στις εκλογές και πρέπει να ψηφίσουμε κάποιον**

Τελειώνουν(;) τα ψέματα και παρά τα όσα συσσωρεύονται επί των κεφαλών μας, και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, **πρέπει (επιμένουμε!) όλοι να ψηφίσουμε έστω τον κάπως λιγότερο κακό.** Ετσι:

Δεν πρέπει να ψηφίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ

και κανονικά δε θα'πρεπε να τον ψηφίσει κανείς, αν γνώριζε την ιστορία του και συνειδητοποιούσε τι έκανε επί 4,5 χρόνια εναντίον της κοινωνίας μας, της Ελλάδας και του Ελληνισμού. **Είναι η μοναδική περίπτωση κόμματος, που είναι, σε ένα μέρος του τουλάχιστο, φανατικά εχθρός της κοινωνίας και του κράτους, όπου ανήκει.** Αποτελεί την επιτομή, κυριολεκτικά, της Απάτης.

Δεν είναι δυνατό να ψηφίζονται οι πρωταίτιοι της επαίσχυντης συμφωνίας των Πρεσπών, που ήδη είναι πρόδηλα τα αποτελέσματά της, ούτε οι υπεύθυνοι για τις τραγωδίες στη Μάνδρα και το Μάτι. Δε δικαιούνται ψήφου όσοι επιτίθενται στην εκκλησία και την Ορθοδοξία και ταυτόχρονα υπερασπίζονται τους Μουσουλμάνους, όσοι τον πατριωτισμό κατηγορούν ως σωβινισμό-εθνικισμό και ταυτόχρονα υπερασπίζονται τους παραλογικούς εθνικισμούς των γειτόνων μας, όσοι θέλουν την κατάργηση των συνόρων και θεωρούν επιθετική ενέργεια την άμυνα στις επιθέσεις των άλλων, όσοι διαλύουν, αν δεν καταργούν την Ελληνική Παιδεία και μετατρέπουν τα Πανεπιστήμια σε άντρα κακοποιών, ναρκωτικών, λαθρεμπόρων, «άκακων» Μολότωφ. Δε μπορούν να ζητούν την ψήφο των καταφρονημένων και να τους κόβουν το ΕΚΑΣ, οι οπαδοί της Παγκοσμιοποίησης των πολυεθνικών, των «αγορών», των κερδοσκόπων και μάλιστα με τον τουπέ χιλίων Καρδιναλίων!

Και μην ξεχνάμε τη «δέσμευση» των 99 χρόνων(!) και το υπερταμείο με όλη τη δημόσια περιουσία στους Γερμανούς !!

Δεν ψηφίζουμε, τους Χρυσανγίτες, φυσικά, που ευνόησαν ή κατασκεύασαν οι ίδιοι που προώθησαν το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, ώστε να τους χρησιμοποιούν σαν σκιάχτρα όσων δεν ανέχονταν εθνικές παραχωρήσεις και αντικατάσταση των Ελλήνων από λαθρομετανάστες, από ανθρωπισμό ή από την ...αγωνία τους για τη Δημογραφική απειλή στη Χώρα μας!

Δεν ψηφίζουμε τη Ν.Δ., γιατί, παρότι δεν είναι απατεώνες, υπερασπίζονται τους «έχοντες και κατέχοντες», πιστεύοντας(!), ίσως, ότι όπου πλούτος των λίγων θα υπάρχουν και ψίχουλα για τους πολλούς, γιατί θεωρούν την ένταξή μας στην ΕΟΚ-Ε.Ε. και το ΕΥΡΩ της «οριστική και

αμετάκλητη»(...), ενώ γνωρίζουν τι καταστροφή επέφερε στους πολλούς, τουλάχιστον στη χώρα μας, γιατί θέλουν ξένες επενδύσεις, που «θα φέρουν δουλειές» με πολλούς μετανάστες σε ρόλο αντεργατών, αλλά τα ανεξέλεγκτα κέρδη θα ταξιδεύουν στα ξένα και οι Έλληνες θα φυτοζωούν, και έτσι θα αποκλείεται κάθε αυτόνομη εθνική Ανάπτυξη για όλους.

-Ίσως θα εξασφάλιζαν κάποια Ασφάλεια και θα επιδείκνυαν κάποια σοβαρότητα, αλλά αυτά δεν είναι γνωρίσματα, αν είναι, μόνο της Δεξιάς, βέβαια.

-Και, περιληπτικά, συνοπτικά δε μπορούν να ζητούν ψήφο από τους πολλούς όσοι ισχυρίζονται ότι «η ανισότητα είναι φυσικός νόμος»!!, αντίληψη από την οποία είναι πασιδήλο ποια είναι τα παρεπόμενα...

Δεν είναι βέβαια η, Ν.Δ. ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, βέβαια, και μπορεί να εμφανίσει και στοιχεία πατριωτισμού, όπως απέδειξε η μεταστροφή της στο αίσχος των Πρεσπών, λόγω της λαϊκής οργής, όμως αυτό είναι κατ'εξοχήν γνώρισμα της πατριωτική Αριστεράς, δηλ. της πραγματικής, που στοχεύει πάντοτε σε ένα ανώτερο κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο κάθε κοινωνίας.

Δεν ψηφίζουμε το ΚΙΝ.ΑΛ, παρά τη συμπάθεια προς αναξιοπαθούντα λόγω των άθλιων επιθέσεων του Τσίπρα με τις γελοίες «γέφυρες», διότι δεν είναι παρά η μετονομασία του «βρόμικου», κατά το Ν. Φίλη, ΠΑΣΟΚ, μάλλον για να «απαλλαγούν» από τα εκατομμύρια των κόκκινων δανείων του. **Δεν το ψηφίζουμε,** διότι μας κράτησε στην ΕΟΚ, παρά τη δέσμευση για έξοδο απ' αυτήν, διότι πλημμύρισε με δάνεια τη χώρα και κατέστησε την απόλυτη διαφθορά όπλο παραμονής στην εξουσία, για τη Σημιτική διάλυση του κράτους, τη συνέχιση του καταναλωτικού δανεισμού και τη γιγάντωση της διαφθοράς και για το τελειωτικό κτύπημα (του ΓΑΠ) με τους τιτανικούς, το κάλεσμα του ΔΝΤ και τα μνημόνια του. Η κατάρρευση του 2012 οφείλεται στα παραπάνω ανομήματά του και όχι, βέβαια, στη συγκυβέρνησή του με τη Δεξιά, που την ικέτευαν «γονυκλινείς», με τη συνδρομή, φυσικά, και των «συμμάχων», ευρωπαίων και Αμερικανών. Αλλωστε το ΚΙΝΑΛ εμπεριέχει όλους τους μοχλούς διάλυσής του, το Λαλιώτη, τους υιούς Παπανδρέου, τον ανεκδιήγητο επικεφαλής της λίστας επικρατείας του!

Δεν ψηφίζουμε, φυσικά, το νέο δηλητηριώδες «φρούτο» του φαναρόνου, Star του life style(!), **Βαρουφάκη,** που τον προορίζουν

(συνέχεια από τη σελ. 5)

ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

να αντικαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση κατάρρευσής του, θιασώτη των Πρεσπών, των ανοικτών συνόρων(!), **ωραίο εύρημα του Soros και εγγυητή των «οραμάτων» του.**

Ούτε, βέβαια το Βελόπουλο, την άλλη πλευρά του νομίσματος, τον πωλητή «αυθεντικών» επιστολών του Ιησού Χριστού, κάτι που, αναγκαστικά, φωτίζει την αξιοπιστία των λοιπών, ενδιαφερουσών ίσως εξαγγελιών του.

Τι μένει ;

Αφού το ΑΣΚΕ δεν παίρνει μέρος σ' αυτές τις εκλογές (για οικονομικούς λόγους) και επειδή ούτως ή άλλως η θέση μας είναι όχι αποχή, λευκό ή άκυρο με δεδομένο ότι δε μπορούμε να συμφωνούμε πλήρως με κάποιο άλλο κόμμα, απομένει για επιλογή ψήφου κάποιο από τα κόμματα που κρίνουμε ότι, σε κάποιο βαθμό και παρά τις επιφυλάξεις μας, μπορούμε να τα στηρίξουμε, όπως

π.χ.: **το ΚΚΕ**, για την βαθμιαία ελληνοποίησή του και τις θέσεις του για κάποια, τουλάχιστο, από τα εθνικά μας θέματα, παρά τις πολλές και σοβαρές επιφυλάξεις μας· **τα Μ-Α ΚΚΕ, ΚΚΕ μ-λ**, σταθερά εναντίον Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΥΡΩ και γενικότερα για την αξιοπιστία στις θέσεις τους, τη **ΛΑΕ**, παρά τα προβλήματά της και τις πολλές επιφυλάξεις μας...

Τι περιμένουμε από τις Εθνικές Εκλογές

Σίγουρα δε μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Θα επέλθουν αλλαγές, θα υπάρξει μεταβατική περίοδος που θα επιτρέψει, ίσως και θα επιβάλει, πορείες διαφορετικές και προοδευτικές, ίσως και όχι. Από τους Έλληνες πολίτες θα εξαρτηθεί η συνειδητοποίηση των αδιεξόδων και της ανάγκης **Αγώνα για Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση, με ό,τι αυτά συνεπάγονται...**

(συνέχεια από τη σελ. 1)

Τι δεν ακούμε να λένε οι πολιτευτές...

ντάδες τέτοιες του προηγούμενου ΓΑΠ και ο τότε πρέσβης των ΗΠΑ έξαλλος εδήλωσε «Ποιος είναι αυτός που θα βάλει χέρι σε αυτές;». Και βέβαια ουδέν έγινε έκτοτε.

Γιατί δε λέει κανείς τους (ή δεν ερωτάται) κάτι για την κατάρα των off shore (εξωχώριων) εταιρειών, τα άντρα των μεγαλόσχημων (και μικρόσχημων!) απατεώνων, του μαύρου χρήματος των μεγαλοκλεφτών (και μικροκλεφτών) παντός χρώματος και είδους;

Ούτε λέξη ακόμη και για τα ζέοντα, ήδη, εθνικά θέματα

Ίσως για τα παραπάνω να θεωρούν οι πολιτευτές και οι «δημοσιογράφοι» ότι εντάσσονται στα μη «πολιτικά ορθά» θέματα, οι **δόλιοι**. Αλλά για τα εθνικά θέματα, εξωτερικά και εσωτερικά, πότε συνεννοήθησαν και γιατί, όλοι τους να μην ακουστεί τίποτα, **οι άθλιοι;**

Οι αλληλοσπαρασσόμενοι Αλβανοί έφτιαξαν εθνική ομάδα Τσαμουριάς, οι Σλαβοβούλγαροι των Σκοπίων επελαύνουν στη Θεσσαλονίκη ως **οι Μακεδόνες**. Στη Θράκη, το Αιγαίο και την Κύπρο οι απειλούμενοι από εσωτερική έκρηξη λεγόμενοι «Τούρκοι» της Μικράς Ασίας έχουν ήδη εκδηλώσει γενική επίθεση και κανείς δε λέει (και δεν ερωτάται) τι πρέπει να γίνει, πώς θα αμυνθούμε, πώς θα προετοιμασθούμε όλοι γι' αυτό, και μόνο κάτι περιθωριακά, πλέον, όντα μας προτείνουν «όχι ευχάριστες διευθετήσεις»! Και δεν ακούγεται ούτε ένα σχόλιο επ' αυτών, από αυτούς που ζητούν την ψήφο μας.

Δεν ακούμε και δε θα ακούσουμε σχεδόν τίποτα για το μέγα πρόβλημα των λαθρομεταναστών,

δε θα μάθουμε τι σκέπτονται (αν σκέπτονται...) για την υπαρξιακή, κυριολεκτικά, απειλή του Δημογραφικού ούτε καν ένα σχόλιο για τον έσχατο κυνισμό του ανθελληνισμού του Α. Τσίπρα και της παρέας του για την αντικατάσταση των Ελλήνων με τους πεφιλημένους τους ξένους επήλυδες, κατά προτίμηση Μουσουλμάνους, Και, φυσικά, για την έως φανατική επίθεση κατά της Ελληνικής Παιδείας και γενικότερα του Ελληνισμού κ.λπ κ.λπ. Και θα «συζητούν» μόνο για τα ...οικονομικά, (κατά των Ελλήνων) με μικρές φραστικές παραλλαγές!

Επομένως

Τίποτα δε θα λύσουν οι εκλογές που έρχονται και ξανά τα σημερινά κόμματα δε θα εκφράσουν αυτοί που απασχολούν τους Έλληνες και η νέα Βουλή των Ελλήνων ελάχιστη σχέση θα έχει με τους Έλληνες.

Παρ' ολ' αυτά, πρέπει όλοι να ψηφίσουμε, έστω για το μικρότερο κακό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει και χιούμορ

Επί 2, τουλάχιστον, μέρες το ζεύγος των εκπροσώπων και προπαγανδιστών κα Αχτσιόγλου και κος Τζανακόπουλος επιδίδονται νυχθημερόν μέσω του οργάνου τους, των διάφορων παραλλαγών της ΕΡΤ, στο να πείσουν το κοινό της, έστω και ολιγάριθμο, για τον κίνδυνο που επικρεμάται επί των κεφαλών όλων μας εκ της προστασίας που παρέχει ...η Ν.Δ. και, προσωπικά, ο κ. Μητσοτάκης στην παραβατικότητα!!! Κάποιοι, κακεντρεχείς φυσικά, αρνούνται ότι πρόκειται για χιουμοριστική αυτοειρωνεία των συριζαίων και πως, τάχα, «σοβαρολογούν». Μα είναι δυνατόν να έχουν αποτρελαθεί, ακόμα και Συριζαίοι. **Ελεος, πια!**

ΕΛΙΑΜΕΠ «Ελληνικό»(!) Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (...)

Η ύπαρξη του ΕΛΙΑΜΕΠ - Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής, εντοπίζεται στα μέσα της δεκαετίας του '80. Επίσημως κάνει την παρουσία του το 1988 με την ονομασία αυτή ως μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με ερευνητικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και με συμμετοχή πανεπιστημιακών, στρατιωτικών, διπλωματών και δημοσιογράφων σε συζητήσεις για θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών θέσεων.

Το 1993 μετονομάζεται σε Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ώστε να αποτυπωθεί η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ιδρύματος με διάφορα ερευνητικά προγράμματα τα οποία συνέβαλαν στην εδραίωση των δημοκρατιών της Ανατολικής, Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τη δημιουργία κοινωνίας των πολιτών, αποτελώντας ένα σημείο αναφοράς ανάμεσα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε θέματα κοινωνικοπολιτικά, ασφάλειας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης!!

Από της υπάρξεώς του το ΕΛΙΑΜΕΠ ασκεί διαχρονικά επιρροή στη χάραξη της στρατηγικής από το ΥΠΕΞ έτσι ώστε να κατευθύνει ή να ρυμουλκεί την Εξ. Πολιτική της Ελλάδος προς **τις επιταγές της Αμερικανικής Πολιτικής και προς τα αιτήματα των Τούρκων κατά τρόπο εντυπωσιακό**. Πολλοί μάλιστα για τις θέσεις του

αυτές και την υπεράσπιση προσώπων και ιδεών που μόνο φιλελληνικές δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν το αποκαλούν σκωπτικά **Ελληνικό Ίδρυμα Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής!!**

Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε μια επερώτηση του 1996 του τότε βουλευτή και μετέπειτα Νομάρχη Δράμας Κώστα Ευμοιρίδη σχετικά με τη χρηματοδότηση του ΕΛΙΑΜΕΠ και από κρατικά κονδύλια και τις θέσεις του και ιδιαίτερα του θεωρημένου ιδρυτή του Θάνου Βερέμη κυρίως για τις θεωρίες του περί έθνους.

Τα ονόματα της ηγεσίας του Ιδρύματος Θεόδωρος Κουλουμπής, Θάνος Βερέμης, Λουκάς Τσούκαλης, Αλέξης Παπαγελάς, Μίνωας Ζομπανάκης, Γιώργος Δαβίδ, Νίκη Γουλανδρή, Στάθης Ευσταθιάδης, Γιάννης Καρτάλης, Κώστας Ιορδανίδης και άλλοι δεν προκαλούν έκπληξη, δεδομένων των θέσεων που εκφράζουν, όπως π.χ. **ο Παπαγελάς** που στην Καθημερινή της 27-5-2007 έγραψε με τίτλο ο **Loser των Βαλκανίων ότι το πρόβλημα των Σκοπίων είναι χαμένο από χέρι για την Ελλάδα, ένα θέμα χωρίς ιδιαίτερη σημασία για τα ζωτικά μας εθνικά συμφέροντα!!!**

Κύριοι χρηματοδότες του είναι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις του Σόρος που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα Ωνάση...

Επικίνδυνα ανίκανος ο Α. Τσίπρας

Ο Τσίπρας δεν είχε δείξει ποτέ στην πολιτική του σταδιοδρομία ότι έχει κάποια ευαισθησία ή ενδιαφέρον για τα εθνικά θέματα. Γι' αυτό και δεν είχε επεξεργασθεί την πολιτική που θα ακολουθούσε σε αυτά τα θέματα, αν ερχόταν στην εξουσία. Όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, αυτά τα θέματα τα αντιμετώπιζε πολύ απλά. Πειθαρχούσε απόλυτα σε ό, τι του υπαγόρευαν οι ξένες δυνάμεις κερδίζοντας έτσι την προσωρινή τουλάχιστο υποστήριξή τους. Όταν όμως ανέκυψαν θέματα εξωτερικής πολιτικής στα οποία οι ξένοι δεν έχουν τις ίδιες θέσεις (τα ίδια συμφέροντα δηλαδή), όπως στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων του Αιγαίου, αποκαλύφθηκε η ανυπαρξία σταθερών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, που τον οδηγεί σε μια αλλοπρόσαλλη πολιτική. **Τη μια μέρα ο Τσίπρας συγκαλεί με πομπώδη τρόπο το ΚΥΣΕΑ** και δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα του κράτους με κάθε τρόπο και την άλλη μέρα κρίνει ότι είναι καλύτερο ν' αφήσει κατά μέρος τη δυναμική υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και να στείλει μια ομάδα διπλωματών για να συζητήσει τη λήψη Μέτρων Οικονομικής Εμπιστοσύνης με τη γειτονική χώρα, σαν να ήταν οι μονομερείς διεκδικήσεις της απλώς ένα ζήτημα παρανοήσεων. **Τη μια μέρα βάζει τον**

υπουργό Εθνικής Άμυνας να επισείει, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, τον κίνδυνο μιας εμπλοκής των στρατιωτικών δυνάμεων με απρόβλεπτες εξελίξεις και την άλλη μέρα ο ίδιος υπουργός δηλώνει ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο δραματικά και ότι δεν χρειάστηκε να ενισχυθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις των νησιών, διευκολύνοντας έτσι τους Τούρκους στην πραγματοποίηση των σχεδίων τους.

Η πολιτική αυτή δεν έχει καμία σχέση με την ευελιξία που πρέπει να επιδεικνύει μια κυβέρνηση σε κάποιες περιπτώσεις. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πλήρη σύγχυση.

Υπάρχουν πολλοί και σοβαροί λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποδοκιμαστεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές, αλλά η προφανής ανικανότητα που επιδεικνύει στη διαχείριση ενός θέματος μείζονος εθνικής σημασίας δεν αφήνει καμία αμφιβολία στους συνειδητούς πολίτες ότι θα ήταν ολέθριο να παραμείνει στην εξουσία.

Και όλα αυτά, πέραν της παγκοίνως γνωστής απόλυτα εξαρτημένης σχέσης με τις αμερικανικές αρχές και «υπηρεσίες», όπως τις εκφράζει εδώ ο απαράδεκτος εκπρόσωπός τους (αντίπαλος της νέας ηγεσίας των ΗΠΑ του Τραμπ...) ανθύπατος κ. Πάιατ.

Συμβουλές για, όσο το δυνατόν, σωστά Ελληνικά

Πρώτα πρώτα μια θλιβερή διαπίστωση: Κοντεύουμε που κοντεύουμε να γίνουμε ανελλήνιστοι, να μη γνωρίζουμε να μιλάμε και να γράφουμε ελληνικά, δηλ να τσακαλωτοποιηθούμε όλοι, **τώρα φτάσαμε και να προφέρουμε τα Ελληνικά γράμματα ως να ήταν... αγγλικά.** Ετσι τα περίφημα **A.T.M.**, τα τόσο αγαπητά στους... ληστές, ενώ είναι ακρώνυμα των λέξεων Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές, εμείς τα προφέρουμε ως **έι τι εμ!** αντί **α τα μί** ή, έστω, **ά τι μα (!).**

Και τώρα, άλλο να γράφουμε (άτονο) **πως**(=ότι, σύνδεσμος), π.χ. νομίζω πως έχω δίκιο= νομίζω ότι έχω δίκιο, και άλλο το (τονισμένο) **πώς**(ερωτηματικό επίρρημα), είτε σε ευθεία ερώτηση, π.χ. πώς γράφεται αυτό;, είτε σε πλάγια, π.χ. δεν ξέρω πώς γράφεται αυτό. Τέτοιο (σαν ερωτηματικό) και **πώς και πώς** πχ Τον είχαν πώς και πώς.

Επίσης άλλο να γράφουμε **ότι**(=πως) και άλλο **ό,τι**(όποιο, οτιδήποτε) π.χ.

Ό,τι και να πεις, δε σε πιστεύω και νομίζω ότι, **ό,τι** και να επιχειρήσεις, δε θα επιτύχεις τίποτα.

Θα συνεχίζουμε...

Η κ. Πατούλη δηλώνει ενόχληση...

Η κ. Πατούλη, σύζυγος του νέου Περιφερειάρχη Αττικής, φαίνεται να ζήλεψε τη «δόξα» της συντρόφου του Α. Τσίπρα κας «Περιστεράς», η οποία δήλωσε ότι κάθε 5η Ιουλίου κλαίει από νεύρα και οργή, διότι δεν έγινε δεκτή η ετυμηγορία του «κυρίαρχου» Λαού στο περιώνυμο Δημοψήφισμα.

Ετσι, δήλωσε, χαριεντιζόμενη προφανώς, ότι είναι μεγάλη η ενόχλησή της, που αναγκάζεται **καθημερινά** να περιποιείται την εμφάνισή της για τις ανάγκες των διαφόρων εκδηλώσεων...

Φαίνεται όμως να ακολουθεί το παράδειγμα της κας Περιστεράς (Μπέτης) και να μη ...χωρίζει το σύζυγο για να αποφύγει τις «ενοχλήσεις», όπως και εκείνη δεν πραγματοποίησε την απειλή προς το σύντροφό της, που είχε δηλώσει, χαριέντως και αυτός, ότι θα τον χωρίσει, αν υπέγραφε νέο μνημόνιο!

Το τρίτο μνημόνιο υπεγράφη, η σύντροφος περιορίστηκε στο ετήσιο κλάμα στις 5 Ιουλίου (τώρα, θα το δευτερώνει και κάθε 8 Ιουλίου, αν γίνουν οι εκλογές...) και έτσι θα περιορισθεί και η σύζυγος μόνο στην απλή βαρυκόμηση των «ενοχλήσεων».

Βαριά η μοίρα των συζύγων και συντρόφων!

Εθνικές εκλογές, ισχύς δια της ψήφου

Δεν έδωσαν πολλές ελπίδες για άμεση δημοκρατική πρόοδο τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών.

Υψηλή αποχή, που δείχνει αδιαφορία σε μεγάλο βαθμό για το ζοφερό παρόν και το δυσοίωνο μέλλον, ενώ η πλειοψηφία όσων ψήφισαν προτίμησαν να «τιμωρήσουν» τον Τσίπρα ψηφίζοντας Μητσοτάκη, ΚΙΝΑΛ ή ακόμα και...Βελόπουλο!

Δεν υπήρξε συνεπώς ουσιαστική στροφή του εκλογικού σώματος προς την αριστερά που και λόγω ευρωεκλογών θα δήλωνε μια στοιχειώδη αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της.

Όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές έγιναν για πολλοστή φορά εργαλείο για κομματικά συμπεράσματα προειδοποιώντας κατα πόσο οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων κυρίως θα ασχοληθούν με τα δέοντα.

Εθνικές εκλογές λοιπόν σε λίγες μέρες περίπου με πολλές επιλογές αλλά ελάχιστες ξεκάθαρες που προτείνουν κάτι εναλλακτικό και προοδευτικό. **Είναι άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για όλους μας να ψηφίσουμε κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα στην πολιτική σκηνή και κατ'επέκταση στην Ελλάδα.** Είναι περισσότερο αναγκαίο απο ποτέ να καταψηφιστεί όποιος υπηρετεί για προσωπικό και κομματικό όφελος την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοιες λύσεις μπορούν να είναι μόνο αριστερά κόμματα(εκτός Βουλής για να δοθεί πιό ξεκάθαρη διαμαρτυρία) με τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουμε με το καθένα απο αυτά. Η **αποχή-λευκό-άκυρο δεν είναι σε καμιά περίπτωση επιλογή προοδευτική και δημοκρατική,** γι' αυτό και σε μεγάλο βαθμό αυτή ευνοείται απο τα κόμματα εξουσίας.

Ας αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας και ας πάμε στις κάλπες με πατριωτική, προοδευτική και δημοκρατική συνείδηση, που θα αποδοκιμάσει και θα δηλώσει ξεκάθαρη άρνηση σε κάθε καπιταλιστικό συμφέρον εντος και εκτός Ελλάδος.

...Βούτσης: ανώτατος ανεύθυνος άρχων

Στα όργια της τελευταίας εβδομάδας, της συριζαϊκής διακυβέρνησης, κορυφαία θέση καταλαμβάνουν οι «επελάσεις» συγγενών συριζαϊών στη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Ν. Βούτσης δήλωσε: **«Δεν έχω ούτε ίχνος ενοχής και ευθύνης γι' αυτές» (!),** ενώ ήταν ο μόνος αρμόδιος και υπεύθυνος.

Δεν έπρεπε, όμως, να εκπλαγούν αυτοί «οι πάντες». Ο εν λόγω Πρόεδρος σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν να κερδίσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ με το γνωστό τρόπο, είχε δηλώσει κάτι ανάλογο. Όταν συνελήφθη ο κανακάρης του σε ληστεία τράπεζας, ερωτήθηκε από δημοσιογράφο αν αισθάνεται κάποια ευθύνη για τις πράξεις του υιού του και απάντησε: **«Η μόνη ευθύνη μου είναι να βοηθήσω το γιο μου»!**

Ως εκ περισπούς ας προσθέσουμε ότι ο υιός αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος και ηγείται των εκδηλώσεων συμπαράστασης του **κ. ...Κουφοντίνα!**