

„ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του ΑΣΚΕ

δρχ. 200



Mάιντς '96

αρ. 67200 59

Γραφεία : Τζωρτζ 12, 7ού όροφος, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 106 77, τηλ. 3822315, Fax 3819887

Πολιτικοί συνασπισμοί με βάση την ξένη εξάρτηση

Όπως είχαμε προβλέψει, η κατάρρευση του «κομμουνισμού» της Αν. Ευρώπης και η περίοδος αποθέωσης του καπιταλισμού, που ακολούθησε, δεν έφεραν ούτε την ελευθερία ούτε την ειρήνη στον κόσμο. Έγιναν κυρίαρχες άλλες αντιθέσεις κυρίως ανάμεσα στις ΗΠΑ (που τις πλησίασαν η Γαλλία και η Ιαπωνία) και τη Γερμανία, που (όπως πάντοτε) οδηγούν σε εξαθλίωση και πολέμους, αλλά δίνουν δυνατότητα άσκησης αδέσμευτης πολιτικής σ' όποια θέλει από τις μικρότερες χώρες.

Μέση Ανατολή. Η ειρήνη ανάμεσα στους Παλαιστίνιους (Αραφάτ) και το Ισραήλ (Ράμπιν) έγινε κάτω από την αμερικανική ομπρέλα. Οι Γερμανοί την τορπίλιζουν, ενισχύοντας το αντιπολιτευόμενο κόμμα Λικούντ του Ισραήλ και άλλους εξτρεμιστικούς κύκλους (που δολοφόνησαν τον Ράμπιν) και τις οργανώσεις Χαμάς και Χεζμπολάχ (μέσω Ιράν).

N.A. Ευρώπη. Το Δ' Ράιχ προχωρεί ακάθεκτο προς την Ανατολική Ευρώπη, με όργανο την ΕΟΚ. Δημιουργεί έναν άξονα, που κατεβαίνει προς τα μέρη μας (Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία). Οι Αμερικανοί, με όργανο το NATO, έκαναν την αντεπίθεσή τους με τον έλεγχο Σκοπίων, Αλβανίας, Σερβίας και Ελλάδας (του Α. Παπανδρέου).

Κοσυφοπέδιο. Πολλοί προβλέπουν ότι η αμερικανογερμανική αντίθεση θα οδηγήσει πολύπολύ σύντομα σε νέο πόλεμο στα Βαλκάνια, με πρώτη έκρηξη στο Κοσυφοπέδιο. Σε τέτοια περίπτωση οι Γερμανοί θα περίμεναν μια «ουδέτερη» στάση από το Σημίτη (όπως του γερμανόφιλου Κωνσταντίνου του Β' στο Α' Π.Π.). Η δολοφονία των 5 Σέρβων ήταν μια σπίθα για το Κοσυφοπέδιο. Τη σοβαρότητα της κατάστασης

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Έχουμε πολλές φορές γράψει στην "Ε", ότι η διαρκής μονόπλευρη λιτότητα που έχει επιβάλλει η ΕΟΚ στα πλαίσια της σύμφωνίας του Μάαστριχτ, έχει περιορίσει και αλλοιώσει τις παραδοσιακές συνταγές παροχών και ρουσφετιών, που εφαρμόζουν τα κυβερνητικά κόμματα κατά την προεκλογική περίοδο.

Παλαιότερα λίγους μήνες πριν την επίσημη αναγγελία των εκλογών κατά κανόνα σε αμφιταλαντεύμενα στρώματα ψηφοφόρων έδιναν χρηματικές παροχές, νομιμοποιούσαν αυθαίρετα, έκαναν αθρόες προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, ώστε να τελεί υπό ομηρία, με συνέπεια να φορτώνουν με τεράστιες δαπάνες το δημόσιο και κατ'επέκταση τον ελληνικό λαό.

ΕΟΚ : Καταστροφή της οικονομίας

Σήμερα κατάφερε η ΕΟΚ με τους εγχώριους πολιτικούς της εκπροσώπους το 92% (σ.σ. !!!) των εσόδων του δημοσίου να εξυπηρετεί αποκλειστικά τα δάνεια που πήραμε από τις Τράπεζές της, καταστρέφοντας ότι έχει απομείνει από την οικονομία μας. Δεν επιτρέπει κανένα περιθώριο χρηματικών παροχών ή πρόσθετων δαπανών για προσλήψεις ως προεκλογική "προίκα".

Ετσι, ενόψει πιθανότητας εκλογών το μόνο που τους απομένει, για να βρούν κονδύλια για προεκλογικές παροχές, είναι να περικόψουν από τις κρατικές κοινωνικές δαπάνες. Να απολύσουν έκτακτο προσωπικό ή να συνταξιοδοτήσουν πρώτα εργαζόμενους, με επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων, ώστε να μπορούν να κάνουν προεκλογικές προσλήψεις.

Βλέποντας τις "δυσκολίες" αυτές το επιτελείο του Σημίτη, και θέλοντας να έχει τα

ΤΑ Μ.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

[Στο προηγούμενο φύλλο μας είχαμε μάνει μια αναφορά στα Μ.Μ.Ε. σε παχυδοκιο επίπεδο]

Επειδή από την αρχή του "ελεύθερου" βίου μας η ξένη "προστασία" ήταν απροκάλυπτη, όλα τα έντυπα την απήχουν και έτσι ποτέ δεν είχαμε στοιχειωδώς πραγματική ενημέρωση και έλεγχο, εκτός αυτών που προέκυπτων από τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα. Έτσι και τώρα.

Εκεί, όμως, που η κατάσταση ξεπέρασε κάθε όριο είναι η ιδιωτική τηλεόραση. Είναι εντελώς διάφανη η προσπάθεια να υποκαταστήσουν τα πάντα. Εκφράζοντας μεγάλες οικονομικές δυνάμεις δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν τηρούν κανένα κανόνα. Λοιδορούν στους πάντες. Και οι "δημοσιογράφοι" ξεσάλωσαν. Λειτουργούν ως αυθεντικοί αυθέντες, όντας απλά όργανα άλλων. Χωρίς αρχές, χωρίς στόχους, πλήρως καιροσκόποι, επαιρόμενοι μάλιστα γι' αυτό. <<Είμαι πουτάνα της δημοσιογραφίας, αλλά ακριβή>>, διακήρυξε ο Μπουσμπουρέλλης των ΝΕΩΝ. <<Χέζω τους Κουρουσόπουλους (πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας) (!)>> είπε ο Λιάτσος, ... η εικόνα τους.

Ιδιόμορφα τα επαρχιακά μέσα

Εδώ η κατάσταση δεν είναι τόσο αρνητική. Τηρούνται σχεδόν όλα τα προσχήματα. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις έχουμε αληθινές προσπάθειες επιδίωξης των αρχικών στόχων. Αιτία ο περιορισμένος χώρος και έτσι η δυνατότητα κοινωνικού ελέγχου που δεν επιτρέπει διολισθήσεις.

Θέσεις

- Η ενημέρωση, η πληροφόρηση, ο δημοκρατικός έλεγχος, η ψυχαγωγία είναι κοινωνικά αγαθά. Κανένας δε μπορεί, ανοιχτά τουλάχιστο, να το αμφισβητήσει (παρά τα τελευταία λεγόμενα για κατάργηση της δωρεάν παιδείας ...). Αν είναι έτσι, τότε και τα μέσα για την εξασφάλισή τους δε μπορεί παρά να είναι κοινωνικά, δηλαδή ελεγχόμενα από την κοινωνία, όπως κάθε φορά θα ορίζεται.
- Είναι αδιανόητο τα μέσα ενημέρωσης, ελέγχου και ψυχαγωγίας όλων να βρίσκονται στα χέρια κάποιων που εξ ορισμού έχουν άλλους στόχους. Επομένως απαραδεκτό να ελέγχουν Μ.Μ.Ε. οι εργολάβοι, οι "επιχειρηματίες", οι οικονομικά ισχυροί που επιδιώκουν εξουσία, οι όποιες ξένες (για κάθε τόπο) εταιρίες ή γενικότερα δυνάμεις. Το μόνο που δε θα θέλουν είναι, φυσικά, να ενημερώσουν τους πολλούς, να ελέγχουν τα όργανά τους (που εκείνοι τοποθέτησαν) ή να ψυχαγωγήσουν πραγματικά.

• Σε μια πραγματικά δημοκρατική ορθολογικοποιημένη και επομένως σοσιαλιστική κοινωνία το ποιος και πώς θα λυνόταν αυτόματα. Με κοινωνική συμμετοχή και κοινωνική προσφορά μέσων. Με βάση την τωρινή κοινωνία και με δεδομένο ότι θα υπάρχει η τάση κάποιων για βελτιώσεις στη λειτουργία της, εκεί τουλάχιστο που τα αδιέξοδα είναι εμφανή, το ερώτημα παραμένει, ποιος και πώς λοιπόν; Θα δικαιούνται να έχουν Μ.Μ.Ε. μόνο οι:

- Δημοσιογράφοι, με έλεγχο αν είναι και παραμένουν τέτοιοι, χωρίς κανένα πίσω τους.
- Πνευματικοί άνθρωποι, θεσμοί (Πανεπιστήμια, εταιρίες, σωματεία), καλλιτέχνες και ενώσεις τους, τοπική αυτοδιοίκηση, συνδικαλισμός, και λοιπές ενώσεις (π.χ. κόμματα) πολιτών, επωνύμως και με πλήρη κοινωνικό έλεγχο από μικτά σώματα από εκπροσώπους όλων των παραπάνω.
- Κράτος (όχι κυβέρνηση ...), ώστε να αποτελεί και την εικόνα του.
- Για όλους τους παραπάνω ο έλεγχος πρέπει να είναι πλήρης και συνεχής, όχι όμως από κυβερνητικά όργανα, αλλά από κρατικά - κοινωνικά της πιο ευρείας αποδοχής. Και εφ' όσον παρ' όλα αυτά υπάρξουν ολισθήματα, να καθιερωθεί ειδική δικαστική διαδικασία άμεσης εκδίκασης για κάθε παράβαση, παραπληροφόρηση, συκοφαντία ... Ειδικά για τα επαρχιακά Μ.Μ.Ε., όσα έχουν μόνο τοπική εμβέλεια, μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα.

Εννοείται ότι όλα αυτά προαπαιτούν την ύπαρξη πολιτών, συνειδητών και ενεργών, που και μόνο με τη στάση και αντίδρασή τους, με μόνη την απομάκρυνσή τους από αυτά, θα οδηγούσαν τα Μ.Μ.Ε. σε κάποια βελτίωση. Ισως υπάρξει τώρα κάποια αντίδραση, μετά την εξώφρενη απόπειρα της κυβέρνησης του "εκσυγχρονισμού": Πρώτη κυβερνητική απόφαση του Κ. Σημίτη ήταν να απαλλάξει τις εταιρίες Μ.Μ.Ε. από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, κάτι που ήταν το μόνο θετικό στον περισσινό νόμο γι' αυτά. Η πρώτη ενέργεια του Κ. Σημίτη και των υπολοίπων. Πληρώνει τα γραμμάτια της ανάδειξης του σε πρωθυπουργό από αυτά τα ίδια τα Μ.Μ.Ε. και τους αφανείς κυρίους των.

Η ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ Α.Σ.Κ.Ε.

Τον Απρίλιο υπωθήκε η νέα αρίστα του Α.Σ.Κ.Ε., με μεντρική διαπίστωση ότι η απάθεια των πολιτών πρέπει να και μπορεί να ξεπεραστεί (δεν είναι, Δηλαδή, στη φύση των ελληνικών λαών).

Η αρίστα κοχλιέται σε χιριάδες αντίτυπα στο Δεκανοπέδιο και την επαρχία.

Πτολος δ' αντιδράσει ετα σχέδια χια την Παιδεία;

Επανήλθε στην επικαιρότητα το ζήτημα των αλλαγών στην εκπαίδευση. «Πέσανε κάτω από τη βάση τα Λύκεια», ο πηχυαίος πρώτος τίτλος στα ΝΕΑ, που απευθύνεται στους άσχετους ή ανότους, αφού οι βαθμοί των μαθητών στις Γενικές Εξετάσεις εξαρτώνται και από το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων.

Στην ώρα και η (ορθή) απόφαση του 6^{ου} τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για αντισυνταγματικότητα της κατοχύρωσης της βαθμολογίας στις Γενικές Εξετάσεις, που έδωσε την αφορμή για αμφισβήτηση της μόνης άψογης και διαφανούς διαδικασίας στο ελληνικό κράτος. Οι αδυναμίες και τα προβλήματα της εκπαίδευσης είναι γνωστά, ιδιαίτερα σ' όσους την υπηρετούν. (βλ. και άρθρο της «Ε» στα φύλλα 56). Δε συνδέεται με την παραγωγή για την οποία, άλλωστε, δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός ανάπτυξης, ούτε παρακολουθεί την εξέλιξη των επιστημών. Ξερό και στείρο περιεχόμενο σπουδών, συνήθως ξεκομμένο από τα βιώματα των μαθητών, χωρίς μέσα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους. Υπέρογκες δαπάνες των οικογενειών για φροντιστήρια. Σ' αυτά μπορούν να προστεθούν και άλλα που παίζουν μικρότερο ρόλο, όπως η οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση των εκπαιδευτικών, η ανεπάρκεια ή αδιαφορία ορισμένων απ' αυτούς (ιδιαίτερα στη τριτοβάθμια εκπαίδευση), ελλείψεις στις κτηριακές εγκαταστάσεις κ.ά.

Αυτό που δε μας λέει κανείς είναι ότι (παρ' όλα τα προβλήματα) το μέσο μορφωτικό επίτεδο στην Ελλάδα είναι το ψηλότερο στην ΕΟΚ, όπως διαπιστώνεται σ' όλες τις ανταλλαγές σπουδαστών που γίνονται. Ο ελληνικός λαός είναι ένας βαθιά πολιτισμένος λαός και χλιαρές χρόνια η μόρφωση είναι αυτοσκοπός και όχι απλά μέσο για επαγγελματική διασφάλιση, όπως στη Γερμανία και αλλού. Η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι η πιο δημοκρατική της Ευρώπης. Παρά τις προσπάθειες «εξαμερικανισμού» ή «εξευρωπαϊσμού», τα ελληνόπουλα εξακολουθούν να έχουν ευαισθησίες και εθνική συνείδηση. Τα σχολεία είναι από τις εστίες αντίστασης.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ

Το Υπουργείο Παιδείας ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για διόρθωση των αρνητικών, αλλά αντίθετα για τη διαιώνισή τους. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών και σπουδαστών κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου! Αντ' αυτών ασχολείται ο... ΟΟΣΑ, που σε επίσημη έκθεσή του τον Οκτώβριο του 1995... οραματίζεται (!!) αλλαγές στην ελληνική εκπαίδευση, που σε τελευταία ανάλυση επιταχύνουν την πορεία για μια άβούλη και χωρίς ιδανικά νεολαία που ένα μεγάλο μέρος της θα πετιέται στην ανεργία και το υπόλοιπο σε μια αγορά εργασίας που περιορίζει την Ελλάδα στο ρόλο του άπορου συγγενή.

Η έκθεση ξεκινάει από τις γνωστές σ' όλους

διαπιστώσεις και καταλήγει στην πρόταση για κατάργηση του δημοκρατικού και εθνικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Προβλέπει έλεγχο από επιχειρήσεις-σπόνσορες, ιδιωτικά πανεπιστήμια (θέλουν ν' αλλάξουν και το Σύνταγμα!), ανισότητα στα επίπεδα εκπαίδευσης ανά περιοχή, κατάργηση της επετηρίδας των εκπαιδευτικών και διορισμούς από τα τσιράκια της ΕΟΚ, κατάργηση της δωρεάν χορήγησης βιβλίων, νέους φόρους κ.ά. Τα όρια αυτού του άρθρου δεν επιτρέπουν την ανάλυση σημείο προς σημείο των προτάσεων του ΟΟΣΑ. Θα περιοριστούμε σε τούτο: όλη η ιστορία θυμίζει τις υποσχέσεις για τη βελτίωση της τηλεόρασης, όταν δόθηκαν οι άδειες στα ιδιωτικά κανάλια (βλ. και άρθρο στη σελ. 2).

Τι δουλειά έχει ο ΟΟΣΑ, ένας οικονομικός οργανισμός, με την Παιδεία μας; Ποιος του έδωσε το δικαίωμα να οραματίζεται για μας, αντί για μας; Η ξενόδουλη ηγεσία του Υπ. Παιδείας (Γιωργάκης), αντί να δηλώσει προς κάθε κατεύθυνση ότι η Παιδεία μας είναι ελληνική υπόθεση, πηγαίνει στο Παρίσι, ακούει με χοντρόπετη ηλιθιότητα τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ να της αναλύουν τις αλλαγές που θα γίνουν στην ελληνική εκπαίδευση (!) και, μόλις πατάει το πόδι της στην Ελλάδα, δίνει συνέντευξη τύπου (3/4/96), όπου ανακοινώνει όσα τους διέταξαν! Αυτός είναι εκσυγχρονισμός!

Το μαθητικό συμπόσιο

Ο... δημοκράτης Γιωργάκης οργάνωσε και μαθητικό συμπόσιο, για ν' ακούσει τις απόψεις των μαθητών!

Διέθεσε 3 διδακτικές ώρες, για συζήτηση σε κάθε σχολείο. Σε είκοσι λεπτά οι εκαντοντάδες μαθητές κάθε σχολείου τοποθετήθηκαν σε 15 περίπου σοβαρά ζητήματα (π.χ. κάνοντας καλαμπούρι σ' αυτόν που κρατούσε το μικρόφωνο ή λέγοντας ότι χάλασε μια από τις βρύσες της αυλής), εξέλεξαν τους αντιπροσώπους τους και οι υπόλοιπες ώρες διετέθησαν σε καφετέρειες και άλλους χώρους... προβληματισμού!

Επειδή περνούσαν οι μέρες και κανείς δε ζητούσε από τα σχολεία απόψεις και αντιπροσώπους, κάποιοι τυπακοί διευθυντές απευθύνθηκαν στους προϊσταμένους τους. Πήγαν την απάντηση ότι όλα έχουν τελειώσει, ότι το συμπόσιο έγινε με μαθητές που επέλεξε το Υπ. Παιδείας (γιατί δε μπορούσαν να μαζευτούν πολλοί αντιπρόσωποι!). Κανείς μαθητής ή εκπαιδευτικός δεν ενημερώθηκε τι έγινε σ' αυτό το Συμπόσιο. Γιατί, τότε, όλη αυτή η φασαρία; Η απάντηση ήρθε σε λίγες μέρες: Τα ΜΜΕ ανακοίνων ότι το Υπ. Παιδείας και οι Πρυτάνεις συμφωνούν για αλλαγές στην Παιδεία και μαζί τους συμφωνούν και οι μαθητές, όπως φάνηκε και στο μαθητικό συμπόσιο!! That's all!

Εκπαιδευτικοί, σπουδαστές, γονείς, ελληνική κοινωνία νομίζουν ότι μπορούν να παρακολουθούν απαθείς! (όπως και τόσα άλλα, άλλωστε...)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

(συνέχεια από τη σελ. 1)

προεκλογικά "εφόδια", χωρίς όμως να πάρει και την ευθύνη μιάς απόφασης ανάλογης με το γνωστό "Τσοβόλα δώστα όλα", αφήνει να "διαρρέουν" εκθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών με προτάσεις ακόμη σκληρότερης λιτότητας (περικοπές συντάξεων Εθνικής Αντίστασης, αύξηση νοσηλειών κ.λ.π.). Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετεί δύο στόχους: Μεταθέτει τις κυβερνητικές ευθύνες στον Υπουργό Οικονομικών, ενώ ταυτόχρονα, αν πάρει λιγότερα μέτρα από τα αναφερόμενα στις "διαρροές", σε περίπτωση που δε γίνουν άμεσα εκλογές, ο κόσμος, πιστεύοντας, θα είναι ευχαριστημένος όπως στη γνωστή ιστορία της καλύβας του Ναστραντίν Χότζα.

EOK : Λιτότητα ατελείωτη

Η λιτότητα στη χώρα μας θα είναι διαρκής, σύμφωνα με τις ουσιαστικές αποφάσεις που πήραν οι εταίροι μας στην "άπυη" διάσκεψη των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας (ECOFIN) στη Βερόνα στα πλαίσια της αναθεώρησης της συνθήκης του Μάαστριχτ.

Η διάσκεψη αυτή, σε αντίθεση με τη σημασία της, κρατήθηκε μακριά από τη δημοσιότητα. Σ' αυτή, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αποφασίσθηκαν διαφορετικές "ταχύτητες" για τις χώρες-μέλη. Σε χώρες της δεύτερης "ταχύτητας", όπως η Ελλάδα, η οικονομική πολιτική θα αποφασίζεται και επίσημα πια, χωρίς προσχήματα, από το ECOFIN, ώστε η οικονομία μας να "προσαρμοσθεί" στα πρότυπά τους, δηλ. να καταστραφεί πλήρως.

Αν οι αποφάσεις αυτές επιβληθούν και δεν αντιδράσει ο ελληνικός λαός, εκτός των άλλων, θα περιθωριοποιήσει και το ρόλο των

κυβερνήσεων που στηρίζουν το σύστημα. Οσο περνά ο καιρός αυτές οι κυβερνήσεις θα έχουν περιορισμένες δυνατότητες επανεκλογής και θα πρέπει να γίνονται όλο και πιο εφευρετικές στο να εξασφαλίζουν προεκλογικές παροχές.

Ο φετελνός χιοντασμός

Αυτές τις απλές και προφανείς αλήθειες καμώνονται πως αγνοούν οι «συνδικαλιστές» μας. «Η οικονομική πολιτική πρέπει να αλλάξει προς το συμφέρον των εργαζομένων», είπε προς τους ηλίθιους μέσω των ΜΜΕ ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Πρωτόπαππας, κατεβαίνοντας από τη μαύρη Μερσεντές, που του παρέχει το κράτος, κι έχοντας εισπράξει το μηνιάτικο του 1,5 εκατομμυρίου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο περιφερόμενος στα κανάλια γελωτοποιός Υπ. Εργασίας Β. Γιαννόπουλος. Λες και είναι άλλοι αυτοί που ψηφίζουν και υλοποιούν την πολιτική της σκληρής και ατελείωτης λιτότητας, που έρχεται από την EOK.

Το τραγικότερο όλων είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν συνδικάτα. Υπάρχουν κάποιοι «συνδικαλιστές», διορισμένοι από τα κόμματα, με μικρότερα ή μεγαλύτερα προνόμια, που βλέπουν το συνδικαλισμό ως στάση για μεταπήδηση στην πολιτική (π.χ. Κανελλόπουλος). Οι εργαζόμενοι (ορθά) τους έχουν γυρίσει την πλάτη. Θετικό ήταν το γεγονός ότι κάποιες οργανώσεις δεν πήγαν ν' ακούσουν τους γελοίους στο Πεδίο του Άρεως, αλλά έκαναν ξεχωριστή συγκέντρωση στην Πλατεία Λαυρίου. Όμως όχι συνδικάτα. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι κι οι υποψήφιοι άνεργοι νομίζουν ότι μπορούν να παραμένουν απαθείς.

Πωλείται η Ελλάς!

85.000 δημόσια ακίνητα όλων των κατηγοριών βγάζει στο σφυρί (πώληση ή εκμίσθωση) η ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου). Όχι σε Ελληνες, αλλά σε οποιονδήποτε! Στη διεθνή έκθεση ακινήτων στις Κάνες (Μάρτης '96) μοίρασε ειδικό φυλλάδιο στους επισκέπτες, για να τους ενημερώσει για τα κίνητρα! Έτσι οποιοσδήποτε Γερμανός, Τούρκος, Ισραηλινός κ.ά. μπορεί να αγοράσει ή να μισθώσει για 99 χρόνια (!) αστικά ακίνητα μέχρι και εκτάσεις σε νησιά του Αιγαίου! Σε τιμή ευκαιρίας!

Το τραγικότερο είναι ότι σε μικρά νησιά π.χ. της Δωδεκανήσου τα χωράφια, που καλλιεργούν οι κάτοικοι για πολλές γενιές, δεν είναι δικά τους, αλλά της ΚΕΔ

Θαυμάστε τους εκσυγχρονιστές!

Έχουν γδύσει τον κοσμάκη, γιατί (λένε οι απατεώνες) το κράτος χρειάζεται λεφτά. Ο επιθεωρητής τελωνείων κ. Ρέτζιος, εφαρμόζοντας το νόμο 2127/93, ζήτησε από τα διυλιστήρια ΕΛΔΑ (Ασπροπύργου), που ανήκουν στο ... ΠΑΣΟΚ), ΜΟΤΟΡΟΪΛ (Βαρδινογιάννης), ΠΕΤΡΟΛΑ (Λάτσης) να καταβάλουν στο δημόσιο μερικά

τρισεκατομμύρια που χρωστάνε από τέλη υπερημερίας. Δηλαδή 0,8 δρχ για κάθε κιλό εισαγόμενου τελικού προϊόντος, που αποθηκεύεται στο τελωνείο και 0,2 δρχ, εφ'όσον παραμένει σε ιδιόκτητη αποθήκη.

Ο Γ. Δρυς, τσιράκι του Σημίτη, που παριστάνει τον υφυπουργό Οικονομικών, μπλοκάρισε την απόφαση του επιθεωρητή, γιατί (λέει) η διάταξη νόμου είναι ασαφής και την έστειλε για γνωμοδότηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν το Δρυ, αν θα ζητήσει τα χρήματα σε περίπτωση που η γνωμοδότηση δικαιώνει τον επιθεωρητή. Ο Δρυς απέφυγε να δεσμευτεί!! Τσάτσοι!!

Σοβαρός κίνδυνος πλήρους υποχωρησης στα εθνικά θέματα

Τα τελευταία χρόνια (από Καραμανλή και μετά ιδιαίτερα) οι υποτελείς στους πάτρωνές τους κυβερνήσεις της χώρας μας συνεχώς υποχωρούν, για να χρησιμοποιήσουμε ευγενική έκφραση, σε όλα τα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος (και όχι μόνο σ' αυτά, φυσικά).

Καμιά, όμως, κυβέρνηση μέσα σε τόσο λίγο χρόνο δεν ... πέτυχε τόσες υποχωρήσεις και δε δημιούργησε τόσους κινδύνους για ολέθριες μελλοντικές εξελίξεις, κυρίως στα ελληνοτουρκικά, απ' όπου προκύπτει και η σοβαρότερη απειλή. Και δεν είναι τυχαίο που επικεφαλής του Υπ. Εξωτερικών τοποθετήθηκε το πιο επικίνδυνο άτομο, αβυσσαλέων φιλοδοξιών, πλήρους κενότητας, κυνικό και ιταμό, ο Πάγκαλος. Αυτός που είναι αποφασισμένος να πουλήσει τα πάντα, για να τον επευφημήσουν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, ακόμη και οι Τούρκοι, για να τον επαινέσουν ότι δε λειτουργεί με "στενά" (!) ελληνικά κριτήρια, αλλά με προοπτικές ... ευρωπαϊκές! Εννοείται ότι δεν είναι αμέτοχοι ευθυνών και οι όλοι που τον στηρίζουν ή τον ανέχονται ... Έτσι :

Στα Ελληνοαλβανικά, μετά τις υποχωρήσεις Παπούλια στις αμερικανικές εντολές υπάρχει σχετική στασιμότητα και τα βαθμαία κέρδη του καθεστώτος Μπερίσα σε βάρος μας δεν αυξάνονται, ακόμη, επικίνδυνα και τούτο, γιατί, για την ώρα, οι ευρωπαίοι "εταίροι" μας δεν έχουν συμφέροντα εκεί.

Στα Ελληνοσκοπιανά, οι εξελίξεις είναι πλήρως αρνητικές, όπως είχαμε επισημάνει στο φύλλο του Γενάρη. Τώρα μάλιστα που έχουν υπουργό στην Ελλάδα αυτόν που τους είχε χαρίσει ήδη το όνομα ("χαμένη υπόθεση"), και που κατηγορούσε την κυβέρνηση Παπανδρέου για ... εθνικιστική πολιτική στο θέμα αυτό (!), αποθρασύνθηκαν οι σοβινιστές των Σποτίων και ο ίδιος ο Γκλιγκόρωφ. Και προκαλεί θλίψη και, σε πολλούς, αγανάκτηση το γεγονός ότι μικρότερες και πολύ ασθενέστερες από την Ελλάδα χώρες προωθούν σε βάρος μας πολιτικές και βλέψεις παράνομες, ανιστόρητες και παράλογες, για μόνο το λόγο ότι έχουν, σχετικά έστω, δικούς τους πολιτικούς εκπροσώπους.

Στο Κυπριακό, που συνεχώς υποβαθμίζεται και συστηματικά από όλους τους ιθύνοντες στη χώρα μας, όχι μόνο δεν επιδιώκεται καμιά πρόοδος, αλλά ούτε καν την τρομακτική ομολογία του Ντεκτάς για το σφαγιασμό των 1619 αγνοουμένων δε χρησιμοποίησε η ελληνική πολιτική. Ο κίνδυνος όμως αξιοποίησης της σημερινής ελληνικής πολιτικής ηγεσίας από τους Αμερικάνους και Τούρκους διαγράφεται έντονος ...

Ο πιο άμεσος όμως κίνδυνος βρίσκεται στα Ελληνοτουρκικά. Έχει αναλυθεί στο προηγούμενο φύλλο μας, αλλά, δυστυχώς, οι υποχωρήσεις, η ηττοπάθεια, η εξόφληση γραμματίων, η προσπάθεια ικανοποίησης και αμερικανικών και ευρωπαϊκών απαιτήσεων οδηγούν την κατάσταση σε δραματικό

κατρακύλισμα. Οι Τούρκοι αποθρασύνθηκαν. Κάθε μέρα προβάλλουν και νέους παραλογισμούς, που η "γαλατική ευγένια" του Πάγκαλου, η ανεπάρκεια αλλά και οι γερμανικές υποχρεώσεις και η κολακεία προς τους αμερικάνους του Σημίτη και η συνενοχή των υπολοίπων δεν τους επιτρέπουν να ... διαμαρτυρηθούν καν!

Και υποχωρήσεις και διάδοχος

Ο Σημίτης έλεγε πως φάνηκε υποχωρητικός στα γεγονότα των Ίμια, γιατί πιο δυναμική απάντηση θα οδηγούσε σε διάλογο! Και τώρα τον άρχισαν και δηλώνουν κυνικά πως θα τον συνεχίσουν, διευκολύνοντας τους "ήπιους και μετριοπαθείς" Γκιλμάς και Γκιονενσάι να προωθούν πιο αποτελεσματικά ακόμη και από τους "άγριους" προκατόχους τους τις εξωφρενικές απαιτήσεις της τουρκικής ηγεσίας. Πώς να μην το πετύχουν, όταν ο Πάγκαλος προτείνει αποχώρηση του στρατού από τα νησιά (έτσι άρχισε η τραγωδία της Κύπρου), όταν μαθαίνουμε από την τουρκική εφημερίδα (του Γκιλμάς) Μιλιέτ ότι τις μέρες των γεγονότων στα Ίμια, έστειλε ο Τούρκος πρέσβυς στην Ιταλία έγγραφο για την ελληνικότητα των νησίδων και ότι το εγνώριζε η Ελληνική Κυβέρνηση (που δεν το χρησιμοποίησε ποτέ), όταν για κάθε νέα αμφισβήτηση προτείνουμε τη Χάγη ως πανάκεια, ενώ δεν είναι καν δικαστήριο (!) (αναλυτικά στο επόμενο φύλλο).

Οι Ελληνες της Πόλης και των νησιών

Έτσι αμφισβητούν ανοικτά τις συνθήκες, προωθούν "γκρίζες" περιοχές στο Αιγαίο, πολλαπλασιάζουν τις παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο, ετοιμάζουν γεγονότα στη Θράκη με την υποβοήθηση της Αμερικής, που κόπτεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα! Η ευγένεια, φυσικά, δεν επιτρέπει να θυμίζουμε πόσο προστατεύθηκαν τα δικαιώματα των 200.000 Ελλήνων της Πόλης και των νησιών, που απέμειναν 3.000 (!), τα δικαιώματα των λαών της Μ. Ασίας, ή τα δικαιώματα των Αμερικάνων και των Αμερινδών (ερυθροδέρμων).

Και ο Πάγκαλος και Σημίτης κορδακίζονται στις οθόνες, δύπως τα μανεκέν στην πασαρέλλα. Είναι δυνατόν να μη συνειδητοποιούν οι Έλληνες που μας οδηγούν οι μαριονέτες που παριστάνουν τους εκπροσώπους της χώρας μας;

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

Η Κροατία είναι το χαϊδεμένο παιδί της ΕΟΚ, παρόλο (ή επειδή;) ο Τσούντσκαν βαδίζει στα ίχνη των χίλιων.

* Απέκλεισε 4 υποφυγίους δημόσιους των Ζάγκρεμην παιδί του δημοτικού συμβούλιο, για να μη βγουν επί ριζαίως απαειδαλίσεις.

* Εγκλεισε την εγκεφερίδα ΠΑΝΟΡΑΜΑ, λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση επικριτικού άρθρου εναντίου των Τσούντσκαν.

* Απαγορεύει επίσης Σέρβους (όσους δε δοδογόνησε) να επιστρέψουν στα οπίκια τους.

Ο ... «δημοκράτης» Καραμανλής επεδίωκε δικτατορία!

Επειδή ο Καραμανλής πρωτοστάτησε στην υποταγή της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1980 είχε την προστασία και τη δωρεάν διαφήμιση των ΜΜΕ, ακόμη και των «αριστερών». Ήθελαν να ξεχάσουμε την αμαρτωλή οκταετία 1955-63 με τις παρακρατικές οργανώσεις, τις φυλακές, τις εξορίες και το κράτος της βίας και της νοθείας.

Τώρα έρχονται και άλλα στο φως. Τον Απρίλη του 1967 δεν ήταν μόνο ο Παπαδόπουλος που ετοίμαζε δικτατορία, για να ματαιώσει την εκλογική νίκη της Ενωσης Κέντρου, αλλά κι ο Καραμανλής, που προσπάθησε να πείσει τους Αμερικανούς να τον υποστηρίξουν! Το προοδευτικό αμερικανικό περιοδικό «The Nation» με αφορμή την 29^η επέτειο του πραξικοπήματος γράφει ότι ο Καραμανλής, που έκανε τότε διακοπές στις Μπαχάμες με τον αντιδραστικό εφοπλιστή Σπ. Θεοδωρακόπουλο, έστειλε μήνυμα στον απόστρατο στρατηγό Λάρι Νόρσταντ, πρώην διοικητή του ΝΑΤΟ και του ζήτησε εμπιστευτική συνάντηση. Ο Νόρσταντ συμφώνησε κι ο Καραμανλής πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου του πρότεινε «κι ΗΠΑ να υποστήριξαν ένα στρατιωτικό πραξικόμημα, με τον Καραμανλή επικεφαλής, για να σταματήσει η αυξανόμενη αστάθεια στη Αθήνα». Ο Νόρσταντ απέφυγε να πάρει θέση και έφερε απλώς το θέμα στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Μέχρι να γίνουν ολ' αυτά, πρόλαβε ο Παπαδόπουλος.

Τα παραπάνω γράφει σε βιβλίο του και ο γνωστός συντηρητικός δημοσιογράφος Σάιρους Σουλτζιπέργκερ το 1973 (που όλοι φρόντισαν να μείνει μυστικό στην Ελλάδα) και επιβεβαιώνουν οι γερουσιαστές Μορς, Μος και Μπάρντικ, που πρωτοστάτησαν στον αγώνα κατά της χούντας και ο μαχητικός αντιχουντικός δημοσιογράφος Ηλίας Δημητριακόπουλος.

Ο ρόλος των στη μεταπολίτευση.

Οι υμνητές του Καραμανλή πρέπει να μας εξηγήσουν και κάτι άλλο: πώς ένας ξεχασμένος πολιτικός, από τον αντιδικτατορικό αγώνα, έγινε ο πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης του 1974;

Στις 16 Ιουλίου του 1974 ο Καραμανλής πέταξε μυστικά από το Παρίσι στις ΗΠΑ, όπου τον πέρασαν από ιατρικές εξετάσεις στο Μεμόριαλ(!) και ο Κίσιγκερ με το Χείγκ του έδωσαν οδηγίες για τον τρόπο που θα πολιτευτεί ως διάδοχος των συνταγματαρχών. Στις 22 Ιουλίου ο Καραμανλής επέστρεψε στο Παρίσι και ο Κίσιγκερ ανακοίνωσε ότι η χούντα φεύγει και έρχεται ο Καραμανλής! Έτσι μας κατέφθασε ο... δημοκράτης με το προσωπικό αεροπλάνο του Γάλλου Προέδρου Ζισκάρ Ντ' Εσταίν και με την υποχρέωση να αποδεχτεί στην πράξη τα τετελεσμένα του Αττίλα στην Κύπρο και οι αντιδράσεις του να είναι μόνο φραστικές.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Καθόλου δε συμμεριζόμαστε τον ενθουσιασμό κάποιων «προοδευτικών» για την εκλογική νίκη του «κεντρο-αριστερού» συνδυασμού της ΕΛΙΑΣ στην Ιταλία. Βέβαια είναι καλό που δε σχηματίστηκε κυβέρνηση με τη συμμετοχή νεοφασιστών και με πρωθυπουργό τον τυχοδιώκτη Μπερλουσκόνι. Η νέα κυβέρνηση δε θα κάνει καμμιά πραγματική στροφή προς τ' αριστερά, αλλά θα ευθυγραμμιστεί προς τις εντολές των Βρυξελλών.

Ο νέος πρωθυπουργός Ρομάνο Πρόντι δήλωσε ότι «η πρώτη προτεραιότητα είναι η εκπλήρωση των κριτηρίων του Μάαστριχτ, για τη συμμετοχή στο ενιαίο νομισματικό σύστημα της Ε.Ε.». Αυτό σημαίνει επιπλέον σφίξιμο της ζώνης για το λαό. Ακόμη ο Ρ. Πρόντι υποσχέθηκε επιτάχυνση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της κρατικής περιουσίας με πρώτες τις τηλεπικοινωνίες.

Απέναντι στην Τουρκία καμμιά αλλαγή στάσης. Τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει η Τουρκία για την ΕΟΚ, ενώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έδωσε την ίδια μικρή σημασία που δίνουν όλοι οι Εοκικοί, συντηρητικοί και «προοδευτικοί». Για την τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο καμμιά κουβέντα, όπως δύλιο.

Τέλος η εκλογική νίκη της ΕΛΙΑΣ δε σημαίνει αλλαγή των ποσοστών. Απλώς η Λίγκα του Βορρά (όργανο της ΕΟΚ για τη διάσπαση της Ιταλίας) με το 10% έφυγε από το συνασπισμό του Μπερλουσκόνι, γιατί ο συνασπισμός της ΕΛΙΑΣ εξυπηρετεί καλύτερα την πολιτική της ΕΟΚ και γι' αυτό είχε την υποστήριξη της μεγαλύτερης μερίδας του μεγάλου κεφαλαίου.

ΤΟΥΡΚΙΑ

1. «Εάν χρειαστεί, θα δώσουμε στους Σύρους το απαιτούμενο μάθημα», είπε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Τουρκίας Ναζίτ Μεντεσέ, επιβεβαιώνοντας ότι μ' δλους τους γείτονές της τα ίδια κάνει. Ολόκληρος ο Αραβικός Σύνδεσμος αποδοκιμάζει την Τουρκία.
2. Βάφτηκε στο αίμα και ο φετεινός γιορτασμός της Πρωτομαγιάς στην Τουρκία. Επίσης στην Κωνσταντινούπολη απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του «Μικρού Πρίγκηπα» του Σεντ Εξτερί(!).
3. Γιγαντιαίο πρόγραμμα εξοπλισμών ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων(!) εκπονούν για τα επόμενα 30 χρόνια(!) οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μεταξύ άλλων προβλέπει αγορά 750 ελικοπτέρων, 3600 αρμάτων, 14 φρεγατών, 640 μαχητικών αεροπλάνων και συμπαραγωγή F-16!

Μ' αυτούς ο Πάγκαλος άρχισε διάλογο (όχι οργανωμένο, όπως δηλώνει), αντί να προετοιμάζει την Ελλάδα (συμμαχίες κλπ), για ν' αντιμετωπίσει αυτό το φασιστικό και προκλητικό κράτος.

ΣΧΟΛΙΑ

Ανεξεταστέος!

Αλλαγές στην παιδεία λουτόν! Μ' έναν Υπουργό Παιδείας, ο οποίος:

- δεν έχει σπουδάσει σύτε μια μέρα στην Ελλάδα
- είναι τόσο ανόητος, ώστε στις τηλεοπτικές συζητήσεις δεν καταλαβαίνει τι τον ρωτάνε
- τα ίδια του τα επιχειρήματα στρέφονται εναντίον των προτάσεών του. Π.χ. «Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρειάζεται ιδιωτικά παινεπιστήμια. Γιατί στις άλλες χώρες της Ε.Ε. τα δημόσια παινεπιστήμια έχουν καταφέρει και λειτουργούν μ' έναν τρόπο απολύτως ικανοποιητικό, ώστε να μη χρειάζονται τα ιδιωτικά». (συνέντευξη στο ΕΘΝΟΣ 29/4/96)

Ποιος δε θα μπορούσε να τον ρωτήσει: Γιατί κι εμείς δε φτιάχνουμε τα δημόσια;

Όλοι θέλουν να μπουν!

Όταν συζητούμε με τους εοκόδουλους και αποδεικνύεται ότι σε όλους τους τομείς η Ελλάδα καταστρέφεται με την ένταξή της στην ΕΟΚ, μας ρωτούν: «Τότε γιατί όλες οι χώρες θέλουν να μπουν;»

Ας αφήσουμε το γεγονός ότι περίπου το 50% των ψηφοφόρων της Δ.Ευρώπης ψήφισαν ή θα ψήφιζαν (αν τους επέτρεπαν) κατά του Μάαστριχτ.

Το ΠΩΝΤΙΚΙ (1/3/96) κάνει κάποιο λογαριασμό, που αποδεικνύει γιατί η ΕΟΚ θέλει τόσο πολύ την Τουρκία: «Με τη συμφωνία ΕΟΚ-Τουρκίας ο κοσμάκης (της Τουρκίας) θα χάσει 3,5 με 5 δισ. δολάρια. Η άρχουσα τάξη της Τουρκίας θα μοιραστεί το 1,5 δισ. από τις διάφορες χρηματοδοτήσεις!».

Η γνώμη μας είναι ότι τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Άλλα και έτσι να 'ναι φαίνεται γιατί οι άρχουσες τάξεις θέλουν την ένταξη των χωρών τους στη ΕΟΚ.

ΕΟΚ και Αυστρία

Μέχρι να μπει στην ΕΟΚ η Αυστρία ήταν μια ευημερούσα χώρα, που φρόντιζε όλους τους πολίτες της.

Στις 14/3/96 το κέντρο της Βιέννης είχε καταληφθεί από φοιτητές και πανεπιστημιακούς, που διαδήλωναν κατά του νέου πακέτου λιτότητας. Την ίδια ώρα ο σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Φραντς Βρανίτσκι ανακοίνωνε στη Βουλή το «σταθεροποιητικό πρόγραμμα», που προβλέπει περικοπές παροχών για φοιτητές, συνταξιούχους και γυναίκες, νέα φοροεισπραχτικά μέτρα, δραματική αύξηση της ανεργίας και μηδενική ανάπτυξη!

Πάσα ομοιότης με Σημίτηδες συμπτωματική!

Αυτό, πώς;

Όλος ο κόσμος κατάλαβε, πια, πόσο παχύδερμα είναι οι κ.κ. εκσυγχρονιστές που μας κυβερνούν. Άλλα να έχει γίνει η ΑΥΡΙΑΝΗ το δημοσιογραφικό τους όργανο, πώς το αντέχουν;

Η ...δικαιοσύνη των Μεγάλων

«Αυτό που είδαμε στο Σαράγεβο ήταν η ολοκλήρωση των εθνικών εκκαθαρίσεων σε βάρος των Σέρβων», είπε ο Υπ. Εξ. της Γαλλίας Ερβέ ντε Σαρέτ.

Ο δημοφιλής Αυστριακός συγγραφέας Πέτερ Χάντκε καταγγέλλει «τη σκοτεινή συνομωσία οκνηρών και μεροληπτικών δημοσιογράφων σε βάρος των Σέρβων».

Οι Μεγάλες Δυνάμεις, όμως, δε νομίζουν ότι πρέπει να επέμβουν! Άλλο Σέρβοι και Κύπριοι, άλλο Μουσουλμάνοι Βοσνίας και Κούρδες...

Η «δημοκρατία» της ΕΟΚ

Η ουσία της δημοκρατίας είναι ότι οι πολίτες είναι ενημερωμένοι και συμμετέχουν στη

λήψη των αποφάσεων. Όταν εκλέγουν αντιπροσώπους, παρακολουθούν και ελέγχουν τις πράξεις τους.

3 μέρες πριν αρχίσει η Διακυβερνητική για την αναθρηση του Μάαστριχτ, το 85% των πολιτών της ΕΟΚ, όχι μόνο δεν ήξερε τι θα συζητηθεί, αλλά σύτε καν ότι αρχίζει η Διάσκεψη!! Στο Βέλγιο (έδρα της ΕΟΚ) το ποσοστό ήταν 91%!

Πρόβατα!

Ως Τούρκος!

Δεν είναι μόνο η πρόταση που έκανε ο Πάγκαλος, να αποσύρουμε το στρατό από τα νησιά του Αιγαίου (αποσύροντας και οι Τούρκοι τη στρατιά τους απέναντι). Περισσότερη σημασία έχει το σκεπτικό: «τα τουρκικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν εκεί που βρίσκεται ο πραγματικός εχθρός», είτε στον Τούρκο δημοσιογράφο Μπιράντ, δηλ. να πολεμήσουν τους Κούρδους του ΡΚΚ.

Αντί να επιθυμεί την ενίσχυση και τη νίκη του κουρδικού απελευθερωτικού αγώνα (όπως είναι δίκαιο και όπως συμφέρει την Ελλάδα), μίλησε ως Τούρκος, που απλώς διαφωνεί με την πολιτική της κυβέρνησής του... Και είναι ακόμη Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Ποιά η διαφορά από το Μητσοτάκη;

Απίστευτο!

Τα ελληνικά γιοτ στην Τουρκία! Η ΕΟΚ αποφάσισε ότι τα ελληνικά γιοτ που προσεγγίζουν ελληνικά λιμάνια θα επιβάλλεται ΦΠΑ. Όταν προσεγγίζουν λιμάνια τρίτης χώρας (εκ των πραγμάτων μόνο της Τουρκίας), απαλλάσσονται του ΦΠΑ! Αντί να συμβαίνει το αντίθετο. Έτσι οι Έλληνες επιχειρηματίες που ασχολούνται με το γιότινγκ συνεργάζονται με τουρκικές επιχειρήσεις και συντάσσουν στην Τουρκία τα ναυλοσύμφωνά τους!!

Ημείς άδομεν!

Πολιτικοί συγασπισμοί με βάση την ξένη εξάρτηση (συνέχεια από τη σελ. 1)

αντιλαμβάνονται όλοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι ΌΛΑ τα εκεί αλβανόφωνα κόμματα κάθισαν για πρώτη φορά μετά πολύ καιρό στο ίδιο τραπέζι και κάλεσαν ομόφωνα τους οπαδούς τους να απέχουν από διαδηλώσεις και άλλες προκλητικές ενέργειες.

Θράκη: Στην περιοχή της Δυτ. Θράκης βρίσκονται κοιτάσματα ουρανίου (κατά μερικούς, τα πλουσιότερα στον κόσμο). Γι' αυτό κατά καιρούς γίνονται διάφορα σχέδια για την αυτονόμηση της περιοχής. Θυμόμαστε την πρόταση του γερμανόδουλου και τουρκόδουλου Μητσοτάκη, που πρότεινε ως πρώτο βήμα την αποστρατικοποίηση όλη της Θράκης (Ελληνικής, Τουρκικής και Βουλγαρικής). Μια τέτοια αυτόνομη Θράκη θα είχε 85% μουσουλμανικό πληθυσμό και θα ήταν δορυφορική της Τουρκίας.

Αιγαίο: Το Αιγαίο, επίσης, δεν έχει μόνο στρατηγική σημασία για τις Μεγάλες Δυνάμεις. Τα αποθέματα πετρελαίου υπολογίζονται σε 2 δις βαρέλια (η περιοχή της Ιμιας θεωρείται εξαιρετικά σημαντική) και η εκμετάλλευσή τους έχει δοθεί με προσύμφωνα στην Texaco από τους Οζάλ-Τσιλέρ και τη Standar Oil (N.J.) από τον A. Παπανδρέου. Ο Κλίντον ήθελε να φτάσει στις αμερικανικές εκλογές έχοντας κλείσει όλες τις "εκκρεμότητες" στο Αιγαίο, για να έχει και την υποστήριξη και των δύο γιγαντιαίων εταιρειών. Άλλα η αντικατάσταση των «Αμερικανών» Α. Παπανδρέου και Τσιλέρ από τους «Γερμανούς» Σημίτη και Γιλμάζ έχει περιπλέξει ευτυχώς τα πράγματα.

Η Κυβέρνηση Σημίτη

Η εκλογή του γερμανόδουλου Σημίτη (στον οποίο διαβιβάζει τη «γραμμή» ο αδελφός του Σπύρος, των γερμανικών υπηρεσιών), ήταν ένα αναπάντεχο πλήγμα, που δε χώνεψαν οι ΗΠΑ, με εξαίρεση κάποιες δυνάμεις (π.χ. Γουόλ Στριτ). Στο σχηματισμό της κυβέρνησης Σημίτη έπαιξαν καθοριστικό ρόλο η ΕΟΚ (μέσω Βάσως) και το συγκρότημα Λαμπράκη (μέσω Ρωμαίου).

Η πρώτη απόφαση ήταν η ανατροπή του Σημίτη το Μάρτη, οπότε προεβλέπετο η ολοκλήρωση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τα Σκόπια, με μια (ταπεινωτική για τη Ελλάδα) συμφωνία για το όνομα. Οι εσωκομματικοί του αντίταλοι θα έβρισκαν καλή ευκαιρία να τον κατηγορήσουν για παραβίαση της γραμμής του Α. Παπανδρέου (ούτε Μακεδονία, ούτε παράγωγο). Γι' αυτό ο Σημίτης ανέβαλε τη συμφωνία για το όνομα για το φθινόπωρο (και βλέπουμε). Έτσι η κόντρα ετοιμάζεται για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Διακομματικές συμμαγίες

Στην πιο πιθανή περίπτωση της ανοιχτής σύγκρουσης και διάσπασης του ΠΑΣΟΚ, θα ακολουθήσει διάσπαση και στη ΝΔ και δημιουργία δύο καινούργιων συνασπισμών, που θα έχουν προοπτική εκλογική και κυβερνητική. Αυτοί οι συνασπισμοί άτυπα λειτουργούν και τώρα. Από τη μία Σημίτης, Μητσοτάκης, ΣΥΝ και ΚΚΕ, με την υποστήριξη των ΜΜΕ και του Γλύξμπουργκ (νονός του Σημίτη είναι ο πρίγκηπας Νικάλαος). Δεν είναι τυχαίο ότι σοβαρός δημοσιογράφος (Ν. Κιάος-Ελευθεροτυπία) γράφει για παράλληλες πορείες Σημίτη-Μητσοτάκη, για τον οποίο μάλιστα μιλάει με κολακευτικά λόγια!

Προετοιμάζουν το έδαφος. Πριν 3 μήνες όλοι οι δημοσιογράφοι μιλούσαν ανοιχτά για τις ξένες δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από κάθε πολιτικό. Τώρα, που στήνεται το νέο πολιτικό σκηνικό-απάτη, τα «ξέχασαν» όλα και τα αποδίδουν σε προσωπικές φιλοδοξίες ή στην αντίθεση εκσυγχρονισμού-παλαιοκομματισμού. Προς έναν αντίταλο συνασπισμό συγκλίνουν Τσοχατζόπουλος και Σουφλιάς. Ο Έβερτ θεωρείται εκτός παιχνιδιού.

Η «αριστερά»

Ο ΣΥΝ, έτσι που κατάντησε, δεν έχει καμιά δυσκολία να συνεργαστεί μ' οποιονδήποτε. Στο ΚΚΕ, όμως, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Ο Φλωράκης θέλει οπωσδήποτε να βοηθήσει τον παλιόφιλό του Μητσοτάκη, να μπουν μαζί, για να θεωρηθεί αμφίπλευρο το άνοιγμα του Σημίτη. Έβαλε το μικρόν Κωστόπουλο ν' αρχίσει το χορό. Η Παπαρήγα εκφράζει τις δυνάμεις που αντιδρούν. Περιμένουμε το Συνέδριο. Μια νέα διάσπαση του ΚΚΕ διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Οι Γρυγγάκιδες επο Διπλωμ. Σώμα

Οι αδιλότητες του Πλάκαλου δεν περιορίζονται εστι παραχωρήσεις προς τους γείτονες. Μέσα στο διπλωματικό Σώμα περισύζει παι πρωθεί τους ανθρώπους του Μητσοτάκη, που (χια το χώρο των Βαλκανίων) τους συντονίζει ο Γρυγγάκης. Ο Κωνσταντίνου, ιατροχορούκερος για αρδαρές Φύλλων Τοιδητας παι παράτηνε μεταδέσεις, μετατίθεται στο λουζεκβούργο. Ο Τάκης Μητσοτάκης πάει για πρόσενος στη Μαζαρία. Στη Ρουμανία ο ίδιος ο Γρυγγάκης είναι απόνος πρεσβευτής. Ο Βαναδόπουλος, αναπρόσωπος της Δ.Ε.Ρ. έκεινε παι δεύτερο χρόνο μετα το δρίσιο συνταξιοδότησης.