

η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του Α.Σ.Κ.Ε.



Μάρτιος 2004
αρ. φύλλου 97

Γραφεία : Τζώρτζ 12, 7ος όροφος, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 106 77,
τηλ. 210-3822315, fax 210-3819887 e-mail aske@mailbox.gr , ιστοσελίδα www.aske.gr

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΓΙΝΑΝκαι η πραγματικότητα επανέρχεται

Η προεκλογική περίοδος πέρασε, με το 86% περίπου του εκλογικού σώματος, όπως και το 2000, να έχει ψηφίσει αυτούς που δεδηλωμένα υπηρετούν ένα σύστημα που δημιουργεί τα προβλήματα που οι ίδιοι υπόσχονται προεκλογικά ότι θα ...λύσουν! Φαύλος κύκλος, που επιτείνεται από το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό φαίνεται να πιστεύει ότι η ΝΔ θα πράξει διαφορετικά.

Όποιος υπηρετεί και αποδέχεται την εξάρτηση, που επιβάλλουν στην εξωτερική και αμυντική μας πολιτική οι ΗΠΑ και στα οικονομικά και την κοινωνική πολιτική η ΕΕ και οι δυτικοευρωπαίοι, τότε η πολιτική που θα ασκήσει είναι δεδομένη. Το μόνο που έχει να κάνει είναι το πώς θα εφαρμόσει αυτά που θα έχουν αποφασίσει οι ξένοι.

Η ΝΔ ως κυβέρνηση, μετά την πολύχρονη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα έχει μια περίοδο χάριτος, τουλάχιστον ως τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το ξέρει. Ενόψει ευρωεκλογών εμφανίζεται ήπια και «πολιτισμένη». Όμως τα πρώτα δείγματα γραφής της πολιτικής της τα έδωσε.

Επικύρωσε την απόφαση του ΠΑΣΟΚ(από τον Οκτώβρη του 2003) για την ανάμιξη του ΝΑΤΟ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συμφώνησε ουσιαστικά με την επέκταση των

(συνέχεια στη σελ. 2)

ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Η αποδοχή του σχεδίου Ανάν ως βάσης για διαπραγμάτευση είχε ουσιαστικά ως αποτέλεσμα δύο σοβαρότατες παραχωρήσεις της ελληνικής πλευράς στη Ν. Υόρκη. Αποδεχτήκαμε:

- Α) Στα σημεία που δε θα υπάρξει συμφωνία να αποφασίσει ο Ανάν, δηλ. οι Αγγλοαμερικανοί.
- Β) Ο Ανάν να θέσει το σχέδιό του προς έγκριση στις 20/4 σε δύο δημοψηφίσματα, κάτι πρωτοφανές σ' όλη την ιστορία του ΟΗΕ.

Στην τετραμερή της Λουκέρνης θα ασκηθούν ισχυρές πιέσεις στην ελληνική πλευρά για τόσο απαράδεκτες υποχωρήσεις, που μάλλον η όλη διαδικασία θα οδηγηθεί σε ναυάγιο.

Το ευχάριστο είναι ότι οι Ελληνοκύπριοι της Κύπρου και της διασποράς που αντιτίθενται στη νέα προδοσία άρχισαν να οργανώνονται μαζικά και να κινητοποιούνται. Η Κίνηση Πολιτών εγκαίνιασε ραδιοφωνικό σταθμό, παρουσία του μητροπολίτη Κυρηνείας Παύλου, και ενημερώνει συνεχώς τους πολίτες. Εκδηλώσεις γίνονται σ' όλες τις πόλεις της Κύπρου και στο εξωτερικό, όπως πχ. στο Λονδίνο, με ομιλητές το Β. Λυσσαρίδη, τον αντιπρόεδρο του ΔΗΚΟ Αγγελίδη και το βουλευτή των Ν.Ε.Ο. Κληρίδη και με τη συμμετοχή 500 Κυπρίων.

Οι ανταπάτες για το ρόλο της Ε.Ε. άρχισαν να διαλύνονται. Το παραμύθι της «λύσης με βάση το σχέδιο Ανάν και το κοινοτικό κέκτημένο» αποκαλύπτεται σιγά σιγά, αφού το σχέδιο παραβιάζει κατάφωρα τις 3 ελευθερίες, με την

(συνέχεια στη σελ. 3)

Το τρομοκρατικό χτύπημα στην Ισπανία και οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα

Συγκλόνισε, δικαιολογημένα, την Ισπανία και ολόκληρη την Ευρώπη η βομβιστική ενέργεια της 11^{ης} του Μάρτη στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μαδρίτης με τους υπερδιακόσιους νεκρούς και τους ακόμη περισσότερους τραυματίες. Και αυτό λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, που σύμφωνα με τα προγνωστικά θα έδιναν τη νίκη στο διάδοχο του Αθνάρ. Οι

λεπτομέρειες του εγχειρήματος και τα αποτελέσματα των εκλογών είναι γνωστά.

Το ερώτημα που πλανάται, ακόμα και σ' αυτούς που αποδέχονται άκριτα τον τρομοκρατικό ρόλο της Αλ Καΐντα κατά της χριστιανικής Αύσης, είναι ποιος βρίσκεται πραγματικά πίσω απ' αυτήν και ποιους ειδικούς σκοπούς, αλλά και ευρύτερους, εξυπηρετούσε το μεγάλο αυτό χτύπημα. (συνέχεια στη σελ. 6)

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ... και η πραγματικότητα επανέρχεται (συν. από σελ. 1)

αντιτρομοκρατικών μέτρων στα πλαίσια της ΕΕ, με πρόσχημα αυτά που έγιναν στην Ισπανία, και υποτάχθηκε στις ΗΠΑ με τη συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού στην τετραμερή (δηλ. στην αποδοχή της μετατροπής του Κυπριακού σ' ελληνοτουρκική διαφορά, κάτι που ως τώρα δεν ήταν αποδεκτό από την Ελλάδα), για να προωθηθεί το εκτρωματικό σχέδιο Ανάν, αγνοώντας την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κανείς από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ δε μίλησε προεκλογικά για το **Κυπριακό**, που ήταν το πρόσχημα για την επίσπευση των εκλογών, και για τις θέσεις του, επειδή θα έλεγαν ακριβώς τα ίδια. Η ΝΔ δε θα αντισταθεί στην επιβολή του σχεδίου Ανάν. Οι ελπίδες εναπόκεινται στην αντίδραση του ελληνοκυπριακού λαού, που προς το παρόν δείχνει ότι το απορρίπτει.

Ο Γιωργάκης έχει προχωρήσει σε συμφωνίες με την Τουρκία στο **Αιγαίο** (εναέριος χώρος, αποστρατικοποίηση νησών, υφαλοκρητίδα κ.λ.π.), που λόγω εκλογών δεν ανακοινώθηκαν. Εξασφάλισε έτσι τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στο Αιγαίο, με την ανάδειξη της Τουρκίας ως τοπικού χωροφύλακα, σε αντιστάθμισμα της αποδοχής κουρδικής ομοσπονδίας στο Ιράκ. Η ΝΔ δε θ' αντιταχθεί στις ΗΠΑ για το Αιγαίο και τα πράγματα θα δυσκολέψουν για τη χώρα μας σε περίπτωση που επιβληθεί στην Κύπρο το σχέδιο Ανάν.

Είναι πλέον φανερό ότι οι «ρυθμίσεις» στην Κύπρο και στο Αιγαίο προετοιμάζονται και με τη μείωση της αμυντικής μας ικανότητας. Η μείωση της θητείας, η απόσυρση ενεργού οπλισμού, η υποβάθμιση της τουρκικής απειλής διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις να περάσουν στην κοινωνία ο στρουθοκαμηλισμός και η ανοχή στις «λύσεις» αυτές. Η ΝΔ ακολουθεί πλήρως το ΠΑΣΟΚ στα θέματα αυτά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ και η εισαγωγή του ευρώ έχουν καταστήσει ήδη το δημόσιο ανίκανο να εκπληρώνει στοιχειώδεις ανάγκες (μισθούς, αμοιβές κ.λ.π.) χωρίς δανεισμό. Ο υπερδανεισμός, η συρρίκνωση των εξαγωγών, η αύξηση των ελλειμμάτων και της ανεργίας είναι οι άμεσες συνέπειες. Στα πλαίσια αυτά όχι μόνο δεν υπάρχει καμία προοπτική βελτίωσης, αλλά αντίθετα θα υπάρχει χειροτέρευση.

Οι προεκλογικές υποσχέσεις είναι συνεπώς έωλες. Τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα δεν μπορούν να ελπίζουν ότι η ΝΔ θα

ενισχύσει τα εισοδήματά τους. Ούτε οι επιχειρήσεις ούτε οι ιδιοκτήτες τους θα φορολογηθούν επιπλέον προς όφελος των ασθενεστέρων. Αντίθετα θα μειωθεί η φορολόγησή τους. Οι ασθενέστεροι δε θα βοηθηθούν με επιπλέον δανεισμό, γιατί τελικά τον πληρώνουν οι ίδιοι. Ο ισχυρισμός ότι χρήματα θα βρεθούν από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής είναι για τους αφελείς, όταν οι ίδιοι ταυτόχρονα εξαγγέλλουν ουσιαστικά την κατάργηση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Οι αναφορές της ΝΔ για την καταπολέμηση της **διαφθοράς** είναι υποκριτικές, τουλάχιστον για την ανώτερη τάξη, όταν το σύστημα που υπηρετεί λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων των μεγαλοεπιχειρηματιών εργολάβων, προμηθευτών, τραπεζιτών κ.λ.π. Ούτε βέβαια η ΝΔ θ' αλλάξει τους ρόλους, δηλ. ν' αποφασίζουν οι πολιτικοί και όχι οι οικονομικοί παράγοντες. Απλώς θα ευνοηθούν περισσότερο οι δικοί της και οι «άλλοι» θα απειληθούν με εξαφάνιση.

Οι Ιδιωτικοποίησεις

Οι ιδιωτικοποίησεις των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών θα συνεχισθούν, επειδή αυτό επιβάλλει το χρηματιστικό και τραπεζικό κεφάλαιο. Μέσω της ΕΕ, στα πλαίσια του «ανταγωνισμού», απαιτεί την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους. Όχι βέβαια επειδή οι δημόσιες επιχειρήσεις είναι ελλειμματικές ή αντιπαραγωγικές (αυτό είναι στο χέρι κάθε κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει με την τιμολογιακή και κοινωνική πολιτική της), αλλά γιατί έτσι το κεφάλαιο θ' αποκομίσει τεράστια κέρδη, εκμεταλλευόμενο τους μονοπωλιακούς τομείς που κατέχουν..

Το Ασφαλιστικό

Ότι κι αν υποσχέθηκαν για το ασφαλιστικό, δεν πρόκειται να το αποφασίσουν αυτοί. Θα αποφασίσθει ή μάλλον έχει αποφασίσθει στις Βρυξέλλες, όπως η εισαγωγή της ιδιωτικής ασφάλισης στην αρχή στα επικουρικά ταμεία και εν συνεχείᾳ κι στα κύρια.

Κανείς δεν έχει αποδείξει ότι η δημόσια ασφάλιση δεν είναι βιώσιμη. Όμως, η Κομισιόν έχει εκπονήσει ένα σχέδιο πολιτικής, που προσδιορίζει πώς θα πετύχουν οι επίτροποι και οι κυβερνήσεις την εισαγωγή του μεγάλου κεφαλαίου στην ασφάλιση. Το σχέδιο περιλαμβάνει κινδυνολογία για άμεση κατάρρευση της δημόσιας ασφάλισης, αύξηση των ορίων ηλικίας και των ασφαλιστικών εισφορών, μείωση των συντάξεων, ώστε να οδηγήσουν εργαζόμενούς στα νύχια των

ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και να μετατρέψουν τη διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων σε βορά για χρηματιστές και τραπεζίτες.

Επίσης, οι «ελαστικές» εργασιακές σχέσεις, που ακόμη και το δημόσιο έχει εφαρμόσει, περιορίζουν δραστικά τα ασφάλιστρα των ταμείων.

Η μονόπλευρη λιτότητα, τα υπερκέρδη και η διαφθορά της ανώτερης τάξης θα είναι μόνιμο χαρακτηριστικό της οικονομικής πολιτικής της ΝΔ, όπως άλλωστε ήταν και του ΠΑΣΟΚ.

Ο αγροτικός τομέας θα γνωρίσει ακόμη

χειρότερες μέρες με τη νέα αγροτική πολιτική της ΕΕ (μείωση ενισχύσεων, επιδοτήσεις χωρίς παραγωγή κλπ.). Η βιομηχανική παραγωγή θα περιορισθεί.

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση θα χειροτερεύσει. Η ανεργία θα αυξηθεί, με όλες τις συνέπειες στην κοινωνία.

* * *

Για μιά ακόμη φορά οι πολίτες επέλεξαν ένα κόμμα, τη ΝΔ, που μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τμήματα άλλων πολιτικών δυνάμεων υπηρετούν αυτό το καθεστώς. Οι πολίτες αυτοί δεν είναι ανεύθυνοι για τις συνέπειες.

ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

πλήρη υποστήριξη της Ε.Ε.. Η Βρετανία, μάλιστα, αν γίνει δεκτό το σχέδιο Ανάν, σκοπεύει να προτείνει την ενσωμάτωση αυτών των αποκλίσεων από τις 3 ελευθερίες με Πρωτόκολλο στο Πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο με την πρώτη ευκαιρία, δηλ. το 2005, μαζί με τις Συνθήκες Προσχώρησης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος, εκφράζοντας τις αντιφάσεις της πατριωτικής μερίδας της αστικής τάξης, που εκπροσωπεί, στέλνει για ενημέρωση ξένων κυβερνήσεων υπουργούς του που απορρίπτουν το σχέδιο. Ο Ντενκτάς εκμεταλλεύεται την κατάσταση και, όπως πάντα, θεωρεί δεδομένη κάθε νέα παραχώρηση της ελληνικής πλευράς και ανεβάζει συνεχώς τον πήχυ των απαιτήσεών του.

Έτσι, οδεύουμε προς τα δημοψηφίσματα της 20/4, που είναι πιθανό να αναβληθούν, γιατί στις ελεύθερες περιοχές οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια καθαρή απόρριψη (70%) του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή είναι πολύ πιθανό οι Αγγλοαμερικανοί και η Ε.Ε. να μεθοδεύσουν την ευρωδιχοτόμηση ως ενδιάμεση συμφωνία, με την Κυπριακή Δημοκρατία αποδυναμωμένη και τον Αττίλα, σχετικά νομιμοποιημένο, να δρα πιο ελεύθερα. Η εξέλιξη αυτή είχε διατυπωθεί ως

To ΑΣΚΕ για την Κύπρο

Όταν ο ξένος παράγοντας ασκεί ασφυκτική πίεση, για να αποδεχτούμε το σχέδιο Ανάν, το κόμμα μας, ως ένα τρόπο αντίδρασης, κυκλοφόρησε το ΑΣΚΕ-3, με τα εξής μέρη:

- Ένα σύντομο ιστορικό
- Διαπραγματεύσεις – Συμφωνίες
- Το σχέδιο Ανάν
- Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.
- Μια άλλη πολιτική για την Κύπρο

Περιέχει 60 σελίδες και κοστίζει 5 ευρώ.

απειλή πριν τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης και είχε απορριφθεί από όλη την ελληνική ηγεσία. Τώρα;

Μια άλλη εξέλιξη είχε προαναγγελθεί από την τέως σύζυγο του προέδρου του ελληνοτουρκικού επιμελητηρίου και νυν υπουργό Παιδείας κ. Γιαννάκου, η οποία απεκάλυψε τις σκέψεις των προϊσταμένων της στην Ε.Ε. να γίνει και δεύτερο δημοψήφισμα, αν το πρώτο βγει αρνητικό!! Στη «δημοκρατική» Ε.Ε. συνηθίζονται κάτια τέτοια (Δανία, Ιρλανδία)!

Εδώ που μας έχουν φτάσει οι Βασιλείου, Κληρίδης, Σημίτης, Γ. Παπανδρέου, Καραμανλής (ως αξιωματική αντιπολίτευση, τουλάχιστον) κλπ., εύκολος δρόμος δεν υπάρχει. Μια άλλη πολιτική πρέπει να ακολουθηθεί και το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα να είναι το πρώτο βήμα (βλ. ΑΣΚΕ-3).

ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

Όπως μας πληροφορούν φίλοι από τη Γερμανία, πάνδημη είναι η δυσφορία για την Ε.Ε. και το ευρώ. Η ανεργία εκτινάχτηκε στα ύψη. Η Υγεία, που ήταν δωρεάν, τώρα πληρώνεται πολύ ακριβά. Το βαρύ κλίμα συμπληρώνεται από το φόβο τρομοκρατικού χτυπήματος.

Αξίζει να θυμηθούμε τι ομολόγησε σε συνέντευξή του στη Monde στις 13/5/99 ο πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων Henkel: «Η Ε.Ε. είναι πολύτιμη, επειδή πειθαναγκάζει σε ιδιωτικοποιήσεις και φιλελευθεροποίηση, που καμιά εθνική κυβέρνηση δε θα ήταν σε θέση ούτε να ονειρευτεί... Κύρια ευεργετική συνέπεια του ευρώ είναι ότι εγκαθιστά επ' άπειρον λιτότητα εισοδημάτων... Η Ευρώπη (Ε.Ε.) συνιστά σήμερα πραγματική Ευλογία Θεού...». Ο Κ. Βεργόπουλος σχολιάζει ότι ο Γερμανός ξέχασε να διευκρινίσει για ποιον είναι Ευλογία Θεού και για πόσο διάστημα ακόμη.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ψήφος στα δύο μεγάλα κόμματα

Όσο κι αν το ΑΣΚΕ και άλλα μικρά κόμματα εξήγησαν ότι δεν υπάρχει καμία σημαντική διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, οι περισσότεροι ψηφοφόροι δεν επείσθησαν. Θεώρησαν ότι το ένα από τα δύο εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα της χώρας ή τα προσωπικά τους συμφέροντα. Επιπλέον, κάποιοι ψήφοι προς τη ΝΔ είχαν εκδικητικό κατά τον ΠΑΣΟΚ χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, το 86% των ψηφοφόρων πίστευε ότι η ψήφος τους είναι καθοριστική. Οι πιο ρεαλιστές του ΠΑΣΟΚ προέβλεπαν την ήττα, αλλά προσπάθησαν να περιορίσουν την έκτασή της, ελπίζοντας σε μια γρήγορη επιστροφή.

Η ψήφος του 86% θα έχει για την Ελλάδα τις συνέπειες που προέβλεψε το ΑΣΚΕ στον προεκλογικό του αγώνα («υποτέλεια χωρίς προσχήματα και χωρίς όρια») και που δε θα επαναλάβουμε σ' αυτό το κείμενο.

Η ψήφος στα υπόλοιπα κόμματα

Όλα τα υπόλοιπα κόμματα έριξαν το μεγαλύτερο βάρος του προεκλογικού τους αγώνα σε ορισμένα ζητήματα και ζήτησαν ψήφο, για να συμβάλουν στην αντιμετώπισή τους. Ο Καρατζαφέρης και ο Βορίδης, πχ., υποστήριξαν τον περιορισμό του αριθμού των μεταναστών. Τα κόμματα της αριστεράς υποστήριξαν την υπεράσπιση των κοινωνικών κατακτήσεων (εργασιακές σχέσεις, ασφαλιστικό κλπ.) και τη μη συμμετοχή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς τυχοδιω-κτισμούς (Ιράκ κλπ.).

Για όλα τα παραπάνω υπάρχει πλήθος επιχειρημάτων και όλα είναι ή φαίνεται να είναι διεκδικήσμιοι στόχοι. Το ΚΚΕ έλεγε : «έχουμε αγώνες αύριο» και το ΔΗΚΚΙ ζητούσε την είσοδό του στη Βουλή, ώστε «ο λαός να ελέγχει και να διεκδικεί».

Εποι, όλοι οι ψηφοφόροι που ψήφισαν τα κέδματα αυτά ήξεραν ότι δε θα καθορίσουν την επόμενη κυβέρνηση, αλλά πίστευαν ότι θα επηρεάσουν τα πράγματα προς μια, κατά τη γνώμη τους, καλύτερη κατεύθυνση ή, τουλάχιστον, να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Με δεδομένο ότι η ΝΔ θα ήταν η επόμενη κυβέρνηση (και να παρέμενε το ΠΑΣΟΚ το ίδιο θα ήταν) φυσικά χρειάζονται και έλεγχος της εξουσίας και διεκδίκηση και αγώνες, αλλά αυτό που δεν έκαναν τα κόμματα της αριστεράς (για να περιοριστούμε σ' αυτά) ήταν να προβάλουν ένα άλλο όραμα, είτε γιατί η πολιτική τους δεν ξεφεύγει από τα όρια του σημερινού συστήματος και αποβλέπει, ματαίως, στη βελτίωσή του (ΣΥΝ, ΔΗΚΚΙ), είτε γιατί το όραμα αυτό είναι

απομίμηση ξένων προτύπων (ΚΚΕ, εξωκοινοβουλευτική αριστερά) και δε συγκινεί, αν δεν απωθεί, τον ελληνικό λαό, γι' αυτό το αποκρύπτουν. Κάποιες σωστές θέσεις, πχ. η αποχώρηση από την Ε.Ε., διατυπώθηκαν, για να δηλώσουν ιδεολογική ταυτότητα και όχι για να προβληθούν και να αναλυθούν ως αναγκαίοι, άμεσοι και εφικτοί στόχοι.

Η ψήφος στο ΑΣΚΕ

Αντιθέτως, το ΑΣΚΕ, χωρίς να αμφισβητεί την ανάγκη αντιμετώπισης των επιμέρους ζητημάτων, στάθηκε κυρίως (και όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο) στην ανάδειξη των αιτίων της σημερινής κατάστασης, υποστήριξε ότι απαιτείται μια εντελώς διαφορετική πολιτική σε όλους τους τομείς, έξω από τα όρια του σημερινού συστήματος, και περιέγραψε τις βασικές αρχές αυτής της πολιτικής (4πτυχο), γιατί κανένα σοβαρό πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί, πχ. η ανεργία, στα πλαίσια του σημερινού συστήματος.

Όσοι βρίσκονται κοντά στο ΑΣΚΕ πιστεύουν σε όλα αυτά. Όσοι το παρακολούθουν από μακριά ή το γνώρισαν πρόσφατα θεωρούν (με λίγες εξαιρέσεις) όλα αυτά πολύ μακρινά, χωρίς να αμφισβητούν τη σοβαρότητα και την ειλικρίνεια του ΑΣΚΕ. Τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα, όταν ένα τέτοιο όραμα εκφράζεται από ένα κόμμα που στις προηγούμενες εκλογές πήρε μόνο 2027 ψήφους. Άλλες φωνές ακόντηκαν πιο πειστικές, πχ. «ο ΣΥΝ μπορεί να μείνει έξω από τη Βουλή για μία ψήφο και αυτή να είναι η δική σου».

Με τα δεδομένα αυτά θεωρούμε ότι η ψήφος στο ΑΣΚΕ είναι η πιο δύσκολη ψήφος, γι' αυτό και οι περίπου 3200 ψήφοι που πήρε (εκκρεμόν ακόμη 20 τμήματα) θεωρούνται ένα καλό αποτέλεσμα, χωρίς βεβαίως να σημαίνουν κάποια υπέρβαση. Θεωρούμε τιμητικό ότι μέσα σ' αυτούς είναι και πολιτικές συλλογικότητες, με ιδιαίτερη ποιότητα και προσφορά.

Το εκλογικό αποτέλεσμα του ΑΣΚΕ πρέπει να συνεκτιμηθεί με τη δυσκολία αυτών των εκλογών. Κάποια μικρά κόμματα δεν πήραν καθόλου μέρος (η ΔΠΕ του Χαραλαμπίδη, οικολόγοι, ΑΚΕΠ) και η Δημοκρατική Αναγέννηση του Στ. Παπαθεμελή απορροφήθηκε από τη ΝΔ. Κάποια άλλα μείωσαν την εκλογική τους δύναμη στα 2/3, όπως το ΔΗΚΚΙ (που μετά τις εκλογές αυτοδιαλύθηκε) και ο Λεβέντης (ο οποίος, σημειωτέον, δταν αναγκάστηκε να πάρει θέση, υποστήριξε όλες τις βασικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, πχ. συμμετοχή στην Ε.Ε., σχέδιο Ανάν κλπ.).



Η προβολή των θέσεων του ΑΣΚΕ

Για πρώτη φορά τα μικρά εξωκοινοβούλευτικά κόμματα είχαν τη δυνατότητα να προβάλουν τόσο πολύ τις θέσεις τους μέσα από τα ΜΜΕ (ερμηνεία υπάρχει). Είχαμε 1 ώρα συνέντευξη στην ΕΤ-1, 45 λεπτά κάλυψη της πολιτικής συγκέντρωσης της Ηλιούπολης, 3 ημίωρες συνεντεύξεις στο HIGH, 5 λεπτά στα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια, συζητήσεις στο SEVEN και το ΤΗΛΕΦΩΣ, παρέμβαση στο δελτίο ειδήσεων του SKY και σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Όλα αυτά είχαν τα εξής θετικά αποτελέσματα:

A) Έκαναν γνωστότερο το ΑΣΚΕ και άλλα μικρά κόμματα.

B) Έδωσαν τη δυνατότητα στον κόσμο να συγκρίνει «το σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο του ΑΣΚΕ με τις άναρθρες κραυγές στα πάνελ των μεγάλων καναλιών», όπως είπε κάποιος φίλος.

Γ) Δημιουργούν ένα προηγούμενο και για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Το αρνητικό ήταν ότι καλλιέργησαν σε κάποιους από εμάς υπερβολική αισιοδοξία, ενώ αποδείχτηκε ότι η τηλεοπτική προβολή ήταν περισσότερο υποδομή για το μέλλον και λιγότερο άμεσα αξιοποιήσιμη εκλογικά.

Οι οργανωτικές δυνατότητες του ΑΣΚΕ

Αποδεικνύεται ότι το εκλογικό ποσοστό ενός κόμματος εξαρτάται πολύ από τις οργανωτικές του δυνατότητες. Το ΑΣΚΕ υστερεί σ' αυτό τον τομέα. Όμως το τελευταίο διμήνιο το ανθρώπινο δυναμικό του ΑΣΚΕ διπλασιάστηκε. Είναι η πρώτη φορά από το 1985 που το εκλογικό αποτέλεσμα εθνικών εκλογών δε στενοχωρεί τον κόσμο του ΑΣΚΕ. Αντιθέτως, τον ενθαρρύνει και μπορεί να συμβάλει σε επιπλέον αύξηση του δυναμικού τους επόμενους μήνες, καλύτερη λειτουργία και πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις στα πολιτικά πράγματα.

Τα οικονομικά του ΑΣΚΕ και οι ευρωεκλογές

Οι επόμενοι 2,5 μήνες θα είναι προεκλογική περίοδος για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Για τα κόμματα του συστήματος θα είναι άλλη μια ευκαιρία να φλυαρήσουν, αποσιωπώντας τις συνέπειες της συμμετοχής μας στην Ε.Ε.. Κάποια άλλα απλώς θα καταγγέλλουν την Ε.Ε. και θα προβάλλουν το σύνθημα «έξω από την Ε.Ε.», χωρίς πειστικά επιχειρήματα.

Το ΑΣΚΕ πιστεύει ότι η αποχώρηση από την Ε.Ε. είναι ένας εφικτός άμεσος στόχος, προϋπόθεση για να ανακόψουμε τις αρνητικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς, προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο και, μακροπρόθεσμα, προϋπόθεση για την επιβίωσή μας ως έθνους. Το ΑΣΚΕ έχει ένα πλούσιο έργο στο ζήτημα της σχέσης Ελλάδας-Ε.Ε., αλλά δεν το έχει

καταγράψει και δημοσιεύσει, παρά μόνο αποσπασματικά. Αποφασίσαμε να εκδώσουμε το ταχύτερο δυνατό και, πάντως, μέχρι τις αρχές Μάη το ΑΣΚΕ-4, με θέμα τη ανάγκη αποχώρησης της Ελλάδας από την Ε.Ε. και περίληψή του να βγει σε προκήρυξη και σε αφίσα.

Η συμμετοχή του ΑΣΚΕ στις ευρωεκλογές θα μας επέτρεπε να προβάλλουμε πιο αποτελεσματικά τις θέσεις μας σ' ένα ζήτημα που κανένα άλλο κόμμα δεν έχει τόσο καθαρό και τεκμηριωμένο λόγο. Η παρουσία μέσω των ΜΜΕ πιθανότατα θα επαναληφθεί, θα προσέθετε καλές εντυπώσεις και θα κατέγραφε το ΑΣΚΕ ως μια σταθερή και αξιόπιστη φωνή. Το εικλογικό αποτέλεσμα θα ήταν μάλλον καλό, αφού η ψήφος στις ευρωεκλογές είναι πιο ελεύθερη.

Το πρόβλημα, όμως, είναι οι περιορισμένες οικονομικές μας δυνατότητες. Οι εθνικές εκλογές μας κόστισαν περίπου 8 500 000 δρχ., από τις οποίες χρωστάμε περίπου 2 500 000. Πάντως, κι αν δεν καταφέρουμε να συμμετάσχουμε στις εκλογές, που το απενχόμαστε, την πολιτική μας δουλειά θα την κάνουμε, έστω και με περιορισμένα αποτελέσματα.

Ένα άλλο σοβαρότατο και επείγον ζήτημα, στο οποίο πρέπει να παρέμβουμε όσο και όπως μπορούμε, είναι οι μυστικές συζητήσεις των κυβερνήσεων Ελλάδας- Τουρκίας για το Άγιοτο και οι πιέσεις να κλείσουν μέσα στο 2004 όλα τα θέματά του ως πακέτο, παραχωρώντας σημαντικά κυριαρχικά μας δικαιώματα στην Τούρκια και το ΝΑΤΟ, δηλ. τις ΗΠΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Α.Σ.Κ.Ε. 9/3/04

Η κυβέρνηση της ΝΔ, ισχυρή με την εντολή που έλαβε την Κυριακή, θα μετατρέψει τις προεκλογικές της αφοριστολογίες σε μια πολιτική υποτέλειας χωρίς προσχήματα και χωρίς δρια, που θα θέτει σε κίνδυνο εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα και θα μεταφέρει στις πλάτες των πολιτών τα οικονομικά βάρη βασικών καταστροφικών επιλογών, της ένταξης στην ΕΕ και την ΟΝΕ και της ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων. Το **ΠΑΣΟΚ** θα προσποτείται την αντιπολίτευση, αλλά, αντί να ελέγχει και να συγκρατεί, θα ανέχεται και θα επιβραβεύει. Εναλλαγή ρόλων.

Το ΑΣΚΕ στον προεκλογικό του αγώνα προσπάθησε να αποδείξει ότι η Ελλάδα αξίζει και μπορεί να έχει μια καλύτερη τύχη, με μια άλλη πολιτική, ριζικά διαφορετική σε δύο τους τομείς. Η εικλογική μας δύναμη παραμένει μικρή, αλλά η αύξησή της κατά 60 % μας επιτρέπει να συνεχίσουμε ενισχυμένοι την προσπάθειά μας αυτή. Ευχαριστούμε τους πολίτες που μας τίμησαν με την υποστήριξή τους.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΚΕ

Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα του ΑΣΚΕ σ' όλες τις εκλογικές περιφέρειες στις εθνικές εκλογές του 2000 και του 2004. Λείπουν 20 τμήματα από τις περιφέρειες που έχουν αστερίσκο.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	B2000	B2004	*
Α ΑΘΗΝΑΣ	94	129	*
Β ΑΘΗΝΑΣ	245	446	*
ΑΤΤΙΚΗΣ	97	241	*
Α ΠΕΙΡΑΙΑ	41	60	*
Β ΠΕΙΡΑΙΑ	66	137	
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ	32	78	
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	19	36	
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	22	37	
ΑΡΤΑΣ	17	44	
ΑΧΑΙΑΣ	33	72	
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	38	58	
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	13	20	
ΔΡΑΜΑΣ	21	33	
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	42	41	
ΕΒΡΟΥ	52	71	
ΕΥΒΟΙΑΣ	45	69	
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	6	9	
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	8	15	
ΗΛΕΙΑΣ	29	41	
ΗΜΑΘΙΑΣ	34	37	
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	17	30	
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	23	19	
Α ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ	56	112	
Β ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ	37	36	
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	38	58	
ΚΑΒΑΛΑΣ	25	37	
ΚΑΡΑΙΤΣΑΣ	44	56	
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	11	18	
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	27	40	
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	13	26	
ΚΙΑΚΙΣ	18	40	
ΚΟΖΑΝΗΣ	29	28	
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	29	59	
ΚΥΚΛΑΔΩΝ	26	46	
ΛΑΚΩΝΙΑΣ	19	24	
ΛΑΡΙΣΑΣ	41	68	*
ΛΑΣΙΘΙΟΥ	18	28	
ΛΕΣΒΟΥ	28	47	
ΛΕΥΚΑΔΑΣ	2	5	
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	39	67	
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	22	42	
ΞΑΝΘΗΣ	80	84	
ΠΕΛΛΑΣ	30	60	
ΠΙΕΡΙΑΣ	32	32	
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15	21	
ΡΕΘΥΜΝΗΣ	13	12	
ΡΟΔΟΠΗΣ	76	72	
ΣΑΜΟΥ	68	62	
ΣΕΡΡΩΝ	26	60	
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	26	26	
ΦΩΙΤΙΔΑΣ	28	46	
ΦΛΩΡΙΝΑΣ	18	18	
ΦΩΚΙΔΑΣ	27	32	
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	27	49	
ΧΑΝΙΩΝ	29	34	
ΧΙΟΥ	16	12	
	2027	3180	

Το τρομοκρατικό χτύπημα στην Ισπανία και οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα

(συνέχεια από τη σελ. 1)

Η απάντηση τυπικά είναι δύσκολη, γιατί δεν υπάρχουν (και δεν είναι δυνατό να υπάρξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα) απτές αποδείξεις. Γίνεται, όμως, πολιτικά εύκολη ως εκτίμηση πολιτική, μια που οι σκοποί γίνονται ευδιάκριτοι, αν αναλογιστούμε ποιοι, πώς και γιατί εκμεταλλεύονται το χτύπημα αυτό, ποιοι δηλαδή (νομίζουν ότι) αφελούνται.

Εν πρώτοις η Αλ Κάιντα ήταν δημιούργημα των ΗΠΑ, αμέσως μετά την εισβολή των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν στα τέλη του 1979 και κανείς νοήμονας άνθρωπος δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι εξακολουθούν να την ελέγχουν, τουλάχιστο σε επίπεδο καθοδήγησης, όχι εν γνώσει βέβαια των αυτο-θυσιαζόμενων μελών της ή των διαφόρων κλάδων της.

Η κυβερνητική ομάδα των ΗΠΑ, μετά το λανσάρισμα του «τρομοκρατικού κινδύνου» ως όπλου για την επέκταση της κυριαρχίας της, βρίσκεται σε δύσκολη θέση εν όψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου και χρειαζόταν αναζωπύρωση της τρομοφοβίας και μέσα στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη, για να επανακτήσει το έδαφος που φαίνεται να χάνει.

Επέλεξε, λοιπόν, το ισπανικό έδαφος (με φιλική κυβέρνηση και υπηρεσίες), για να κινηθούν αποτελεσματικά οι εκτελεστές, πιστεύοντας ότι θα βοηθούσε ταυτόχρονα και τον Αθνάρ να νικήσει πιο άνετα τις εκλογές, άλλο αν ο Αθνάρ αιφνιδιάστηκε και κατηγόρησε τους Βάσκους για το χτύπημα, κάτι που τον γελοιοποίησε.

Ο στόχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ δεν επιτεύχθηκε, τουλάχιστον στην Ισπανία, και μάλιστα έγινε μπούμεραγκ. Ενδεχομένως να απέδωσε στην αμερικανική κοινή γνώμη, αλλά οπωδήποτε ο Μπους εκμεταλλεύτηκε το γεγονός για παράπλευρες πιέσεις, ώστε πιο εύκολα οι κάποιοι ατίθασοι να αποδεχτούν τις ρυθμίσεις που θεσμοθετούν οι κυβερνήσεις τους, σύμφωνες με τις επιταγές της Ουάσινγκτον.

NATO και Τουρκία θα προστατεύουν την Ελλάδα!

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στη χώρα μας. Είχε ήδη δρομολογηθεί αμερικανικός κατακλυσμός, κατά παράβαση του Συντάγματος, εδώ με χλιάδες πράκτορες, ακόμη και του Ισραήλ, αλλά ήθελαν να φέρουν και το NATO και τους Τούρκους επίσημα στον εναέριο και το θαλάσσιο χώρο. Και το ακόμη χειρότερο, κατά παράβαση κάθε διεθνούς δικαίου, αποκτά το NATO δικαίωμα νηοψίας σε κάθε πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο!

Έτσι διευκολύνθηκε ο Καραμανλής να καλέσει επίσημα το NATO να μας παράσχει ασφάλεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και μάλιστα ως πρώτη κυβερνητική ενέργεια!

Δυστυχώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες εξελίσσονται σε μεγαλύτερη καταστροφή για τη χώρα μας από όσο και οι πιο σφοδροί επικριτές τους μπορούσαμε να φανταστούμε.

ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ Η ΕΕ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΤΗΣΕΙΣ

Από τον Ιούνιο του 2003 η Κομισιόν, εκφράζοντας τις θέσεις των βορείων χωρών της ΕΕ, έχει προτείνει να γίνουν περικοπές στις κοινοτικές επιδοτήσεις στα τρία βασικά μεσογειακά προϊόντα (βαμβάκι, καπνό, λάδι), που είναι οι πιο σημαντικές καλλιέργειες της χώρας μας. Οι μειώσεις αυτές ανέρχονται σε 6,4% για το βαμβάκι και σε 2,8% για τα δύο άλλα προϊόντα. Προβλέπουν επίσης αποσύνδεση της επιδότησης από την παραγωγή και σύνδεση της με την εισοδηματική ενίσχυση των παραγωγών. Δηλ. μπορεί να μην παράγεται ούτε ένα κιλό προϊόντος, αλλά να επιδοτείται αυτός που κατέχει αγροτική γη ή δηλώνει αγρότης. Επίσης η Κομισιόν ζητά επαναδιαπραγμάτευση το 2009 για τα μεσογειακά προϊόντα, ώστε να γίνουν νέες περικοπές.

Εν τω μεταξύ οι βόρειες χώρες της ΕΕ είχαν συμφωνήσει για τις επιδοτήσεις των δικών τους αγροτικών προϊόντων (κτηνοτροφικά, γαλακτοκομικά, δημητριακά κ.λ.π) επίσης στη βάση της εισοδηματικής ενίσχυσης των αγροτών και όχι των προϊόντων. Η εφαρμογή των μέτρων για τις βόρειες χώρες αρχίζει το 2007, ενώ για τα μεσογειακά η εφαρμογή προβλέπεται άμεση.

Οι Υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ τον Ιούνιο του 2003 ανέβαλαν τη λήψη απόφασης για την αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τα μεσογειακά προϊόντα, πρωτοστατούντος του Ελληνα Υπουργού Γεωργίας, που κατείχε, τότε, την προεδρία, επειδή προφανώς ενόψει των εκλογών ήθελε ν' αποφύγει την αγανάκτηση των αγροτών (που ήταν ήδη αγανακτισμένοι).

Η σταδιακή κατάργηση της ΚΑΠ οφείλεται κυρίως στις πιέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), δηλ. των ΗΠΑ, που στο όνομα της ανταγωνιστικότητας ζητά να μην επιδοτούνται οι τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ειδικά για τα μεσογειακά προϊόντα η περικοπή της επιδότησης και κατ' επέκταση η μείωση της παραγωγής γίνεται για δύο λόγους:

- Να μπορούν οι βόρειες χώρες της ΕΕ να τα εισάγουν από τρίτες χώρες για να πουλάνε σ' αυτές τα βιομηχανικά τους προϊόντα. (Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΕ παράγει μόνο το 2,6% της παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού, ενώ παράλληλα αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα καλύπτοντας το 48% των αναγκών της με αδαμσμολόγητες εισαγωγές από τρίτες χώρες.)

- Να αναδιανεμηθούν τα κονδύλια υπέρ των 10 νέων χωρών, εκ των οποίων ορισμένες έχουν υψηλό ποσοστό αγροτικού πληθυσμού.

Ο αγροτικός τομέας είναι στρατηγικός για κάθε χώρα, επειδή αφορά τη διατροφή και την επιβίωση της κοινωνίας. Όμως οι ελληνικές κυβερνήσεις, πειθήνιες στην ΕΕ, τον έχουν εγκαταλείψει. Οι αγρότες και η συνδικαλιστική τους ηγεσία, αντί να αιτιώνται και να ψηφίζουν τα κυβερνητικά κόμματα, ν' αναζητήσουν τα πραγματικά αίτια, που οδηγούν στη συρρίκνωσή τους.

Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΑΠΕΛΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Την ώρα που ο ΟΗΕ συζητούσε για το μέλλον της περιοχής οι αλβανόφωνοι Κοσοβάροι, με την υποκίνηση και στήριξη των Αμερικανών (και της Αλβανίας), εξαπέλυσαν νέο κόμμα βίας, ώστε να εκδιώξουν και τους εναπομείναντες 100 000 Σέρβους, εγκλωβισμένους σε θύλακες, και να καταστρέψουν τις εκκλησίες και τα μοναστήρια τους, μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Από το 1999 έχουν εκδιώξει όλους 200 000 Σέρβους, που ζουν ως πρόσφυγες στη Σερβία κάτω από άθλιες συνθήκες.

Τελικός στόχος τους είναι η περαιτέρω συρρίκνωση της Σερβίας, με την επίσημη απόσπαση της κοιτίδας τους, του Κοσόβου, ή του μεγαλύτερου μέρους του και η δημιουργία άλλου ενός κρατιδίου, που να το ελέγχουν πλήρως. Κάποιοι Αλβανοί, βεβαίως, ονειρεύονται και τη Μεγάλη Αλβανία.

Η ελληνική πολιτική ηγεσία, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, αντί να αντιδρούν στα αμερικανικά σχέδια, που μετά τη Σερβία έχουν στόχο την Ελλάδα, τα ανέχονται και τα βοήθουν:

- Αντί να απαιτούν την απομάκρυνση των αμερικανικών και των άλλων ξένων στρατευμάτων, προσφέρουν 2 τάγματα πεζικού, που εξευτελίστηκαν μάλιστα, αφού δεν έσωσαν τις 3 εκκλησίες που δήθεν προστάτευαν, αλλά ζήτησαν και τη βοήθεια των Αμερικανών, για να γλυτώσουν από τους Αλβανούς!
- Δε διαμαρτυρήθηκαν καθόλου για τις διώξεις κατά των Σέρβων.
- Δε διαμαρτυρήθηκαν για την προβολή μέσω του αλβανικού τύπου απαιτήσεων οργανώσεων «για την απελευθέρωση της Τσαμουριάς».

Η Ελλάδα πρέπει επειγόντως να αποκτήσει ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική, πριν είναι αργά.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Ν.Δ.

Η Ν.Δ. θα ακολουθήσει, φυσικά, την ίδια σε γενικές γραμμές πολιτική με το ΠΑΣΟΚ σε όλους τους τομείς, και δεν το κρύβει, σύμφωνη με τις ντιρεκτίβες της Ε.Ε. και τις διαταγές των ΗΠΑ. Της απομένει να διαχειριστεί (όχι να λύσει) τα προβλήματα με τρόπους και ύφος κάπως διαφορετικούς, ώστε να μην προκαλέσει αμέσως τη γενική κατακραυγή.

Ως όπλα της έχει την αποτρόπαια εικόνα της προηγούμενης κυβέρνησης, το παράδειγμα προς αποφυγήν της διακυβέρνησης '90-93, την απουσία του Μητσοτάκη και την παρουσία του Γιωργάκη ως αντιπάλου.

Δυστυχώς γι' αυτήν όμως έχει και εκατομμύρια οπαδών, που δε θα μείνουν ικανοποιημένοι μόνο από τη νίκη της «ομάδας τους», αλλά θα ζητούν και βελτίωση της ζωής τους, τουλάχιστον. Τι θα συμβεί, όταν συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να περιμένουν τίποτα καλό απ' αυτούς που ψήφισαν; Όταν, μάλιστα, δουν ότι ούτε καν οι πρωταγωνιστές των σκανδάλων τιμωρήθηκαν και πως η διαφθορά τώρα δικαιώνεται; Θα στραφούν στην απελπισία τους στον Καρατζαφάρη (έτοιμη ανάδυνη διέξοδος) ή θα καταλήξουν σε άλλα, δυσάρεστα για το κατεστημένο, συμπεράσματα και συνακόλουθες πολιτικές στάσεις και επιλογές;

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑ

Η εκλογική ήττα του ΠΑΣΟΚ, που σημειωτέον δεν ήταν τόσο μεγάλη, το αποστερεί από τη μόνη συνεκτική δύναμη που διέθετε την τελευταία δεκαετία, αυτήν της νομής της εξουσίας. Στο βωμό της διατήρησής της άλλωστε επεχείρησε το απονενοημένο διάβημα τεχνητού ενθουσιασμού με την εκλογή του Γιωργάκη ως αρχηγού, προσθέτοντας άλλο ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα, της απαλλαγής απ' αυτόν, που το τέλος των ιαχών αποκαλύπτει την πλήρη ανεπάρκειά του.

Πώς θα συγκρατήσει τώρα τους οπαδούς του; Η εξουσία έφυγε, η ιδεολογία είχε ήδη λογίδωρηθεί και εξοβελιστεί εδώ και χρόνια. Ακόμη και το όνομα και τα σύμβολα απειλούνται.

Είναι αλήθεια ότι η ελπίδα όσων πραγματικά ηγούνται του ΠΑΣΟΚ δε στερείται βάσεως. Πιστεύοντας ότι η διαστροφή της προσωπικότητας των μελών και των ενθέρμων οπαδών έφτασε σε τέτοιο βάθος, ώστε να αποκλείεται η ανάνηψη, έστω και μόνο από τη ντροπή της αναγνώρισης του καταντήματος στο οποίο οδηγήθηκαν. Αν μάλιστα, λένε, τους επισείουν συνεχώς την προσδοκία της επανόδου στην εξουσία, θα τους κρατήσουν πιο εύκολα.

Όμως οι πολιτικές και κοινωνικές αφετηρίες και αναφορές μεγάλου μέρους των μελών και οπαδών του, η αμείλικτη πραγματικότητα που θα

ορθώνεται μπροστά τους σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα της Ε.Ε., η απογοήτευση από τις διαμάχες που θα ξεσπάσουν αμέσως μετά τις ευρωεκλογές ανάμεσα στις αλληλομισούμενες φατρίες θα οδηγήσουν τα μέλη αυτά και τους οπαδούς αυτούς σε ψυχραμότερες, λογικότερες και, ίσως, επανορθωτικές σκέψεις και αποφάσεις.

KKE - ΣΥΝ - ΔΗΚΚΙ

Το ΚΚΕ και ο ΣΥΝ δείχνουν να εμμένουν στην προεκλογική γραμμή τους, μια που εξασφάλισε ενίσχυση και επιβίωση, αντίστοιχα. Ισως, όμως, ανακύψουν προβλήματα από την αδιέξοδη ως προς τις προοπτικές πορεία, λόγω των γνωστών εγγενών αιτίων του πρώτου και των επερόκλιτων συμμαχών και έλλειψης εμφανούς και αποτελεσματικώς διακριτής γραμμής του δεύτερου.

Για το ΔΗΚΚΙ, απορίες προκαλεί η προτεινόμενη από τον πρόεδρό του αυτοδιάλυση, παρά την εξασφάλιση της αξιοπρέπειάς του, όπως, ορθώς, δήλωσε ο ίδιος. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην είναι το πρώτο βήμα για άλλες επιλογές, πχ. επάνοδο στο ΠΑΣΟΚ, που θα προσθέσει άλλη μια απογοήτευση στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, μετά τη συνεργασία του Παπαθεμελή με τη Ν.Δ..

Έγκλημα και τιμωρία (;) στην Παλαιστίνη

Στις 21 του Μάρτη ο χασάπης των στρατοπέδων Σάμπρα και Σατίλα, ο δολοφόνος χιλιάδων γυναικών και παιδιών, ο άρχιτρομοκράτης Σαρόν, με την υποστήριξη και τη δημόσια επιδοκιμασία των ΗΠΑ, δολοφόνησε όνανδρα έναν από τους πνευματικούς ηγέτες των Παλαιστινίων και ιδρυτή της Χαμάς, το Σεΐχη Αχμέντ Γιασίν. Έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε για την ελευθερία του λαού του, που ενέπνευσε και θα συνεχίσει να εμπνέει τους μαχητές της Παλαιστίνης, ένα σύμβιολο αξιοπρέπειας, πατριωτισμού και ελευθερίας.

Η Ε.Ε. αρκέστηκε σε φραστική μόνο καταδίκη, αποδεχόμενη ουσιαστικά ότι ο αγώνας ενός λαού για την ελευθερία του είναι τρομοκρατία. Ο νέος πρωθυπουργός μας, αρνούμενος να δυσαρεστήσει τους μεγάλους προστάτες του, δεν κατεδίκασε επίσημα και απερίφραστα τη στυγή εκτέλεση, δεν έστειλε μήνυμα συμπαράστασης και συμπάθειας στον παλαιστινιακό λαό, δύος έπρεπε, εκφράζοντας τα αυθόρμητα αισθήματα των Ελλήνων.

100 000 Παλαιστίνιοι μαχητές ορκίστηκαν εκδίκηση. Η αγανάκτηση και η απόγνωση είναι ποτάμι γεμάτο δάκρυα και αίμα. Δυστυχώς, τα ποτάμια δε γυρίζουν πίσω. Αυτοί που σπέρνουν ανέμους θερίζουν θύνελλες.