

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

“Ο Ευρωπαίος έχει σταθεί ικανός να γίνει άνθρωπος μόνο μέσω της δημιουργίας δούλων και τεράτων”
(Zan Πολ Σαρτρ)



Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις
(Κωνσταντίνος Καβάφης)

αρχές ΓΕΝΑΡΗ 2015

Α.Σ.Κ.Ε.

Η φοβία να μετατραπεί σε αγώνα για να κερδίσουμε ξανά τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας

Οι εκλογές, στα «χρόνια της χολέρας», διεξάγονται σε κλίμα πρωτοφανών εκβιασμών, παραπληροφόρησης και αμετροπέπιας, εκατέρωθεν, που πόρρω απέχουν από τα πραγματικά προβλήματα, τα συμφέροντα της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό επικρατούν πολιτικές δυνάμεις που δεν αμφισβητούν ή υποστηρίζουν την Ε.Ε. και οι περισσότερες θεωρούν το ευρώ ως εθνικό μας νόμισμα.

Μας θέλουν οι «εταίροι» «πειραματόζωο» εσαεί, για να εφαρμόσουν απερίσπαστοι τα σχέδια τους, που ήδη άρχισαν να εφαρμόζουν και σε άλλους λαούς.

Να παραμείνουμε στην Ε.Ε. και στο ευρώ, για να μας εξαθλιώσουν με διαρκή μνημόνια, κρυφά ή φανερά, να μας αρπάξουν τα σπίτια και τη γη μας, να μας φτάσουν στα όρια της πείνας, να μας φορτώσουν με εκατομμύρια λαθρομετανάστες, να λεηλατήσουν τον τον ορυκτό μας πλούτο, να καταστήσουν τη χώρα αποικία τους και τους Ελληνες οιονεί σκλάβους και μετανάστες, προσκυνημένους.

«Τα μικρά κράτη πρέπει να εκλείψουν. Θα θεωρούνται στο μέλλον ως οι νέες αποικίες μας. Θα χρειαστούμε τους λαούς των μικρών κρατών, για να εργάζονται στις αποικίες μας, αλλά ως έθνη πρέπει να εκλείψουν». Αδόλφος Χίτλερ
«Απομνημονεύματα Χάιντς Λίνγκε σωματοφύλακα του Χίτλερ»

Η επιλογή της χώρας ως πειραματόζωου έγινε, επειδή, δυστυχώς για τον ελληνικό λαό, διαθέτει την πιο υποταγμένη και πειθήνια στους ξένους πολιτική ελίτ.

Το δυστύχημα της χώρας είναι ότι μέσα σ' αυτό το καθεστώς της νέας κατοχής ευτελίστηκαν οι θεσμοί της Δημοκρατίας για να υπηρετήσουν τις εντολές των δανειστών-«εταίρων». Η Βουλή που διαλύθηκε νομιμοποιούσε τα μνημονιακά μέτρα καταστρατηγώντας

Μακάρι οι επερχόμενες εκλογές...

Η αντίθεση μνημονιακών-αντιμνημονιακών ξεθώριασε.

Εγινε πλέον σαφές ότι παραμονή στην Ε.Ε.-ευρώ, το άντρο των νεοφιλελεύθερων, που μαζί με τις ΗΠΑ οραματίζονται τις κοινωνίες των ολίγων εκλεκτών, με τους υπόλοιπους να είναι τα «σκουπίδια της ευημερίας» τους, σημαίνει διαρκή λιτότητα με κρυφά ή φανερά μνημόνια, διάλυση κάθε δημόσιου εθνικού θεσμού που θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στα σχέδια τους. Οποιος ισχυρίζεται το αντίθετο είτε αυταπατάται είτε κοροϊδεύει.

Όλοι οι πρωταγωνιστές των επερχόμενων εκλογών υποστηρίζουν έμμεσα ή άμεσα την παραμονή στην Ε.Ε και το ευρώ χωρίς, φυσικά ποτέ να κάνουν τον κόπο να το εξηγήσουν, παρά μόνο με εσχατολογίες.

Οι «μεταμνημονιακοί» ευρωπαϊστές

Η ΝΑ

Ο Σαμαράς, αφού οι αμερικάνοι τον έστειλαν στα νύχια της Μέρκελ, έδειξε πολύ λίγος και αφελής ως ηγέτης. Δεν είχε το ανάστημα ν' αντισταθεί στην τρόικα και να προκηρύξει νωρίτερα εκλογές, που τον εξευτέλισε ζητώντας του «τον ουρανό με τ' άστρα» και τον «έσυρε» στις εκλογές μέσα στο καταχείμωνο, αφού απέτυχε να βρεί τους 180, απέτυχε να διαλύσει τους ΑΝ.ΕΛ και να επωφεληθεί από τις μωροφιλοδοξίες του τέως κόμματος Κουβέλη. Μόνη του παρηγοριά η «εξαφάνιση» του Καρατζαφέρη και η

Σύνταγμα και λαϊκή εντολή. Τις «δημοσκοπήσεις» τις έχουν αναγορεύσει σε θεσμικό παράγοντα, με τις οποίες ανεβοκατεβαίνουν και «νομιμοποιούνται» κόμματα, πολιτικά κατασκευάσματα και επιχειρήματα βολικά γι' αυτό το καθεστώς, για να αποφεύγουν την άμεση έκφραση της λαϊκής βούλησης, που τη φοβούνται όπως ο διάολος το λιβάνι.

Ο τότε πρόεδρος των Γερμανών Βιομηχάνων Χανς Όλαφ Χένκελ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Monde στις 31/5/1999.

«Η Ευρώπη είναι σήμερα πολύτιμη, επειδή πειθαναγκάζει σε ιδιωτικοποιήσεις και φιλελευθεροποίηση, που καμιά εθνική κυβέρνηση δε θα ήταν σε θέση ούτε καν να ονειρευτεί. Διότι οι κυβερνήσεις, ακόμη και δεξιότερες από αυτήν του κ. Κολ, διατηρούν εναισθησίες, έστω και για ψηφοθηρικούς λόγους. Κύρια ενεργητική συνέπεια του ευρώ είναι ότι εγκαθιστά επ' άπειρον λιτότητα εισοδημάτων των εργαζομένων στην Ευρώπη. Καμιά εθνική κυβέρνηση δε θα μπορούσε να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα.»

Φαίνεται πως έχουν τρομοκρατήσει πολλούς, που φοβούνται πως θα χάσουν κι' αυτά τα λίγα που έχουν, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι θα τους τα αρπάξουν έτσι κι αλλιώς, όσο η χώρα βρίσκεται στην κατοχή τους.

Κι όμως στο χέρι μας είναι ν' αλλάξουμε τη μοίρα μας. Τα μνημόνια, η Ε.Ε., το ευρώ, η φτώχεια, η δυστυχία και η δημογραφική κατάρρευση που μας επιβάλλουν δεν είναι ούτε θεϊκή εντολή ούτε ουράνια μηχανική. Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα, με αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό, χωρίς «προστάτες» και «εταίρους», να τ' ανατρέψουμε όλα αυτά, αν το πιστέψουμε, αν στηριχθούμε στις δυνάμεις μας, αν το αποφασίσουμε και δράσουμε συλλογικά.

καθίζηση της «Χρυσής Αυγής» με τη βοήθεια νεόκοπων «συγκροτημάτων». Όμως οι ψηφοφόροι τους δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα στραφούν στη ΝΔ, που μετατράπηκε υπο την ηγεσία του σ' ένα ακραίο δεξιό νεοφιλεύθερο αυταρχικό κόμμα, που τσάκισε τη μεσαία τάξη, άλλοτε στυλοβάτη και αιμοδότη του κόμματός του, όταν σ' αυτό επικρατούσε η λαϊκή δεξιά. Οντας ο ίδιος ιδεοληπτικά νεοφιλεύθερος αποδέχεται πλήρως την εξάρτηση και τα μνημόνια, που ευνοούν ξένους και μεγαλοαστούς, και έχει επισύρει αντιθέσεις, αγανάκτηση και οργή. Η αναφορά του στο έθνος και στα εθνικά συμφέροντα είναι ουσιαστικά υποκριτική, επειδή, όταν διαλύεις την ελληνική κοινωνία, υπονομεύεις το εθνικό φρόνημα. Αλλωστε, καμμία από τις μεγαλοστομίες του για ΑΟΖ και άλλα εθνικά θέματα δεν υλοποίησε, δεχόμενος για Υπουργό Εξωτερικών το ... Βενιζέλο. Η πορεία του προς το πολιτικό του τέλος έχει αρχίσει.

Η κατάργηση του εθνικού νομίσματος και η καθιέρωση του ΕΥΡΩ αφαιρεί και τυπικά το δικαίωμα στη χώρα μας να έχει εθνική οικονομία προς όφελος του ελληνικού λαού. Θα αποφασίζει η ΕΚΤ και το διευθυντήριο της κοινότητας.

Οι συνέπειες θα γίνουν σύντομα ορατές: Συρρίκνωση της εναπομείνουσας ελληνικής παραγωγής, αύξηση τιμών, ελλειμμάτων, δημόσιου χρέους, δανεισμού, φορολογίας και ανεργίας καθώς και μείωση πραγματικών μισθών και κοινωνικών δαπανών.

Η διαφαινόμενη πλέον, λόγω ΟΝΕ, δυσκολία πληρωμής των υποχρεώσεων του δημοσίου μας φέρνει πιο κόντα στην τύχη της Αργεντινής.

Ανακοίνωση του ΑΣΚΕ 28/12/2001

Το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου

Το εν πολλαίς αμαρτίες κόμμα, που η μόνη του ιδεολογία είναι η εξουσία, είναι ήδη χαμένο. Ομως, προς δυστυχίαν του μεγαλομανούς αρχηγού του που είναι πάντα «πρόθυμος», ο ΓΑΠ ανέλαβε να τον εξευτελίσει πλήρως. Έτσι η περιβόητη ΔΗμοκρατική ΠΑΡάταξη που οραματιζόταν, μετά την αποτυχία της «Ελιάς», ματαιώνεται οριστικά. Είναι, λοιπόν, ο Βενιζέλος, τελειωμένος, παρά τη βοήθεια των άσπονδων φίλων του, όπως του Σκανδαλίδη (!) και του Λοβέρδου(!!), που φοβούνται κι' αυτοί ότι θα μείνουν εκτός Βουλής και εξουσίας. Μέχρι και ο Λαλιώτης(!!!), που θέλει να μένει στην αφάνεια για μην θυμηθούν κάποιοι τα «κατόρθωμάτα» του, βγήκε υπέρ της «ενότητας».

Ο ΓΑΠ

Οιαμερικανικοί κύκλοι που, προφανώς, νεκραναστήσαν το ΓΑΠ, φιλοδοξούν ότι θα κόψει πασοκικούς ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ, ώστε μην έχει αυτοδύναμία ή ακόμη και να χάσει τις εκλογές; Ή κάτι άλλο; Βέβαια λόγω της γνωστής αδυναμίας του «τη δουλειά» ανέλαβε ο Νίκος και οι κηπουροί του. Τώρα γιατί διάλεξαν αυτόν τον απαξιωμένο, μονίμως απόντα και ολιγόμυαλο, δεν μπορεί να εξηγηθεί. Είναι πιθανό όμως να προκαλέσουν αλλού «παράπλευρες» απώλειες...

Όσο γι' αυτό το κατασκευάσμα καναλιών, εργολάβων και ξένων χρηματοδοτών του κ. Σταύρου,

που αλλάζει καθημερινά θέσεις ως πολιτικός χαμαιλέον, προσπαθούν να το βγάλουν τρίτο κόμμα και να του προσφέρουν την αντιπροεδρία(!). Τώρα ο μεγαλομανής κ. Σταύρος με το ...Λυκούδη και τον ...Ψαριανό απέκτησε «την Αριστερά που θέλει», με το συνεργάτη του ΓΑΠ Βαλλιανάτο «πολυχρωμία» και με το Σκυλακάκη της «Δράσης» (και της Ντόρας) ακραίο νεοφιλελευθερισμό. Σε άλλα χρόνια αυτά θα ήταν αρμοδιότητα μόνο των γελοιογράφων και επιθεωρησιογράφων. Δεν προβλέπεται μετεκλογικά να μακροημερεύσει και το σύστημα θα είναι υποχρεωμένο να βγάλει κι άλλους τέτοιους λαγούς απ' το καπέλο.

Οι «μετααντιμνημονιακοί» ευρωπαϊστές

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Υποχρεώνεται πλέον να «σώσει» τη χώρα και τα μεγαλοστελέχη του, μεταξύ των οποίων και ο Τσίπρας, ήδη κατέχονται από την αλαζονεία επικείμενης εξουσίας. Η μικρή διαφορά στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ είναι «απορίας άξιον», όσο κι αν αυτές οι δημοσκοπήσεις λειτουργούν ως μέσα χειραγώγησης. Δεν τους εμπιστεύεται ο κόσμος, επειδή βλέπει την πολυγλωσσία και το αλαλούμ, τις θέσεις ή την απόκρυψη θέσεων για λαθρομετανάστες και εθνικά θέματα, τα διεφθαρμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τις συχνές επαφές Τσίπρα και μεγαλοστελεχών με αμερικανούς και γερμανοευρωπαίους αξιωματούχους καθώς και με εγχώριους μεγαλοαστούς.

ΤΟ ΑΣΚΕ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Δεν είναι εύκολο για το ΑΣΚΕ, για λόγους οικονομικούς, να παίρνει πάντα μέρος στις εκλογές. Στηρίζεται μόνο από τα μέλη και τους φίλους του, χωρίς ποτέ, φυσικά, να πάρει ούτε δραχμή ή ευρώ κρατικό χρήμα ή τραπεζικό δάνειο. Γι' αυτό το λόγο αδυνατεί να πάρει μέρος στις επερχόμενες εκλογές κάτι για το οποίο δεν ευθυνόμαστε μόνο εμείς...

Δυστυχώς αυτές οι εκλογές δεν αναμένεται ότι θα φέρουν καμιά ουσιαστική λύση. Θα είναι όμως ένα βήμα προς τη μελλοντική λύση. Η πορεία θα είναι, αναγκαστικά, μακρά, γιατί εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Απαιτείται επιλογή ανάμεσα στην αποδοχή της κατοχής και διάλυσης της Ελλάδας και της ελληνικής κοινωνίας και στην απόφαση αγώνα για ΕΘΝΙΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ



ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)
Τζωρτζ 12, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 10677, τηλ.: 210-3822315, fax: 210-3819887, ιστοσελίδα www.aske.gr

Τίποτα δεν πείθει ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα συγκρουστεί με τα αρπακτικά της τρόικας και ότι δε θα συνεχίσει την ίδια πορεία στην οικονομία με τον μανδύα της νωπής εντολής και της «παραλαβής χάους και καμμένης γης». Μακάρι να διαψευσθούμε.

Για να τελειώνουμε μια και καλή με αυτή την ανόητη και επικίνδυνη συζήτηση, εθνικό μας νόμισμα είναι το ευρώ. Είτε θέλουμε, είτε δεν θέλουμε... Το κόστος διάσωσης του λαού και της χώρας είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της διάλυσης του ευρώ ή εξόδου μιας χώρας από την ευρωζώνη, που θα είναι ανυπολόγιστο»
Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ («Καθημερινή» 25-1-2013)

Παρ' όλα αυτά η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν αντέχει άλλο την εξαθλίωση, τον εξανδραποδισμό και την έλλειψη στοιχειώδους εθνικής αξιοπρέπειας, που επιβάλλουν οι δανειστές-«εταίροι» μας, μέσω της δουλοπρεπούς συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό είναι πιθανό ότι θα αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις επικείμενες εκλογές.

ΟΙΑΝ.ΕΛ.

Κατόρθωσαν να μην τους διαλύσει ο Σαμαράς, παρά τις φαιδρότητες και παλινωδίες τους, κι αυτό είναι επιτυχία τους. Κόμμα της λαϊκής δεξιάς με πατριωτικό και αντικατοχικό λόγο αλλά ταυτόχρονα ευρωπαϊστές παρά τις αμερικάνικες «προτιμήσεις» του προέδρου τους. Παλεύουν για την εκλογική τους επιβίωση.

Οι «μετααντιμνημονιακοί» αντιευρωπαϊστές

ΤΟ ΚΚΕ

Η ηγεσία του έχει επιλέξει τον πλήρη απομονωτισμό από την κοινωνία «αναμένοντας» εξ ουρανού τη «λαϊκή εξουσία», δηλ. την «ανάθεση» της εξουσίας στο ΚΚΕ. Έτσι βοηθά και προσδίδει δημοκρατική νομιμοποίηση σ' αυτό το καθεστώς κι όταν κινδυνεύει το στηρίζει, παρά το φραστικό αντιευρωπαϊσμό του. «**Η λύση έξω από το ευρώ και δραχμή στις παρούσες συνθήκες είναι καταστροφική**» (Παπαρήγα 30-5-2011 στον ΑΝΤ1). Διασπά τις λαϊκές κινητοποιήσεις και απομακρύνει την ελπίδα για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τη νέα κατοχή. Στην πράξη δηλ. δεν προτείνει τίποτα σ' ένα λαό που υποφέρει και στρέφεται απελπισμένος προς το ΣΥΡΙΖΑ, εναντίον του οποίου καταφέρεται επειδή χάνει ψήφους. Αυτοτιμωρείται.

Υπάρχουν και εκείνοι (Μ.Λ., ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.λπ.) που σωστά και σταθερά προτείνουν αποδέσμευση από Ε.Ε. και διακρίνονται στους κοινωνικούς αγώνες, όμως όντας προσκολλημένοι στις εκδοχές Λένιν, Στάλιν, Μάο, Τρότσκι ελάχιστα αναφέρονται στα ιδιαίτερα γνωρίσματα της χώρας μας, τα προβλήματα και τις λύσεις τους.

Τη Χρυσή Αυγή το σύστημα την προώθησε το 2012 για να αποκρυσταλλώσει το αίτημα για απελευθέρωση από τη νέα κατοχή και να προβάλλεται το παραπλανητικό φασισμός ή δημοκρατία, όσο η συγκυβέρνηση τσάκιζε με τα μνημόνια τον ελληνικό λαό. Τώρα πλέον δεν τη χρειάζονται και την αντιμετωπίζουν γι' αυτό που πραγματικά είναι.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, πρώτο βήμα της οποίας είναι απελευθέρωση από την Ε.Ε. (και το ΕΥΡΩ της). Σ' αυτές τις εκλογές θα πρέπει να υποστηριχθούν πολιτικές δυνάμεις ή και πρόσωπα που προσεγγίζουν σ' αυτήν την αντίληψη. Αποχή, λευκό ή άκυρο σημαίνει έμμεση αποδοχή της κατοχής. Και, προς θεού, όχι εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Καργόπουλος Νίκος
Καρναβάς Θεωδωρής
Λαουρδέκης Γιώργος
Λεοντόπουλος Νίκος
Μπινίκου Πόπη
Παλαδινός Δημήτρης
Στενός Σήφης
Αναπληρ. μέλη
Κοσμάς Γιάννης
Ορφανιώτης Πάρης