

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Σαν θα 'ρθει η ώρα της πορείας
πολλοί δεν ξέρουν
πως επικεφαλής βαδίζει ο εχθρός τους.
Εκείνος που για τον εχθρό μιλάει
είναι ο ίδιος τους ο εχθρός.»
(Μπέρολντ Μπρεχτ)



«Κι ήθελε πολύ φως ακόμη να ξημερώσει,
όμως εγώ δεν παραδέχθηκα την ήττα.
Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τιμαλφή έπρεπε να σώσω,
πόσες φωλιές να συντηρήσω μέσα στις φλόγες.»
(Μανώλης Αναγνωστάκης)

MΑΡΤΙΟΣ 2013

Α.Σ.Κ.Ε.

Η Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια κατάσταση που σε βασικές της πτυχές (εθνική κυριαρχία, φτώχεια) θυμίζει τη φρικιαστική πρώτη γερμανική κατοχή πριν από 70 χρόνια. Μόνον οι ελάχιστοι, που επωφελούνται από την κατοχή (όπως και τότε), τη δοξολογούν και συνεργάζονται μ' αυτήν, εμφανιζόμενοι ως εκπρόσωποι όλων μας.

Βρισκόμαστε κάτω από διασταυρούμενα πυρά. Από τη μια οι «αγορές», οι τραπεζίτες και οι χρηματιστές, η Γερμανία με τη γερμανική Ε.Ε., τους γκαουλάιτέρ της (Ράιχενμπαχ, Φούχτελ) και τα εδώ όργανά της (Παπαδήμος, Στουρνάρας κ.λπ.) συστηματικά, τμηματικά και βαθμιαία, μας εξοντώνουν οικονομικά και κοινωνικά.

Από την άλλη οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, αφού καταβάρθρωσαν την Ελλάδα με τον υποτακτικό τους Γιωργάκη («Τιτανικός», «διεφθαρμένη χώρα» κ.λπ.), για να εξασθενίσουν το ευρώ υπέρ του δολαρίου, πραγματοποιούν, μέσω «διανοουμένων» τύπου Ρεπούση και Ν. Θεοδωρίδη, το όραμα του Κίσιγκερ: «Ο ελληνικός λαός είναι ατίθασος και γι' αυτό πρέπει να τον πλήξουμε στις πολιτιστικές του ρίζες. Τότε ίσως συνεισθεί [...] για να μη μας παρενοχλεί [...] σε όλη αυτή τη νευραλγική περιοχή ...».

Και επιπλέον **βυσοδομούν κατά της ακεραιότητας της πατρίδας μας, εν πρώτοις στη Θράκη και το Αιγαίο.**

Η έξαλλη προπαγάνδα του «ευρώ πάση θυσία»

για να συνεχίζουν την ανελέητη επιδρομή εναντίον μας

Μετά το πρώτο μνημόνιο η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί, επιτέλους, τι σημαίνει η Ε.Ε. και το ευρώ της για τους περιφερειακούς λαούς και ιδιαίτερα για την Ελλάδα. **Στους πρώτους μήνες του 2011 διαμορφωνόταν πλειοψηφικό ρεύμα εξόδου.** Και τότε, τρομοκρατημένοι, έβαλαν τα μεγάλα μέσα. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι (ιδιαίτερα όσοι είχαν προβληθεί υποκριτικά ως «ευρωσκεπτικιστές») κατέκλυσαν με τις «αναλύσεις» τους τα καθεστωτικά ΜΜΕ, που όλες κατέληγαν στο «ευρώ πάση θυσία».

Μας απειλούν ότι με τη δραχμή θα υποστούμε αυτά που ήδη υφίστάμεθα με το ευρώ! Ο Α. Σαμαράς έφτασε ν' απειλεί ότι «με τη δραχμή δε θα υπάρχει στα ράφια γάλα για τα παιδιά», λες και μέχρι το 2002 οι αγελάδες έκαναν απεργία, απαιτώντας την καθιέρωση του ευρώ! Το χειρότερο είναι ότι σ' αυτό τον εκφοβισμό συμβάλλουν και αντιμνημονιακές πολιτικές δυνάμεις. Ο Π. Καμμένος και ο Αλ. Τσίπρας σταθερά υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ε.Ε. και το ευρώ. Ο Αλ. Τσίπρας, μάλιστα, χαρακτήρισε το ευρώ (που εξυπηρετεί τη Γερμανία) ως «εθνικό νόμισμα» της Ελλάδας(!) κι επιπλέον είπε ότι είναι «ανόητη κι επικίνδυνη» η συζήτηση για αποχώρηση από το ευρώ. Ακόμη και η Α. Παπαρήγα συνέβαλε στιγμιαία (στην πιο κρίσιμη στιγμή, όμως) στην κινδυνολο-

γία, υποστηρίζοντας ότι «η λύση έξω από το ευρώ και δραχμή στις παρούσες συνθήκες είναι καταστροφική» (Ριζοσπάστης 31/5/2011).

Έτσι **«νομίζουν» ότι μας έπεισαν** και ότι είχαν δικαίωμα να μετατρέψουν 1,5 εκατομμύρια Έλληνες σε πενομένους ανέργους και ν' απειλούν τους υπολοίπους με την πείνα, την εφορία, τις τράπεζες, τις κατασχέσεις, την πλήρη εξαθλίωση, χωρίς παιδεία, υγεία, θέρμανση, κίνηση και ανάσα. **Αφού**, όπως μας λένε, **«θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ και την Ε.Ε.»**, πρέπει να δεχθούμε αδιαμαρτύρητα το ξεπούλημα της δημόσιας (και ιδιωτικής ...) περιουσίας και των δημοσίων οργανισμών, **να μην** αντιδρούμε στην παρουσία εκατομμυρίων παράνομων ξένων (που, παράλληλα με την υπογεννητικότητα και τον εκπατρισμό νέων επιστημόνων, στοχεύουν στην αντικατάσταση του «ατίθασου» ελληνικού λαού), **να μη** μιλάμε για κατοχή, **να μη** σχηματίσουμε αντικατοχικό μέτωπο, αλλά «αντιρατσιστικό-αντιναζιστικό», ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η «Χρυσή Αυγή», που καπηλεύεται τα εθνικά σύμβολα και τη λαϊκή αγανάκτηση.

Έτσι παίζουν ευκολότερα τα αποτρόπαια παιχνίδια τους.

«**Η Ισλανδία αγνόησε τις ζοφερές προειδοποιήσεις των οίκων αξιολόγησης και άλλων θεσμών (εννοεί την ΕΕ και το ΔΝΤ) και τα κατάφερε μια χαρά. Το παράδειγμά μας θα μπορούσε ν' αντιγραφεί και από άλλες χώρες που βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση»**
(Ολαφ Ράγκναρ Γκρίμσον, πρόεδρος της Ισλανδίας)

Για τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, αν θέλουμε να επιβιώσουμε, το μόνο που μας απομένει είναι ο

Αγώνας για Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση,

για μια δημοκρατική και δίκαιη, λογικά οργανωμένη, δηλ. πραγματικά σοσιαλιστική κοινωνία, που αυτοκαθορίζει τα μέλη της, τους θεσμούς της και τους κανόνες της, στηριγμένη στις ιστορικές και πολιτιστικές της ρίζες, συνεχώς ολοκληρούμενη, **για μια** Ελλάδα ανεξάρτητη, ασφαλή, ειρηνική, με σχέση αλληλεπίδρασης με τα άλλα κράτη-έθνη στη βάση της ισοτιμίας και της αμοιβαιότητας.

Τίποτα δε χαρίζεται και, εδώ που φτάσαμε, τίποτα δεν είναι εύκολο. Όσο νωρίτερα ξεσηκωθούμε κι ανατρέψουμε την κατοχή τόσο λιγότερο επώδυνη και σχετικά ειρηνική θα είναι η απελευθέρωσή μας. Γιατί ακόμη και οι δυνάστες μας και οι εδώ συνεργάτες τους έχουν ανάγκη από κάποια «δημοκρατική νομιμοποίηση», άσχετα από το πώς την εξασφαλίζουν.

Πρώτο βήμα, έγκαιρα και καλά σχεδιασμένο, είναι η **απελευθέρωση από την Ε.Ε., το ευρώ, την τρόικα και τα μνημόνια** της και, στη συνέχεια, από κάθε λεόντεια συμφωνία και υποταγή.

Ποια ήταν η εικόνα της Ελλάδας πριν από την ένταξή μας στην ΕΟΚ/Ε.Ε.; Βεβαίως καλή δεν ήταν, αλλά είχαμε το δικαίωμα και τη δυνατότητα με τους αγώνες μας να τη βελτιώνουμε. Και τη βελτιώναμε! Είχαμε σχεδόν μηδενικό χρέος, πλούσια και εξαγωγική αγροτική παραγωγή, αξιόλογη βιομηχανία, ισχυρή βιοτεχνία, μικρή ανεργία, ισχύοντα εργασιακά δικαιώματα, ελληνική και δωρεάν παιδεία, ανεξάρτητη από την αγορά και το χρήμα, υποφερτή υγεία, λιγότερους εξωτερικούς κινδύνους, ανέπαφο κοινωνικό και εθνικό ιστό.

Τώρα με την Ε.Ε. και το ευρώ πάμε από το κακό στο χειρότερο, χωρίς να μας επιτρέπεται καν να αποφασίζουμε εμείς για τον εαυτό μας. Πλήρης υποτέλεια!

«**Ό,τι κάμομε θα το κάμομε μονάχοι και δεν έχουμε καμιά ελπίδα από τους ξένους.»**

(Θ. Κολοκοτρώνης 1817)

Πώς θα γίνει η ανόρθωση της οικονομίας μας;

Ο τόπος μας έχει άφθονες πλουτοπαραγωγικές πηγές, εξαιρετικό κλίμα, σημαντική γεωγραφική θέση, σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό και σπουδαίο πολιτισμό. Εάν απελευθερωθεί, έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης.

Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους μας, μετά από γνωμάτευση Διεθνούς Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου, θα το διαγράψουμε ως απεχθές και επαχθές, όπως έκαναν πολλές άλλες χώρες. Θα απαιτήσουμε από τη Γερμανία όσα μας χρωστάει από την άλλη Κατοχή, τα οποία υπερβαίνουν το χρέος. Αν χρειαστούμε κάποια δάνεια, θα τα αναζητήσουμε από το εσωτερικό και την ομογένεια και (αν αυτά δεν επαρκούν) από χώρες που έχουν ήδη προσφερθεί να μας δανείσουν χωρίς μνημόνια.

Με την επαναφορά του εθνικού μας νομίσματος θα μπορούμε πάλι ν' αυξάνουμε την εσωτερική ζήτηση και, παράλληλα, την παραγωγή και να ενισχύουμε τις εξαγωγές μας, όλα αναγκαία για την ανάκαμψη. Αμέσως θα εθνικοποιήσουμε μέρος του τραπεζικού μας συστήματος, θα θέσουμε υπό κοινωνικό έλεγχο το υπόλοιπο, θα επιβάλουμε περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, ενώ η δημόσια περιουσία που ξεπουλήθηκε σε ιδιώτες θα επανέλθει στο Δημόσιο. Όσοι έβλαψαν το Δημόσιο θα τιμωρη-

θούν και η περιουσία τους θα κατασχεθεί. Αγοραπωλησίες που έγιναν υπό το κράτος της ανέχειας θα ακυρωθούν, όπως μετά την άλλη Κατοχή.

Με την ανάπτυξη της παραγωγής μπορούμε να μειώσουμε αισθητά ή και να εξαλείψουμε την ανεργία, ν' αυξήσουμε τα έσοδα του κράτους και, με την πάταξη της φοροδιαφυγής και του παραεμπορίου, να επαναφέρουμε τις κοινωνικές παροχές και ν' αποκαταστήσουμε και να βελτιώσουμε το Σύστημα Υγείας. Υγεία και Παιδεία θα παρέχονται δωρεάν και δε θ' αποτελούν αντικείμενα κερδοσκοπίας. Η πατρίδα μας μπορεί να γίνει ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά κέντρα της Μεσογείου και του κόσμου.

Ανακοίνωση ΑΣΚΕ 28-12-2001 για το ευρώ

«Η κατάργηση του εθνικού νομίσματος και η καθιέρωση του ΕΥΡΩ αφαιρεί και τυπικά το δικαίωμα στη χώρα μας να έχει εθνική οικονομία προς όφελος του ελληνικού λαού. Θα αποφασίσει η ΕΚΤ και το διευθυντήριο της κοινότητας.

Οι συνέπειες θα γίνουν σύντομα ορατές. Συρρίκνωση της εναπομείνουσας ελληνικής παραγωγής, αύξηση τιμών, ελλειμμάτων, δημόσιου χρέους, δανεισμού, φορολογίας και ανεργίας καθώς και μείωση πραγματικών μισθών και κοινωνικών δαπανών...»

Η Εθνική Κυριαρχία και η παρουσία των ξένων

Στο Αιγαίο ασκούμε το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια και ορίζουμε ολόκληρη την ΑΟΖ. Δεν επιτρέπουμε στην Τουρκία να θεωρεί την ελληνική Θράκη ξέφραγο αμπέλι. Δεν επιτρέπουμε στους Σκοπιανούς να σφετερίζονται την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας με σύνθετες ή διπλές ονομασίες. Δεν αμφισβητούμε τα σύνορα και την κυριαρχία κανενός κράτους, αλλά δεν αδιαφορούμε για την τύχη των Ελλήνων που ζουν στα Βαλκάνια. Δεν νοούμε λύση του Κυπριακού, αν δεν αποχωρήσουν τα στρατεύματα κατοχής και οι έποικοι, αν δε γίνει σεβαστή η ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεν ξεχνούμε τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του πολιτισμού μας, αλλά όσοι ξένοι μπήκαν παράνομα στη χώρα μας, των οποίων η πρώτη σχέση μ' αυτήν ήταν η παράβαση των νόμων της, πρέπει να επαναπατριστούν ή να προωθηθούν **στις πρώην αποικιοκρατικές χώρες, που δημιούργησαν το πρόβλημα.** Όσοι κριθεί από την ελληνική Πολιτεία ότι μπορούν να παραμείνουν θα σέβονται τους νόμους μας και τον πολιτισμό μας κι εμείς θα σεβόμαστε πλήρως τα δικαιώματά τους. Εννοείται ότι σε όλους τους πραγματικά πολιτικούς πρόσφυγες οφείλουμε να παρέχουμε κάθε προστασία.

Η Δημοκρατία, η Κοινωνική Δικαιοσύνη και ο Πολιτισμός μας

Με την αποχώρησή μας από την Ε.Ε. θα μπορούμε πλέον, ως ανεξάρτητο κράτος, ν' αποφασίζουμε μόνοι μας για την τύχη μας, να επαναφέρουμε τη δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε, να την εμβαθύνουμε και να τη διευρύνουμε, π.χ. με ελέγχους της κοινωνίας και δημοψηφίσματα.

Ουσιαστική δημοκρατία και ελευθερία δεν είναι δυνατό να υπάρχουν χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Οι στρατηγικοί τομείς της οικονομίας πρέπει να είναι πραγματική ιδιοκτησία της κοινωνίας, μέσα από όλους τους θεσμούς που την εκφράζουν, οπότε δε θα ευνοείται η διαφθορά.

Από την πατρίδα μας πέρασαν πολλοί κατακτητές, εν τούτοις ο Ελληνισμός δε χάθηκε, χάρη στο σπουδαίο του πολιτισμό, όπως κατά τη ρωμαϊοκρατία και την τουρκοκρατία, κατά την οποία μάλιστα βασικό ρόλο έπαιξε και η Ορθοδοξία. Δεν εννοούμε μόνο τα αριστουργήματα της τέχνης και διάνοησης, αλλά κυρίως την πολιτιστική παράδοση της καθημερινής μας ζωής, το κοινοτικό πνεύμα, την κοινωνική αλληλεγγύη. Αποτέλεσμα αυτής, άλλωστε, είναι και το ευρύτατο δίκτυο αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε σε συνθήκες μνημονίων.

Για μια πολιτική απελευθέρωσης

Πιο αναλυτικά οι θέσεις μας αυτές παρουσιάζονται στα έντυπα μας και στην ιστοσελίδα μας. Το ερώτημα είναι: πώς μπορούμε όλ' αυτά -αποδεκτά και επιθυμητά, νομίζουμε, από τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων- να τα πραγματοποιήσουμε.

Πρώτα-πρώτα να μη νομιμοποιούμε με την ψήφο μας αυτούς που μας οδήγησαν στα σημερινά και μας οδηγούν στα απειλούμενα (με βάση τις οδηγίες των πατρώνων τους) δεινά. **Όποιος προτείνει λύσεις στα πλαίσια της Ε.Ε. και του ευρώ της ή άλλης εξάρτησης είτε δεν καταλαβαίνει είτε εξαπατά. Καθαρές προτάσεις και καθαρά πρόσωπα πρέπει επιτέλους να προκρίνονται και να ενισχύονται** από τους πολίτες, ακυρώνοντας στην πράξη την προπαγάνδα των ΜΜΕ.

Να συμμετέχουμε σε κάθε πρωτοβουλία και κινητοποίηση αντίστασης και δημιουργίας α) παραδοσιακών μορφών (συνδικαλισμός, αυτοδιοίκηση, συνεταιρισμοί, πολιτισμός κ.λπ.), προσπαθώντας μέσα απ' αυτές να επιτυγχάνουμε την ενότητα του λαού και την υπέρβαση αμαρτωλών ηγεσιών, β) νέων μορφών κοινωνικής αλληλεγγύ-

ης, ώστε το δίκτυο που έχει ήδη δημιουργηθεί να το αναπτύξουμε περαιτέρω, για να καλύπτει όλους τους πολίτες που βιώνουν με το σκληρότερο τρόπο τις συνέπειες της κατοχής και γ) προώθησης των ελληνικών προϊόντων. Μέσω όλων αυτών οι πολίτες επαναπροσδιορίζουν τη στάση ζωής και τις αξίες τους, συνειδητοποιούν τη δύναμη της ενότητάς τους και υπερβαίνουν ολόκληρο το σύστημα.

Όλ' αυτά οφείλουν να συγκλίνουν σ' ένα μεγάλο κίνημα εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, μ' ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα. Η Ελλάδα μπορεί, από πειραματόζωο και θύμα των δανειστών και των εντόπιων οργάνων τους, να γίνει η πρωτοπόρος της απελευθέρωσης, αντί-εξια των αγωνιστικών της παραδόσεων.

Η Εκτελ. Επιτροπή

Καργόπουλος Νίκος
Καρναβάς Θωδωρής
Λαουρδέκης Γιώργος
Λεοντόπουλος Νίκος
Μπινίκου Πόπη
Παλλαδινός Δημήτρης
Στενός Σήφης

Αναπληρ. μέλη

Κοσμάς Γιάννης
Ορφανιώτης Πάρης

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)

Τζορτζ 12, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 10677, τηλ.: 210 3822315, fax: 210 3819887, e-mail: aske@otenet.gr, ιστοσελίδα www. aske.gr