

# ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ήρθαν ντυμένοι φίλοι  
αμέτρητες φορές οι εχθροί μου  
το παμπάλαιο χόμα πατώντας  
και το χόμα δεν έδесе ποτέ  
με τη φτέρνα τους.

Οδυσσεύς Ελύτης



ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

«Όλοι οι αναγνώστες έχετε χρέος πρώτα να  
Ερευνήσετε δια την διαγωγή μου, πώς φέρθηκα  
εις την κοινωνία και Αγώνα, και αν τιμώς φέρθηκα,  
βάλετε βάση και εις τα γραφόμενά μου,  
αν ατίμως φέρθηκα, μην πιστεύετε τίποτας».  
Στρατηγός Μακρυγιάννης Απομνημονεύματα

## Α.Σ.Κ.Ε.

### ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ της 25ης Μαΐου

#### Η αγανάκτηση να οδηγεί σε αγώνα και όχι σε απογοήτευση και φυγή

- «**Στη Δραπετσώνα πια δεν έχουμε ζωή**» φαίνεται να πιστεύουν πολλοί από τους υπό κατοχήν Έλληνες. Πολλοί, ιδιαίτερα οι νέοι μας οι πιο μορφωμένοι, θα ήθελαν να φύγουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται γι' αυτούς, για όσους παραμείνουν και για την Ελλάδα.

- Οι «εταίροι» και οι εδώ υποτακτικοί τους χαίρονται, γιατί πιστεύουν ότι έτσι τα σχέδιά τους για το «πειραματόζωο» πετυχαίνουν, με την καταστροφή και τη διάλυσή μας. Σχέδιό τους είναι η εργασία να μετατραπεί σε οιονεί δουλεία, να μας εξαθλιώσουν, να μας πάρουν τα σπίτια και τη γη μας, να μας φορτώσουν με εκατομμύρια λαθρομετανάστες, για να σπείρουν την απογοήτευση και την παραίτησή με στόχο τη φυγή μας.

- Πιστεύουν ότι, αν πετύχουν, θα εξουδετερωθούν οι «ατίθασοι» (κατά τον Κίσιγκερ) Έλληνες και, με πρώτο θύμα την Ελλάδα, θα αποδυναμώσουν μέχρις αφανισμού το κράτος-έθνος, το μεγάλο όπλο και εμπόδιο στην απάνθρωπη παγκοσμιοποίηση της Νέας Τάξης των ΗΠΑ και Ε.Ε.

«Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες. Αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια μουσουλμάνους από την εδώ μεριά και να τελειώνουμε πια με αυτούς»!!!  
Τουρκούτ Οζάλ, τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας.

- Όμως, όλοι αγανακτούν και εξοργίζονται και όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν, πλέον, ποιοι ευθύνονται για τη λαίλαπα και

τα δεινά που υποφέρουμε και ετοιμάζονται να αντιδράσουν. Τώρα έχουμε ακόμη(...) Δημοκρατία, έστω και συνεχώς ακρωτηριαζόμενη, και με όπλο την ψήφο μας μπορούμε να πούμε **ΟΧΙ στους κατακτητές και τους εδώ συνενόχους τους, ΝΑΙ στην ελευθερία μας για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της πατρίδας μας**. Και έτσι να πάψει πια να είναι η Ελλάδα μας «**μάνα του καημού**». Γνωρίζουμε, πλέον, τι μας επιφύλασσε η είσοδός μας στην ΕΟΚ-Ε.Ε. και τι «**χρυσά κουτάλια**» μας έφερε το (γερμανικό) ευρώ της. **Η ψήφος μας στις ευρωεκλογές ας το επιβεβαιώσει.**

#### Ανακοίνωση ΑΣΚΕ 28/12/2001 για το ευρώ.

Η κατάργηση του εθνικού νομίσματος και η καθιέρωση του ΕΥΡΩ αφαιρεί και τυπικά το δικαίωμα στη χώρα μας να έχει εθνική οικονομία προς όφελος του ελληνικού λαού. Θα αποφασίζει η ΕΚΤ και το διευθυντήριο της κοινότητας.

Οι συνέπειες θα γίνουν σύντομα ορατές. Συρρίκνωση της εναπομείνουσας ελληνικής παραγωγής, αύξηση τιμών, ελλειμμάτων, δημόσιου χρέους, δανεισμού, φορολογίας και ανεργίας καθώς και μείωση πραγματικών μισθών και κοινωνικών δαπανών.

Η διαφαινόμενη πλέον, λόγω ΟΝΕ, δυσκολία πληρωμής των υποχρεώσεων του δημοσίου μας φέρνει πιο κοντά στην τύχη της Αργεντινής.

Δεν παίζει, βέβαια, κανένα ουσιαστικό ρόλο στην Ε.Ε. το ευρωκοινοβούλιο. Όμως είναι η ευκαιρία μας να δώσουμε, με την ψήφο μας, την πρώτη απάντηση στους στυγνούς δυνάστες μας.

### Ποιοι και γιατί υποστηρίζουν Ε.Ε. και ΕΥΡΩ

Παρά ταύτα, δεν είναι η ψήφος αυτή και τόσο εύκολη και ελεύθερη, όσο θα περίμενε κανείς. Η προπαγάνδη της Ε.Ε. και του (γερμανικού) ευρώ της είναι τόσο ευρεία και συνεχής, ώστε, μη προσέχοντας ποιοι τα λένε, και ποιοι τους βάζουν να τα πουν, να μην αντιτάσσουμε το πιο απλό: Πώς ζούσαμε και με τι ελπίδες πριν από το 1980 και πριν από το ευρώ, το 2002, και με τι σύνθημα κερδήθηκαν οι εκλογές του 1981...

Στηρίζουν και προπαγανδίζουν την Ε.Ε. και το ΕΥΡΩ οι λίγοι που περνούν καλά, ακόμη και τώρα με την «κρίση», που αυξάνουν τα κέρδη τους και τα στέλνουν με ασφάλεια στις ξένες τράπεζες και στις offshore ή τα επενδύουν σε παλάτια και κερδοσκοπικά κεφάλαια (funds), που πλουτίζουν με «προγράμματα», «έργα» και ΜΚΟ, ουσιαστικά ανεξέλεγκτοι και ατιμώρητοι. Και τα χρεωκοπημένα ΜΜΕ και όλοι οι παπαγάλοι τους στηρίζουν με το αζημίωτο Ε.Ε. και ευρώ.

Ο τότε πρόεδρος των Γερμανών Βιομηχάνων Χανς Όλαφ Χένκελ σε συνέντευξη του στην εφημερίδα *Le Monde* στις 31/5/1999.

«Η Ευρώπη είναι σήμερα πολύτιμη, επειδή πειθαναγκάζει σε ιδιωτικοποιήσεις και φιλελευθεροποίηση, που καμιά εθνική κυβέρνηση δε θα ήταν σε θέση ούτε καν να ονειρευτεί. Διότι οι κυβερνήσεις, ακόμη και δεξιότερες από αυτήν του κ. Κολ, διατηρούν ευαισθησίες, έστω και για ψηφοθηρικούς λόγους. Κύρια ευεργετική συνέπεια του ευρώ είναι ότι εγκαθιστά επ' άπειρον λιτότητα εισοδημάτων των εργαζομένων στην Ευρώπη. Καμιά εθνική κυβέρνηση δε θα μπορούσε να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα...».

Τους ξέρουμε και τους βλέπουμε όλοι όλους τους και καιρός πια μόνο θυμηδία να προκαλούν τα «δε θα έχουμε γάλα(!) και ...βενζίνη, αν φύγουμε από Ε.Ε. και το ευρώ της», και όλες οι άλλες φοβέρες τους!!

Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα πρέπει να έχουμε σχέσεις αμοιβαία επωφελείς με τις χώρες της Ε.Ε. όπως και όλες τις άλλες χώρες.

### ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΣΚΕ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης Μαΐου.

Δεν είναι εύκολο για το ΑΣΚΕ, για λόγους οικονομικούς, να παίρνει μέρος στις εκλογές, παρότι τα εκλογικά μας έξοδα, τα απολύτως απαραίτητα ή αναγκαστικά, είναι τα μικρότερα δυνατά.

Στις Αυτοδιοικητικές εκλογές δεν παίρνουμε μέρος ποτέ, μια που πιστεύουμε (και το τηρούμε!) ότι η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πράγματι αυτοδιοικητικές και όχι παραρτήματα των κομματικών εθνικών εκλογών, και η θέση μας είναι να στηρίζουμε όσους, εκτός κομμάτων, αποβλέπουν στην ανάπτυξη και

πρόοδο των τοπικών κοινωνιών, ελεύθερων από εσωτερικές και κατοχικές κηδεμονεύσεις.

**Συμμετέχουμε, λοιπόν, το ΑΣΚΕ, στις εκλογές της 25ης Μαΐου**, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, που ευελπιστούμε ότι θα ελαττώνονται όσο θα πλησιάζουμε σ' αυτές, με κύριο σκοπό να εξηγήσουμε και να εκφράσουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, την ανάγκη να υποστηριχθεί μια πρόταση **ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ**.

## Σχετικά με συνεργασίες

Πολλοί μας ρωτούν γιατί δε συνεργαζόμαστε με άλλα κόμματα, ώστε με ενωμένες, συγγενείς δυνάμεις να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στους όποιους στόχους θα έχουμε συμφωνήσει. Η απάντηση είναι ότι το επιχειρούμε συνεχώς, **με κριτήριο όμως την ειλικρίνεια, εντιμότητα και πρώτ' απ' όλα, την αξιοπιστία**, χωρίς μεγάλη επιτυχία. Άλλοι διστάζουν μπροστά στο μέγεθος του εγχειρήματος, θεωρώντας ότι λόγω της έλλειψης επαρκών μέσων το μήνυμα δε θα είναι τόσο ισχυρό, και άλλοι επιδιώκουν εξασφάλιση αμέσης δυνατότητας «παρεμβάσεων»...

Όσο για τα γνωστά, μικρά ή μεγάλα κόμματα, πολλοί θα συμφωνήσουν, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν τελικά, με τις παρακάτω εκτιμήσεις μας :

- Δεν υπάρχει, φυσικά, ζήτημα οποιασδήποτε σχέσης **με τα κυβερνητικά μνημονιακά κόμματα, Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡ, και τα οιονεί κυβερνητικά ΕΛΙΕΣ και ΠΟΤΑΜΙΑ**, των καναλιών, εργαλάβων και των ξένων χρηματοδοτών. Όλο το ηγετικό και στελεχειακό δυναμικό τους (και όχι υποχρεωτικά οι απλοί οπαδοί και, μέχρι τώρα, ψηφοφόροι τους, θύματα και αυτοί του ολέθρου που επέφεραν ή ανέχθηκαν οι ηγεσίες τους) γνωρίζει καλά το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν με την είσοδο και παραμονή μας στην ΕΟΚ-Ε.Ε. και το ΕΥΡΩ της. Αδιαφορούν, όμως, γ' αυτά και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια της θέσης τους και τα κέρδη που τους εξασφαλίζουν οι Γερμανοί και λοιποί εταίροι τους, έναντι «πάσης θυσίας» όλων των άλλων, των πολλών.

- Δεν τίθεται, επίσης φυσικά, ζήτημα όποιας σχέσης με **τους αντιμνημονιακούς ευρωπαϊστές, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝ.ΕΛ. κλπ)**

**Οι πρώτοι**, πέρα από τα προβλήματα με τα εθνικά θέματα (σε ορισμένους, π.χ., δεν τους «αρέσει» ό,τι έχει σχέση με τη λέξη έθνος ή ορθοδοξία), τους λαθρομετανάστες, την ασαφή θέση τους για την άμυνα της χώρας και την πολιτιστική ιδιοσυστασία της Ελλάδας, ουσιαστικά δεν ξεκαθαρίζουν τη θέση τους στο κατ'εξοχήν πολιτικό ζήτημα της χώρας μας, **την απελευθέρωση από Ε.Ε. και ΕΥΡΩ της**. Υπάρχει, βέβαια, ένα μεγάλο μέρος τους που συνεχώς (και καλώς)

διαφωνεί στα παραπάνω, αλλά αντικειμενικά τα στηρίζουν, ενώ **οι δεύτεροι** είναι σταθερά αντιμνημονιακοί και (σωστά) αντικατοχικοί, αλλά ταυτόχρονα σταθερά ευρωπαϊστές!

«Λησμονούν» όλοι αυτοί οι «αντιμνημονιακοί» **ότι Ε.Ε. και ΕΥΡΩ ισοδυναμούν με τα μνημόνια και παραμένοντας στην Ε.Ε., είτε με ΕΥΡΩ είτε με δραχμή είτε με ... δολάρια(!)**, είναι αδύνατο να επιχειρηθεί καν αναπτυξιακή, πολύ περισσότερο κοινωνική και εθνική πολιτική. Το γνωρίζουν πολύ καλά.

- **Υπάρχουν και εκείνοι ( ΚΚΕ, Μ.Α., ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.λπ)**, που σωστά και σταθερά προτείνουν αποδέσμευση από Ε.Ε. και διακρίνονται στους κοινωνικούς αγώνες. Όμως οι πρώτοι προσθέτουν: «όταν έλθει η λαϊκή εξουσία» και, μάλιστα σε κρίσιμη στιγμή, «στις σημερινές συνθήκες αποχώρηση από το ΕΥΡΩ σημαίνει καταστροφή της χώρας» (Ριζοσπάστης 31/5/2011), **και οι υπόλοιποι** όντας προσκολλημένοι στις εκδοχές Λένιν, Στάλιν, Μάο, Τρότσκι ελάχιστα αναφέρονται στα ιδιαίτερα γνωρίσματα της χώρας μας, τα προβλήματα και τις λύσεις τους.

Υπενθυμίζουμε σε όσους από τους παραπάνω υποστηρίζουν πως πρέπει οι ξένοι να μπαίνουν ανεξέλεγκτα και να νομιμοποιούνται όλοι ότι ο Μαρξ (τον οποίο όλοι αναγνωρίζουμε) αρθρογραφήσε εναντίον της μετακίνησης ξένων εργατών προς την Αγγλία (βλ. πρακτικά Α' Διεθνούς 4/5/1866 – Μια Προειδοποίηση).

Στην Ελλάδα του 2014 η ανεξέλεγκτη παρουσία ξένων δεν καταργεί μόνο τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά είναι πηγή πολύ μεγαλύτερου κινδύνου.

- Όσον αφορά την Χρυσή Αυγή (ή όπως θα ονομάζεται, αν διαπραχθεί το λάθος να την αποκλείσουν από τις εκλογές, προτού να δικαστεί), κανείς δε θα ήθελε να έχει οποιαδήποτε σχέση μ'αυτούς. Άλλωστε και όσοι μέχρι σήμερα την στηρίζουν, σύντομα θα την εγκαταλείψουν, μόλις αντιληφθούν τι πραγματικά είναι και τι κινδύνους εγκυμονούν για την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες.

**Γ' αυτό η πρόταση του ΑΣΚΕ βοηθά ώστε η Απελευθέρωση να μη συνδέεται με τις παραπάνω θέσεις.**

## ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Είναι φανερό, πλέον, ότι στις ευρωεκλογές αυτές δεν ευσταθούν διλήμματα μνημονιακών-αντιμνημονιακών. Δεν είναι δυνατό, λογικό, αντιμνημονιακή θέση να συνδυάζεται με αποδοχή της παραμονής στην Ε.Ε. (και το ΕΥΡΩ της). ή να επαγγέλεται αναπτυξιακή και, πολύ περισσότερο, κοινωνική πολιτική, κάτω από τη συνεχώς διευρυνόμενη γερμανική κατοχή, τη νομοτελειακή κατάληξη της ίδρυσης της ΕΟΚ-Ε.Ε. (και του ΕΥΡΩ της). Όταν μάλιστα συζητούν για... ολοκλήρωση της Ε.Ε., με την κατάργηση των κρατών-εθνών μελών της και την ενιαία (γερμανική) κεντρική εξουσία!

*«Τα μικρά κράτη πρέπει να εκλείψουν. Θα θεωρούνται στο μέλλον ως οι νέες αποικίες μας. Θα χρειαστούμε τους λαούς των μικρών κρατών, για να εργάζονται στις αποικίες μας, αλλά ως έθνη πρέπει να εκλείψουν».*

*Αδόλφος Χίτλερ*

*"Απομνημονεύματα Χάιντς Λίνγκε, σωματοφύλακα του Χίτλερ"*

Αντίθετα απαιτείται επιλογή ανάμεσα στην αποδοχή αποικιακής κατοχής και διάλυσης της Ελληνικής κοινωνίας και στην απόφαση αγώνα για **ΕΘΝΙΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ**, πρώτο βήμα της οποίας είναι **απελευθέρωση από την Ε.Ε. (και το ΕΥΡΩ της)**. Τότε θα είναι δυνατό να τεθούν όλες οι πολιτικές προτάσεις.

Η συνολική (περιληπτικά) πρόταση του ΑΣΚΕ, μετά την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ από τη (Γερμανική) κατοχή και κάθε λεόντειο «συνεταιρισμό» όπου αναπόφευκτα προωθούνται τα συμφέρο-

να των λεόντων σε βάρος φυσικά των μικρών, είναι:

• **Παραγωγική Ανάπτυξη με έλεγχο της παραγωγής και των προϊόντων της από την κοινωνία**

• **Διεύρυνση και Εμβάθυνση της Δημοκρατίας**

• **Προάσπιση και εμπλουτισμός του Πολιτισμού μας και της ιδιοσυστασίας μας**

• **Επαναπατριsmός όσων μπήκαν παράνομα στη χώρα μας εκτός των πραγματικά πολιτικών προσφύγων**

• **Υπεράσπιση της Ακεραιότητας της Πατρίδας και της Εθνικής Κυριαρχίας μας**

Όλα αυτά αναπτύσσονται και στοιχειοθετούνται στα κείμενά μας, στην ιστοσελίδα του ΑΣΚΕ. Και όσοι θεωρούν ότι αυτά αποτελούν ουτοπία, ας μάθουν ότι αληθινή ουτοπία είναι η ψευδαίσθηση ότι η Ε.Ε. μπορεί να αλλάξει τη φύση της και από μέρος της Νέας (απάνθρωπης) Τάξης να γίνει ... Ανθρώπινη!

Αυτά δεν τα επαγγέλλεται μόνο το ΑΣΚΕ. Όσοι ειλικρινά, έντιμα και αξιόπιστα πιστεύουν σ'αυτά ή τα αποδέχονται, τουλάχιστον να συνδράμουν, όπως μπορούν, σ' αυτόν τον Αγώνα.

### Η Εκτελ. Επιτροπή

Καργόπουλος Νίκος  
Καρναβάς Θοδωρής  
Λαουρδέκης Γιώργος  
Λεοντόπουλος Νίκος  
Μπινίκου Πόπη  
Παλαδινός Δημήτρης  
Στενός Σήφης

### Αναπληρ. μέλη

Κοσμάς Γιάννης  
Ορφανιώτης Πάρης



**ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)**

Τζορτζ 12, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 10677, τηλ.: 210 3822315, fax: 210 3819887, ιστοσελίδα [www.aske.gr](http://www.aske.gr)