

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μας είπαν θα νικήσετε όταν υποταχτείτε.
Υποταχτήκαμε και βοήγαμε τη στάχτη.
Μένει να ξαναβρούμε τη ζωή μας
τόρα που δεν έχουμε πια τίποτε.
(Γιώργος Σεφέρης)



ΜΑΪΟΣ 2011

Σαν θα 'ρθει η ώρα της πορείας
πολλοί δεν ξέρουν
πως επικεφαλής βαδίζει ο εχθρός τους,
η φωνή που διαταγές τους δίνει
είναι του εχθρού τους η φωνή,
εκείνος που για τον εχθρό μιλάει
είναι ο ίδιος τους ο εχθρός.
(Μπέρτολτ Μπρεχτ)

Α.Σ.Κ.Ε.

«**Δε θα γίνουμε Ελλάδα**», αναφωνούν σε όλο τον κόσμο, σε όποια χώρα οι «μεγάλοι» επιχειρούν να επιβάλουν τις πολιτικές τους, για να γιγαντώσουν τα κέρδη τους, εξαθλιώνοντας εμάς τους υπολοίπους. Εκεί καταντήσαμε! **Από εμάς εξαρτάται να «ξαναβρούμε τη ζωή μας».**

Η Ελλάδα, από την αρχή της «ανεξαρτησίας» της, ήταν δεσμευμένη στα άρματα των «προστατών» δυνάμεων. Δεν επέτρεψαν από τότε καμιά αυτοδύναμη ανάπτυξη και δολοφόνησαν τον Καποδίστρια, τον πρώτο και τελευταίο που το επεχείρησε. Μας δάνειζαν, για να μας ελέγχουν, να μας απομυζούν και να μας έχουν πιόνια στα γεωπολιτικά παιχνίδια τους. **Ξεκίνησαν με «πράξεις υποτέλειας» (1825) κι έφτασαν στα σημερινά «μνημόνια».**

Η τελική επικύρωση της εξάρτησής μας έγινε με την είσοδό μας στην ΕΟΚ/Ε.Ε. και την ΟΝΕ. Νομοτελειακό αποτέλεσμα ήταν να διαλυθεί η οικονομία μας και να επιστρέφουν σ' αυτούς πολλαπλάσια των όσων μας δίνουν είτε ως καταθέσεις (που τώρα είναι πάνω από 1 τρισ.!) στις τράπεζές τους των εγχώριων οργάνων τους, που μας καταληστεύουν κι αυτοί, είτε ως εμπορικά πλεονάσματά τους. Και τώρα μας ζητούν να τα ξαναπληρώσουμε εμείς, με αποδοχή της εξαθλίωσής μας και το ξεπούλημα των πάντων!

Γιατί επέλεξαν την Ελλάδα; Η χώρα μας ήταν πάντοτε, λίγο-πολύ, προτεκτοράτο. Αδύναμη πλέον οικονομικά, με πρόθυμα δοτές ηγεσίες, έτοιμες για «διευκολύνσεις» σε βάρος μας, με αντάλλαγμα εξουσία και πλούτη, και με εφεδρεία πάνω από 3 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες, **μια ανθρώπινη πυριπιδαποθήκη.** Και, τελευταία, μ' ένα απρόσμενο κελεπούρι: την εταιρεία «οικογένεια Γ. Παπανδρέου» με όσους προσεκτικά συγκέντρωσε γύρω της ή φρόντισαν να την πλαισιώσουν. Και, αφού την εφοδίασαν με πλήρες σχέδιο δράσης, άρχισε η επίθεση.

Τα κατορθώματα της οικογένειας: Στην αρχή ως μισθοφόρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στην Ε.Ε. (ΟΝΕ) και, απειλώντας με τους τιτανικούς, τα spreads κ.λπ. με χρεοκοπία της Ελλάδας και αποδυνάμωση του ευρώ, επέτυχε την αναστολή της επέκτασης του ευρώ ως αποθεματικού, λόγω αναξιοπιστίας του. Έπειτα βοήθησε την Ε.Ε. (Γερμανία) να επιτεθεί στις περιφερειακές χώρες της Ε.Ε. και να απαιτήσει (αφού τις είχε απομυζήσει) συμμόρφωσή τους στις υποδείξεις της, κραδαίνοντας ως φόβητρο την Ελλάδα, στην οποία επέβαλε, με το Δ.Ν.Τ., την τρόικα και τα γνωστά μνημόνια του αίσχους.

Είχε δώσει ήδη τα διαπιστευτήριά του με τις δηλώσεις του στις

«Ο νέος (τέταρτος) δρόμος για το σοσιαλισμό θα επιτρέψει στις αγορές να αναπτύσσονται ... θα είναι μια διεθνής διακυβέρνηση, όπου ο ρόλος των διεθνών οργανισμών θα θέτει τη διεθνή αλληλεγγύη πάνω από τα εθνικά συμφέροντα ...»
(Γ. Παπανδρέου στο *Christian Science Monitor* 9/10/10).

9/10/10. Όλες του οι ενέργειες πλέον εξηγούνται: «τη διεθνή αλληλεγγύη» (δηλ. **τα συμφέροντα των Αμερικανών**) «**πάνω από τα εθνικά συμφέροντα**»!! Έτσι διαλύει τα πάντα. Οι «πέτρες», όμως, άρχισαν ήδη να πέφτουν! Και το ένστικτο της προσωπικής επιβίωσης οδηγεί τους πρόθυμους συμμάχους (βουλευτές ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, θυγατέρα κ.λπ.) σε κραυγές απόγνωσης: «Το μνημόνιο δε βγαίνει»!! Ποιος πλέον θα επαναλάβει το πελώριο ψεύδος ότι με το μνημόνιο εξασφαλίσαμε τους μισθούς και τις συντάξεις, όταν όλοι γνωρίζουν πως τα 95% των δόσεων που μας δίνουν τα παίρνουν πίσω για την εξυπηρέτηση των (ουσιαστικά ανύπαρκτων) δανείων τους; Οι μισθοί και οι συντάξεις, περίπου 20 δισ., καλύπτονται από τα άλλα έσοδα του κράτους (σύνολο 54 δισ.).

Όλοι, πλέον, βλέπουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, άμεσα. Όμως, τι;

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Φυσικά χρειάζεται άμεσα μια κυβέρνηση ελληνική, που να λειτουργεί τουλάχιστον με βάση τα εθνικά συμφέροντα, προς όφελος της κοινωνίας μας (αξιοπρεπής διαβίωση, δημόσια υγεία και παιδεία, ασφάλεια εσωτερική και εξωτερική). Αυτά συνεπάγονται:

Να απελευθερωθούμε αμέσως από την ΟΝΕ και την Ε.Ε.

Τι άλλο πρέπει να υποστούμε απ' αυτούς, για να καταλάβουμε ότι η σημερινή κατάσταση της χώρας και η εξαθλίωση της κοινωνίας μας οφείλονται στο ότι η εμπορομεσιτική άρχουσα τάξη μας με την ένταξη στην ΕΟΚ-Ε.Ε.-ΟΝΕ έχει υποδουλώσει τη χώρα στους ξένους; Μια ελληνική κυβέρνηση οφείλει, μετά από πλήρη ενημέρωση, να διενεργήσει αμέσως δημοψήφισμα για την αποχώρηση της Ελλάδας από την Ε.Ε. και το ευρώ. Μόνον τότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες πλουτοπαραγωγικές μας πηγές και το σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό μας και να προστατέψουμε την παραγωγή μας. Να προωθήσουμε την παιδεία, την έρευνα και την τεχνολογία μας. Έτσι θα εξασφαλίσουμε σε όλους τους πολίτες ανθρώπινη ζωή και στο

κράτος τους αναγκαίους πόρους για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.

Να κηρύξουμε παράνομο το Μνημόνιο

Η πρώτη πράξη μιας ελληνικής κυβέρνησης είναι να φέρει στη Βουλή και να ακυρώσει τη δανειακή σύμβαση και τα αλληπάλληλα μνημόνια, που όλα είναι παράνομα και αντισυνταγματικά, αφού παραχωρούν εθνική κυρίαρχια στους δανειστές, όπως ακυρώθηκαν σε άλλες χώρες (π.χ. Ρουμανία, Λετονία, Ουγγαρία).

Να πληρώσουμε μόνον όσα πραγματικά χρωστάμε

Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους που μας έχουν φορτώσει οφείλεται σε υπερτιμολογήσεις προμηθειών και έργων, που συνοδεύονται πάντα με μίζες από τις εταιρείες τους. Τώρα με το μνημόνιο θέλουν να γιγαντώσουν το χρέος από 340 δισ. ευρώ το 2010 σε 450 το 2013 και έπεται συνέχεια.

Να σταματήσουμε να τους πληρώνουμε μέχρι να ερευνήσουμε τι πραγματικά χρωστάμε. Να πράξουμε όπως άλλες χώρες, π.χ. Ισημερινός, Ουρουγουάη Αργεντινή, που διαπραγματεύτηκαν με τους δανειστές και συμφώνησαν να πληρώσουν μόνο το 1/3 του ονομαστικού χρέους τους.

Να εθνικοποιήσουμε μέρος του τραπεζικού συστήματος

Οι τραπεζίτες των ελληνικών τραπεζών, υποτελείς ξένων, είναι από τους κύριους υπεύθυνους της σημερινής μας εξαθλίωσης. Στην Ισλανδία κάποιοι τραπεζίτες είναι ήδη στη φυλακή. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση της ΝΔ και η κατοχική του ΠΑΣΟΚ, αντί να τους επιβάλουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους με τα υπερκέρδη τους, τους έχουν χορηγήσει εγγυήσεις 93 δισ. (τα περισσότερα από το δάνειο του μνημονίου), χωρίς να απαιτήσουν ισόποση εκχώρηση μετοχών τους στο δημόσιο. Με την αποχώρηση από την Ε.Ε. και την **επαναφορά του εθνικού νομίσματος (της δραχμής)** μπορούμε και οφείλουμε **να εθνικοποιήσουμε ένα μέρος του τραπεζικού συστήματος και να απαγορεύσουμε, για όσο απαιτείται, την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων.** Έτσι ξαναπαίρνουμε στα χέρια μας τη νομισματική μας πολιτική, ώστε να προωθούμε τις εξαγωγές μας και την ανάπτυξη, να μοιράζουμε τα βάρη των οικονομικών δυσκολιών σε όλους κι όχι μόνο στους εργαζόμενους και συνταξιούχους και να μην επιτρέπουμε σε κερδοσκόπους ή άλλους να υπονομεύουν την προσπάθεια της ανάπτυξης.

«Η κατάργηση του εθνικού νομίσματος και η καθιέρωση του ΕΥΡΩ αφαιρεί και τυπικά το δικαίωμα στη χώρα μας να έχει εθνική οικονομία προς όφελος του ελληνικού λαού. Θα αποφασίζει η ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και το διευθυντήριο της Κοινότητας.

Οι συνέπειες θα γίνουν σύντομα ορατές. Συρρίκνωση της εναπομείνουσας ελληνικής παραγωγής, αύξηση τιμών, ελλειμμάτων, δημόσιου χρέους, δανεισμού, φορολογίας και ανεργίας καθώς και μείωση πραγματικών μισθών και κοινωνικών δαπανών...»

(Ανακοίνωση του ΑΣΚΕ στις 28/12/2001)

Επιστροφή των παράνομων καταθέσεων σε ξένες τράπεζες

Στις ξένες τράπεζες βρίσκονται τεράστια ποσά Ελλήνων καταθετών (κυρίως πολιτικών, μεγαλοδημοσιογράφων, μεγαλοεπιχειρηματιών) που είναι **προϊόντα καταλήστευσης του ελληνικού λαού από διαφθορά και άλλες παράνομες δραστηριότητες.** Αυτά πρέπει να ζητήσουμε να κατασχεθούν υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Να απαιτήσουμε την πληρωμή των οφειλών της Γερμανίας

Όλες οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις, επειδή έτσι τους πρόσταζαν οι ξένοι, αρνήθηκαν να απαιτήσουν από τη Γερμανία να πληρώσει τις τεράστιες οφειλές της για ό,τι έπραξε στη χώρα μας ως δύναμη κατοχής (**κατοχικό δάνειο, πολεμικές επανορθώσεις, αποζημιώσεις θυμάτων**). Τις οφειλές αυτές πρέπει να τις απαιτήσουμε άμεσα και να χρησιμοποιήσουμε για το σκοπό αυτό κάθε πολιτικό και νομικό μέσο.

Δανεισμός μόνο για ανάπτυξη

Η οικονομική ανάπτυξη βοηθά την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής, ώστε να επανέλθουν αξίες και οράματα, συλλογικότητα και κοινωνική συνείδηση, να μειωθούν η ανεργία, η εγκληματικότητα και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Η χώρα μας στο εξής πρέπει **να δανείζεται μόνο για παραγωγικές επενδύσεις, κατά προτίμηση με εσωτερικό δανεισμό** από την Ελλάδα και την ομογένεια. Οι Έλληνες ανά τον κόσμο θα βοηθήσουν, εφόσον τα ελληνικά χρεόγραφα θα αποδίδουν περισσότερο από τις καταθέσεις τους στις τράπεζες κι εφόσον θα βλέπουν τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας (κι όχι χρεοκοπίας, όπως σήμερα). Αν χρειάζεται εξωτερικό δανεισμό η Ελλάδα, **μπορεί να συνάπτει μόνο διακρατικές συμφωνίες** με χώρες που προσφέρουν πολύ χαμηλά επιτόκια και χωρίς όρους, π.χ. Κίνα. Και, φυσικά, καμία εκποίηση δημόσιας περιουσίας, π.χ. ΔΕΗ, Ελληνικό.

Δυναμική ελληνική εξωτερική πολιτική

Οι κίνδυνοι για την εξέλιξη στα εθνικά θέματα με την «κυβέρνηση της οικογένειας» είναι παραπάνω από εμφανείς, όταν τώρα εκ μέρους της Ελλάδας συζητά ο Άλεξ Ρόντος(!) και ο Δ. Δρούτσας

απλώς παρακολουθεί τις συστηματικές παραχωρήσεις μας στο Αιγαίο, στη Θράκη, στο σκοπιανό και στην Κύπρο. Μια ελληνική κυβέρνηση μπορεί και πρέπει **να κάνει σαφές σε κάθε εμπλεκόμενο στα εθνικά μας θέματα ότι οφείλει να σέβεται την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα,** που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Αντιμέτωπιση του προβλήματος των παράνομων μεταναστών

Τα κέντρα αποφάσεων της Νέας Τάξης που μεθόδευσαν την παράνομη εισροή εκατομμυρίων μεταναστών δεν κινούνται, βεβαίως, από αισθήματα ανθρωπισμού, αλλά επιδιώκουν την **αντικατάσταση του «ατίθασου» ελληνικού λαού,** που τους χαλάει τα σχέδια στα Βαλκάνια και την Αν. Μεσόγειο, **από ένα «πολυπολιτισμικό» μίγμα, που θα ανεμίξει τις σημαίες των ΗΠΑ και της Ε.Ε.,** όπως συμβαίνει στα γειτονικά μας προτεκτοράτα. Κανείς δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται τη φιλοξενία μας και τον ανθρωπισμό μας. **Η παρανομία δε γεννά δικαιώματα.** Δεν αναφερόμαστε στους (πραγματικούς) πολιτικούς πρόσφυγες, που πρέπει να έχουν την αμέριστη συμπάραστασή μας. **Ο αριθμός των ξένων πρέπει να περιοριστεί δραστικά,** στα επίπεδα που αντέχει η ελληνική κοινωνία. Όσοι απομείνουν οφείλουν να σέβονται τη χώρα που τους φιλοξενεί και τους νόμους της και η ελληνική πολιτεία να σέβεται και να υπερασπίζει όλα τα δικαιώματά τους, εργασιακά κ.λπ.

Οι ευθύνες και το καθήκον όλων μας

Για τη σημερινή μας εξαθλίωση δεν ευθύνονται μόνον οι ξένοι δανειστές, οι Βρυξέλες και η Ουάσινγκτον, αλλά και όσοι από εμάς υποστηρίζουμε ή ανεχόμαστε κι αυτούς και τα όργανά τους στην Ελλάδα. Ειδικά για την οικονομία ευθύνονται και όσοι, μιμούμενοι τους κυβερνώντες, επιδιώκουν να βγάζουν χρήματα όχι από την εργασία τους, αλλά με απάτες, με τη γενικότερη διαφθορά και με το χρηματιστήριο ή υπερδανείζονται και μάλιστα για κάλυψη μη πραγματικών αναγκών. **Όλοι όσοι πλούτισαν κατασπαταλώντας το δημόσιο χρήμα πρέπει να τιμωρηθούν και οι περιουσίες τους να κατασχεθούν.** Ανάμεσά τους και τα τρωκτικά των «Μη Κυβερνητικών» Οργανώσεων και των «Ανεξάρτητων» Αρχών, οι οποίες πρέπει να διαλυθούν και ν' αντικατασταθούν από θεσμούς λαϊκής εξουσίας, όπου η συμμετοχή δε θα αποφέρει προσωπικά οφέλη.

Οφείλουμε ως λαός να μην εθελουφλούμε, να έχουμε εμπιστοσύνη στη δική μας κρίση κι όχι στα «σχόλια» και την επιλεκτική ενημέρωση των ΜΜΕ, να μην πέφτουμε στη παγίδα της αποχής ή της λευκής ψήφου, που επιτρέπουν στους κατοχικούς να παραμένουν στην εξουσία.

Μέρος, μικρό ακόμη, του ελληνικού λαού και το ΑΣΚΕ αγωνιζόμαστε για:

- **Απελευθέρωση από την Ε.Ε. και τους άλλους λεόντειους οργανισμούς**
- **Εμβάθυνση και διεύρυνση της Δημοκρατίας**
- **Προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας**
- **Έλεγχο της παραγωγής και των προϊόντων της από την κοινωνία**
- **Προστασία και ανάπτυξη του πολιτισμού μας,**

όπως τα αναπτύσσουμε στην ιστοσελίδα μας κ.λπ. και ειδικότερα στις εκλογές, στις οποίες ελπίζουμε, και με την όποια δική σας συνεισφορά, να πάρουμε μέρος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή

**Καργόπουλος Νίκος
Καρναβάς Θοδωρής
Λαουρδέκης Γιώργος
Λεοντόπουλος Νίκος
Μπινίκου Πόπη
Παλλαδινός Δημήτρης
Στενός Σήφης**

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)

Τζωρτζ 12, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 10677, τηλ.: 210 3822315, φαξ: 210 3819887, e-mail: aske@otenet.gr, ιστοσελίδα www. aske.gr