

Αντί-παρά-Θέσεις

Από τον
ΓΙΑΝΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΗ



Στις αρχές του 1947 ήρθε στην Αθήνα ο Πωλ Πόρτερ, επικεφαλής μιας ομάδος Αμερικανών, προκειμένου να μελετήσει την κατάσταση της χώρας και να συντάξει σχετική έκθεση για τα οικονομικά και πολιτικά πρόγματα της εποχής. Ήταν η στιγμή που οι Βρετανοί παρέδιδαν τη σκυτάλη στους Αμερικανούς επικυρίαρχους. Ενα μήνα μετά, ο Αμερικανός Πρόδερμος εξήγγειλε το «Δόγμα Τρούμαν» και η Ελλάδα περνούσε οριστικά στην «αρμοδιότητα» των ΗΠΑ...

Η Εκθεση του Πωλ Πόρτερ ήταν καταπέλτης. Μιλούσε για μια κλίκα εμπόρων και τραπεζών που έχουν τους πολιτικούς στην υπηρεσία τους. «Η κυβέρνηση δεν έχει καμμίαν άλλη πολιτική πρακτική από το να ζητάει συνέχεια βοήθεια για να διατηρεί την εξουσία της και να διασώζει τα προνόμια μιας μικρής κλίκας εμπόρων και τραπεζών, οι οποίοι αποτελούν την αόρατη εξουσία στην Ελλάδα»... Την ορατή εξουσία συγκροτούσαν πολιτικοί από όλο το φάσμα της Δεξιάς και του Κέντρου, συνασπισμένοι σε κοινό μέτωπο έναντι του αριστερού κινδύνου. Συνέχιζε ο Πόρτερ:

«Η κλίκα αυτή είναι αποφασισμένη να υπερασπίσει με κάθε μέσο τα οικονομικά της συμφέροντα και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το τι μπορεί να στοιχίσει αυτό στην οικονομία της χώρας. Τα μέλη αυτής της κλίκας επιθυμούν να διατηρήσουν άθικτο ένα φορολογικό σύστημα που τους ευνοεί, με αληθινά σκανδαλώδη τρόπο. Αντιτίθενται στον έλεγχο συναλλάγματος, γιατί αυτό θα τους εμποδίσει να εξάγουν τα κέρδη τους στις τράπεζες του Καΐρου και της Αργεντινής. Δεν διανοήθηκαν ποτέ να επενδύσουν τα κέρδη τους στη δική τους χώρα για να βοηθήσουν στην αναστήλωση της εθνικής οικονομίας. Τα συμφέροντα των εφοπλιστών προστατεύονται επίσης με σκανδαλώδη τρόπο. Η ελληνική εμπορική ναυτιλία ανθεί στην εποχή μας και οι εφοπλιστές κερδίζουν τεράστια ποστά, αλλά το χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος δεν αποκομίζει κανένα όφελος απ' αυτό. Οι μισθοί των ναυτικών γυρίζουν στην Ελλάδα, αλλά οι εφοπλιστές ασφαλίζουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους στις ξένες χώρες»...

Διαβάζεις την Εκθεση Πόρτερ και νομίζεις πως μιλάει για το σήμερα, τηρουμένων των αναλογιών. Ανικανότης, αβέλτερια και διαφθορά. Πολιτικοί υποταγμένοι στα κελεύσματα ξένων σωτήρων και μονίμως στην υπηρεσία «ψεγάλων συμφερόντων». Ενα κράτος-ρετάλι, υποχείριο επιτηδείων, κράτος άξενο για την πλειονότητα, κράτος-τύραννος και

βασανιστής. Από τότε μέχρι σήμερα. Με κάτι μπαλώματα κατά καιρούς και λίγες βελτιώσεις.

Παράδειγμα το φορολογικό σύστημα και η φοροδιαφυγή. Κατ' εξοχήν ταξικό και προκλητικά ετεροβαρές, αρκείται να απομονώσει τα συνήθη υποζύγια και να ευνοεί παντοιεδείς κλίκες εχόντων και πονηρών, αποθεώνοντας τη «μαγκιά» της κλεπτοκρατίας... Ασύντολοι οι ανέλεγκτοι ποτέ δεν ανησύχησαν. Ήξεραν ότι καμμία κυβέρνηση δεν θα προβεί στο αυτονότητο. Να ψάχει στοιχειώδως το πόθεν της τρυφηλής και χαρισμάτεις ζωής τους. Να συντάξει έναν εκτενή κατάλογο με όσους κατέχουν θώκους ή υπηρετούν σε νευραλγικές θέσεις (υπουργοί, γραμματείς, φαρισαίοι, στρατηγοί, δικαστικοί, δημόσιοι υπάλληλοι σε εφορίες, τελωνεία κ.τ.λ.) και να ελέγχει τα πάντα. Όλον. Ακόμη και συγγενών ή φίλων. Να μην αφήσει τίποτε όρθιο...

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τις μίζες στα εξοπλιστικά αποτελούν εναργές ανάπτυγμα αθλιότητος. Ενδεχομένως να μην ευσταθούν κάποιες από τις καταγγελίες. Ισως να υποκρύπτουν

σκοπιμότητες ορισμένες αναφορές σε πρόσωπα ή να μην έχει φαγερωθεί πλήρης η αλήθεια. Εστω κι έτσι όμως, έστω και τώρα παρέχεται χρυσή η ευκαιρία να ξεσκονίσει τους πάντες η κυβέρνηση, ψάχνοντας όλους όσοι έχουν χρηματίσει σε δημόσιες θέσεις, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά. Εκατό κομπιουτεράδες θα μπορούσαν σε λίγους μήνες να παραδώσουν ανάγλυφη την εικόνα και να κάτσει κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Ειδικά υπό τις σημερινές συνθήκες, με τη Δικαιοσύνη ακοιμητή και την κοινωνία διψασμένη για απόδοση ευθυνών και τιμωρία των ενόχων...

Αλλά πώς να καταστεί εφικτή η πάνδημη απαίτηση για ξεσκόνισμα των πάντων, όταν το φιλάσθενο κράτος δεν διαθέτει ούτε τη βούληση ούτε την υποδομή για το εγχείρημα αυτό. Προφανής ο κίνδυνος για τους κρατούντες, καθώς και για της εξουσιαστικού μπλοκ εν γένει: οι κλίκες της μίζας και της διαφθοράς είχαν πάντοτε τις πλάτες της εξουσίας. Αν αποκαλυφθούν αυτές σε όλη τους την έκταση θα συμπαρασύρουν στην κατάρρευση ένα τμήμα του συνολικού συστήματος. Οπέρ έδει δείξαι... Εκτός και αν το συγκεκριμένο σύστημα εξουσίας υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων να βγάλει όλα τ' άπλυτά του στη φόρα, προκειμένου να περισώσει ό, τι είναι δυνατόν από τα ερείπια του διεφθαρμένου ενδιαιτήματος...

Ανάπτυγμα αθλιότητος