



του Μανώλη  
Μηλιαράκη

Τα φοβερά  
«ουαί» ο κύ-  
ριός μας δεν  
τα απούθυνε,  
στους κλέ-  
φτες, στις

πόρνες, στους αρσενοκοίτες, στους ληστές,  
στους διλοφόνους, στους μοιχούς, ούτε καν  
στους σταυρωτές Του. Τα απούθυνε στους υ-  
ποκριτές «Γραμματείς και Φαρισαίους» της  
Ιδουαϊκής θρησκείας.

#### Γιατί αυτή η υπόμνηση;

Γιατί, ξεσκιώθηκαν σύσσωμοι όλοι οι «super» Ορθόδοξοι και σήμαναν τις καμπάνες του συναγερμού για τον επερχόμενο Αρμαγεδώνα, που δεν θα είναι άλλος από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον άθεο Αλέξη Τσίπρα!

Αν είναι δυνατόν, ένας άθεος να κυβερνήσει μια Ορθόδοξη Ελλάδα, μας είπαν!

Για τους «Ηρακλείς» της Ορθοδοξίας οι μέχρι τώρα πρωθυπουργοί και υπουργοί ήταν, ασφαλώς, Χριστιανοί, Ορθόδοξοι, ευσεβείς και πιστοί και κατά συνέπεια είχαμε ασφάλεια και για την πίστη μας και για την οικογένειά μας και για την κοινωνία και την Πατρίδα μας. Γ' αυτό, εξάλλου, τους υποστήριζαν και έδιναν γραμμή για «δαγκωτό» ψηφοδέλτιο υπέρ των «χριστιανών» - «εθνικοφρόνων»!

## «ΗΡΑΚΛΕΙΣ» ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ Ουαί!

Οι μέχρι τώρα πολιτικοί πηγέτες μας, ήταν και είναι, όπως και οι «Ηρακλείς» τους ... super Ορθόδοξοι και αυτοί.

— Κάθε μεγάλη γιορτή πηγαίνουν στη Δοξολογία.

— Ανάβουν λαμπάδες σαν το μπόι τους.

— Κάνουν σταυρούς, μετάνοιες και υποκλίσεις, όσο η τηλεοπτική κάμερα τους «παίρνει».

— Στηρίζουν, με νόμους, το καθεστώς της δεσποτοκρατίας.

— Δε θίγουν τα «κακώς κείμενα» στο χώρο της Διοίκησης της Εκκλησίας.

Γενικά, «γιά τό θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις» γίνονται συχνά ένας εμετικός θίσσος, προκειμένου ν' αποδείξουν και να επιδείξουν την ορθοδοξοφροσύνη τους με ανέδοτες δηλώσεις, διακρητικές και παραστάσεις.

Στην πράξη όμως; Στην πολιτική πρακτική τους;

Δεν είναι αυτοί που με τους νόμους τους, ωθούν την εκκλησιαστική ζωή στο περιθώριο;

Δεν είναι αυτοί που έχουν ψηφίσει τις τελευταίες δεκαετίες ό,τι πιο αντιχριστιανικό και απάνθρωπο;

Δεν είναι αυτοί που συνειδητά εφαρμόζουν πολιτική Ηρώδων εναντίον της οικογένειας και ιδιαίτερα του πολύτεκνου;

Δεν είναι αυτοί που έκαναν κανόνα ζωής τη διαφθορά, τη μίζα, την αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία, τη ρεμούλα, την καταλήστευση του δημόσιου πλούτου;

Δεν είναι αυτοί που συγκαλύπτουν τη φοροδιαφυγή, φοροκλοπή της πλουτοκρατίας και στραγκαλίζουν τη φτωχολογία με τη δυσβάστακτη φορολογία, την ανεργία και την ανασφάλεια;

Δεν είναι αυτοί που με την πολιτική τους, έχουν πετάξει στο δρόμο και στα συσσίτια εκατοντάδες κιλιάδες συνανθρώπων μας;

Δεν είναι αυτοί που έχουν εξωθήσει χιλιάδες συμπολιτών μας στην αυτοκτονία;

Δεν είναι αυτοί που με την πολιτική τους, την «παιδεία» τους και τον «πολιτισμό» τους αυξάνουν καθημερινά τα θύματα των ναρκωτικών, και της πλήρους απαξίωσης του ανθρώπινου προσώπου;

Δεν είναι αυτοί, οι «χριστιανοί», πολιτικοί πηγέτες που προκειμένου να πάρουν τις μίζες τους έφθασαν στο σημείο της έσχατης προδοσίας να προμηθεύουν τις Ένοπλες Δυνάμεις με άχροστα οπλικά συστήματα και να

περνούν στη Χώρα και στο πασό της θηλιά στο λαιμό, από τα χρέο που επισσώρευσαν;

Ατέλειωτη είναι η αλυσίδα των περιπτώσεων που αποδεικνύουν ότι η πολιτική πρακτική, των «χριστιανών», των «πιστών» πολιτικών υπήρξε και είναι 100% αντιχριστιανική και απάνθρωπη.

Προς τι λοιπόν σύγχρονοι «Γραμματείς και Φαρισαίοι» υποκριτές οι κραυγές σας «για τα επερχόμενα δεινά» από «τον άθεο Τσίπρα»; Καταδικάστε πρώτα, κατά τρόπο ρητό και απερίφραστο, ως αντιχριστιανική και όντως άθεη, την εξασκούμενη πολιτική, την πολιτική που συσσωρεύει πλούτο και θράσος στους οιλιγάρχες, ντόπιους και ξένους, και προκαλεί φτώχεια, ένδεια, θλίψη, κατάθλιψη και απελπισία στο λαό και τότε δε θα χρειαστεί να ασκοληθείτε με τον άθεο Τσίπρα. Θα έχετε ανοίξει δρόμους για μια άλλη πορεία, προσωπική και συλλογική.

Θα έχετε εκεκαθαρίσει τότε, ότι η ιδιότητα του Χριστιανού στο δημόσιο χώρο είναι ασύμβατη με το καθεστώς της αδικίας που υπηρετούν οι «χριστιανοί» πολιτικοί σας.

Και ότι ως Χριστιανοί μπορούμε να βρούμε λύσεις στα κοινωνικά και πολιτικά μας προβλήματα, βασισμένοι στον κοινωνισμό του Χριστιανισμού, χωρίς να έχομε ανάγκη να καταφεύγομε ούτε στον φύσει και θέσει αντιχριστικό αστικό Καπιταλισμό, ούτε στον υλιστικό Σοσιαλισμό, του οποιουδήποτε, «άθεου» ή «πιστού».

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΗ» 30/1/14