

Γράφει ο **ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ**

Το πρόγραμμα των Ελίτ για να συντριβούν οι λαοί

ΜΕΡΟΣ 1ο

Είναι μνημειώδης η προσπάθεια που γίνεται στην εποχή μας από τους εκπροσώπους της δυτικής Ελίτ, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μέσων, για να επιβληθεί ένα σύνολο αλλαγών σε όλους τους τομείς της ανθρώπι-

Σε συνδυασμό με το σημαντικό εύρος των τεχνολογιών που είναι πλέον διαθέσιμες στην Ελίτ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα με πολλούς τρόπους, σύντομα θα είμαστε φυλακισμένοι σε μια τεχνοκρατική πόλη σκλάβων, υποκείμενοι στην αυθαίρετη κυριαρχία των «αφε-

Εμείς δωρίζουμε
1.000.000€



Εσύ αποφασίζεις
πώς θα το
μοιράσεις

και να μας αρνούνται κάθε «ασφάλεια» εκείνοι που θα ελέγξουν αυτές τις τεχνολογίες. Και, φυσικά, ελευθερία δεν θα υπάρχει για τους υπόλοιπους που δεν θα ανήκουν στους Επικυρίαρχους του κόσμου. Και για να μην αμφιβάλλουμε στο ελάχιστο για τα σχέδια των Επικυρίαρχων και την τεχνολογική απειλή που αντιμετωπίζουμε, οι βασικοί παράγοντες της Ελίτ βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να μας το λένε τακτικά. Στην τελευταία Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για τη Διακυβέρνηση, που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023, ο γνωστός πλέον σε όλους μας Κλάους Σβαμπ του Νταβός ξεπέρασε και τον συνήθη ωμό εαυτό του: «Η ζωή μας σε 10 χρόνια από τώρα θα είναι τελείως διαφορετική. Θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και όποιος κατέχει τις τεχνολογίες (της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης), κατά κάποιον τρόπο, θα είναι ο κυρίαρχος του κόσμου». Καλεί, επίσης, την παγκόσμια κυβέρνηση να «κυριαρχήσει» στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το σχέδιο προωθείται από ένα παγκόσμιο δίκτυο (των καπιταλιστών και των συνεργατών τους), που περιλαμβάνει παγκόσμιες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών), φιλανθρωπικά ιδρύματα (πολυεκατομμυριούχοι φιλάνθρωποι), δεξαμενές πολιτικής σκέψης, κυβερνήσεις (και τις υπηρεσίες τους), μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιλεγμένα ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα, παγκόσμιες φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενσωματωμένα εργατικά συνδικάτα και άλλους επιλεγμένους «ηγέτες σκέψης».

Ό,τι κι αν μας έχουν πει οργανισμοί, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι εθνικές κυβερνήσεις και τα εταιρικά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, η πιο επιφανειακή έρευνα αποκαλύπτει ότι το Οικονομικό Φόρουμ (Νταβός) βρίσκεται στο παρασκήνιο και κατευθύνει αποτελεσματικά αυτά τα προγράμματα, όπως έγινε και με

από δεκαετίες mega-Σχεδίου. Έχουμε αναφερθεί και παλιότερα σε αυτό το πραξικόπημα, ουσιαστικά, των Ελίτ -τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας- για να ελέγξουν τη μοίρα των λαών, σκοπεύοντας να τους υποδουλώσουν (ή και εξοντώσουν) μέσα από προγράμματα όπως η «Μεγάλη επανάφορα», η «Ατζέντα '21 η «Ατζέντα 2030» κ.ο.κ. Όμως, κανείς δεν τολμάει να δει κατάματα την αλήθεια, κοιτάζοντας «έξω από το παράθυρο» στη νέα χιλιετία, όπου η άναρχη ανάπτυξη, ο αδιαστικός πλούτος και η θυσία όλων των αξιών στον βωμό του κέρδους επικρατούν απολύτως.

Οι άνθρωποι, σε έναν κόσμο γεμάτο μηδενισμό και σύγχυση, φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τη δική τους κρίση, με κίνδυνο να χάσουν την εύθραυστη ασφάλεια που τους έχει απομείνει. Αυτός ο φόβος εμποδίζει την ανθρωπότητα να αντισταθεί στρατηγικά στο πρόγραμμα της Ελίτ. Επαληθεύεται πλήρως ο Μάνος Χατζιδάκις όταν έλεγε ότι «...ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμηδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά που συνήθισε να φοβάται». Όπως διαπιστώνεται και στις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν γίνει τελευταία στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η παραδοσιακή Δεξιά, αλλά κι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορικής Αριστεράς έχουν εξαφανιστεί και στη θέση τους έχει επικρατήσει ο ανθρωπότητος του νεοφιλελεύθερου κανίβαλου, που, με βάση την τεχνολογία, νομίζει ότι θα γίνει κυρίαρχος, ενώ στην ουσία είναι ένας μεταμοντέρνος «σκλάβος».

Η Ιστορία όχι μόνο δεν τελείωσε, όπως έλεγαν οι «προφήτες» της παγκοσμιοποίησης, αλλά έχει γυρίσει πάλι πίσω, σε εποχές πριν από το τέλος του Μεσαίωνα. Έχει επιβληθεί μια στέλεια ροή βίας τριών ειδών -ορατή, αόρατη και εντελώς μυστική- στη ζωή μας.

Για να συνοψίσω: Σχεδόν όλοι μας έχουμε παραδώσει τα προσωπικά μας δεδομένα και τα περισσότερα από αυτά είναι αποθηκευμένα σε έναν κυβερνητικό ή εταιρικό υπολογιστή, σε μια τράπεζα δεδομένων, που αναφέρεται, παραπλανητικά, ως το σημείο «όπου μπορεί να υπάρξει πρόσβαση για να καθοριστεί η μελλοντική κοινωνική μας πιστοληπτική ικανότητα» (και όλα όσα αυτή η ικανότητα θα επιτρέπει και δεν θα επιτρέπει).

που προωθείται από τις Ελίτ περιγράφηκε πολύ καθαρά στην πρωτότυπη Εκθεση της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για τη Διακυβέρνηση, που συντάχθηκε το 2018, με προβλέψεις της Ελίτ για το 2071: «Οδηγός διακυβέρνησης το 2071: Προετοιμασία για νέα σύνορα». Τα φρικτά που σχεδιάζονται για εμάς σήμερα τα είχε προείδει ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι στο μυθιστόρημα «Ταπεινοί και καταφρονεμένοι», όπου, μέσα από τον ήρωα, πρίγκιπα Βαλκόφσκι, παρουσιάζει την κοσμοθεωρία του «φιλελευθερισμού» με τρόπο ωμό.

Ο πλούσιος πρίγκιπας γυρίζει στην Αγία Ρωσία μετά από μακρόχρονη παραμονή του στη Δυτική Ευρώπη, θέλοντας να μεταλαμπαδέψει τα «φώτα» του δυτικού πολιτισμού στη χώρα του. Ο πρίγκιπας Βαλκόφσκι ενσαρκώνει όλους τους φόβους του σπουδαίου Ρώσου διανοητή για την καταστροφική, εκμαυλιστική επίδραση που φέρνει ο δυτικός καπιταλισμός-μηδενισμός. Την αποκτήνωση του νεοφιλελευθερισμού την είδαμε προσφάτως μέσα από τις δηλώσεις του γιατρού-υποψήφιου βουλευτή που ξεσήκωσαν το Πανελλήνιο. Σε έναν τόπο όπου γράφτηκε ο «Υπέρ αδυνάτου» λόγος του Λυσία (μετά την πτώση των Τριάκοντα Τυράννων) το 403 π.Χ. και εκφωνήθηκε στη Βουλή των Αθηναίων από έναν ανάπηρο πολίτη, σε έναν λαό που ο χαιρετισμός του είναι «γεια» (δηλαδή «γεία») δεκάδες φορές την ημέρα. Πώς διανοείσαι να τους πεις ότι θα ιδιωτικοποιήσεις το ΕΣΥ και θα τον αφήνεις να πεθαίνει «σαν το σκυλί στ' αμπέλι»; Σε έναν πολιτισμό όπου η Υγεία ήταν θεά και μεταχριστιανικά σε δεκάδες προσκυνήματα και ναούς γίνονται λειτουργίες «υπέρ υγείας», είναι ύβρις να επιβάλλεται ο θάνατος από το κράτος.

Απαλλαγμένοι, λοιπόν, από κάθε ανθρώπινο δεσμό και ηθικό χρέος, ο πρίγκιπας Βαλκόφσκι είναι πεπεισμένος ότι η ζωή είναι μια εμπορική συναλλαγή και ότι ο εγωισμός είναι η βάση κάθε ανθρώπινης αρετής. Έτσι και σήμερα, σε έναν κόσμο χωρίς ιδανικά, μας υπόσχονται ακατάπαυστα μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, ασφάλεια και ευκολία μέσα από τη συγκώνευση ανθρώπου και τεχνολογίας. Στην ουσία, όμως, όλα δείχνουν ότι θα είναι πολύ εύκολο, μέσα από τις τεχνολογίες αυτές, για την Ελίτ να παραβιάζει την ιδιωτική μας ζωή

Οι πολιτικές σχέσεις δεξαμενές σκέψης πριν υιοθετηθούν από τις κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση είναι το στάδιο μετατροπής της παγκόσμιας διακυβέρνησης του G3P σε σκληρή πολιτική, νομοθεσία και νόμο

την ονομασία SARS-COV-2. Ωστόσο, οποιαδήποτε πιο σοβαρή έρευνα θα αποκαλύψει ότι ακόμη και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι απλώς μια άλλη «βιτρίνα» για πιο ισχυρά άτομα και τις οργανώσεις τους, που συνιστούν την «Παγκόσμια Ελίτ». Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά της τυραννίας, για την οποία κανείς δεν θέλει να μιλήσει. Ούτε ένας πολιτικός δεν μιλάει γι' αυτήν σε τακτική βάση. Οι παγκοσμιοποιητές έχουν ήδη τους νόμους και την τεχνολογική υποδομή, στον δυτικό κόσμο, για να μετατρέψουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία μας σε ένα τεχνοκρατικό κράτος σκλάβων. Τα βασικά στοιχεία αυτού του προγράμματος -που συνθέτουν και το όνομά του (G3P)- είναι: Global (Πλανητικό) - Private (Ιδιωτικό) - Progressive (Προοδευτικό) - Public (Δημόσιο). Το πρόγραμμα G3P ελέγχει την παγκόσμια χρηματοδότηση και την παγκόσμια οικονομία. Καθορίζει την υπερεθνική, εθνική και τοπική πολιτική (μέσω των παγκόσμιων θεσμών) και στη συνέχεια προωθεί αυτές τις πολιτικές, χρησιμοποιώντας τις εταιρείες των κυρίαρχων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι οποίες είναι επίσης «εταίροι» του G3P. Συχνά αυτές οι πολιτικές σχεδιάζονται από τις δεξαμενές σκέψης πριν υιοθετηθούν από τις κυβερνήσεις, κυρίως στον δυτικό κόσμο, οι οποίες είναι επίσης εταίροι του G3P. Η κυβέρνηση είναι το στάδιο μετατροπής της παγκόσμιας διακυβέρνησης του G3P σε σκληρή πολιτική, νομοθεσία και νόμο. Μόλις το G3P επιβάλει τη συναίνεση διεθνώς, το πολιτικό πλαίσιο θα έχει καθοριστεί και όλοι οι εταίροι του G3P συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την ανάπτυξη, εφαρμογή και επιβολή των επιθυμητών πολιτικών. Αυτό είναι το συχνά αναφερόμενο «διεθνές σύστημα, βασισμένο σε κανόνες». Με αυτόν τον τρόπο, το G3P ελέγχει πολλά έθνη ταυτόχρονα, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στη νομοθεσία. Αυτό έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε νομική αμφισβήτηση των αποφάσεων που λαμβάνονται από τους πιο υψηλόβαθμους εταίρους του G3P (πρόκειται για μια αυταρχική ιεραρχία).

**Απομαγνητοφώνηση ραδιοφωνικής εκπομπής μας στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» 90,1 με τους συνεργάτες μου Λεωνίδα Αποσκήτη, δημοσιογράφο, και Σπύρο Δημητρίου, γεωπολιτικό αναλυτή*