

## ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6/4/14



ΕΞΩ ΑΠΟ  
ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

ch.passalaris@hotmail.com  
γράφει  
ο ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ

**■ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ** Παρασκευή, 11 Απριλίου (με την ανεξήνιαστη προβοκάτσια Μπαλτάκου να πλανάται, παραμονές εξόδου της Ελλάδας στις αγορές), επελαύνει για δεύτερη φορά στην Αθήνα η καγκελάριος Μέρκελ, σαν για να μας υπενθυμίσει ότι είναι το αυταρχικό αλλά και... πονόψυχο αφεντικό μας! Ποιος, όμως, αφελής επέλεξε αυτή την ημερομηνία; Αμείλικτη η ιστορία μας θυμίζει ότι σαν σήμερα, στις 6 Απριλίου του 1941, κάπου 200.000 χιτλερικοί, με 500 άρματα μάχης και 1.000 αεροπλάνα, εισέβαλαν στη ματωμένη Ελλάδα, τη μόνη σύμμαχο της Αγγλίας, αφού η τότε Ευρώπη (σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση) είχε υποκύψει σχεδόν αμαχτί στα νύχια του Χίτλερ...

Η «ΑΜΕΙΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» μάς θυμίζει επίσης ότι στις 11 Απριλίου εκείνου του έτους οι Γερμανοί αξιωματικοί και χαιρετούσαν ευλαβικά στο Ρούπελ τους πεσόντες γενναίους Ελληνες πολεμιστές. Και ότι λίγες μέρες αργότερα ο ίδιος ο Χίτλερ δήλωνε επί λέξει στο Ράιχσταγκ ότι «μόνον οι Έλληνες εξ όλων των αντιπάλων μου πολέμησαν με παράτολμο θάρρος και ύψιστη περιφρόνηση προς τον θάνατο!» Τις ίδιες ημέρες, ο έτερος πολέμαρχος της εποχής, ο Βρετανός πρωθυπουργός Τσώρτσιλ, δήλωνε επί λέξει: «Από εδώ και πέρα δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες!..

ΤΑ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ αυτά γιατί τα παρέλειψε ο πρωθυπουργός στην ομιλία της Τρίτης προς τα αφεντικά της Ευ-

ρωπαϊκής Ενωσης, σ' εκείνο το δεύπινο με θέα την Ακρόπολη. Ευτυχώς που δεν ξέχασε να πει ότι «δύο παλικάρια» (εννοούσε τον Γλέζο και τον Σάντα) κατέβασαν τη χιτλερική σημαία από την Ακρόπολη, ανάβοντας έτσι την πρώτη σπίθα της πανευρωπαϊκής αντίστασης στον ναζισμό, που με τη μάχη της Κρήτης άλλαξε την πορεία του πολέμου. Παρέλειψε, όμως, το πιο σπουδαίο: Οτι δύο κορυφαίες προσωπικότητες της εποχής εκείνης -ο τότε πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κορυζής και η διάσημη συγγραφεύς Πινελόπη Δέλτα- έθεσαν τέρμα στη ζωή τους, ο μεν πρώτος στις 18 Απριλίου, όταν κατέρρευε το μέτωπο, η δε δεύτερη στις 27 Απριλίου, όταν οι χιτλερικοί κατέλαβαν την αδούλωτη Αθήνα... Τότε όμως υπήρχε πατριωτική ευθιξία, στον υπέρτατο βαθμό. Τότε!.. Τώρα;

ΑΣ ΕΛΘΟΥΜΕ όμως στα καθ' ημάς: Ακολούθησαν, την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη, τα αθρόα συγκαταβατικά «μπράβο» του Σόιμπλε και

των λοιπών βαρόνων της Ε.Ε. για τις επιδόσεις της κυβέρνησης (την ώρα που το αστυνομικό δελτίο κατέγραφε δύο αυτοκτονίες ημεροσίως)... Ακολούθησε το «πράσινο φως» για τη δόση των 8,3 δισ. αλλά και μερικά πρόσθετα καλινάρια για τα απομένοντα δανεικά, ώσπου να αποφασίσουν οι ξένοι αφέντες (εκείνοι που οι πρόγονοί τους ζούσαν σε σπίλαια όταν ο Περικλής έσπνε τον Παρθενώνα) αν θα μας μαντρώσουν και με τρίτο μνημόνιο... ● ● ●